

LỜI TỎ TÌNH THÁNG 05-2025



**HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
“CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG”
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2025)**

**THÁNG 05-2025
PM. CAO HUY HOÀNG**

LỜI TỎ TÌNH

THÁNG 05-2025



HƯỚNG TỚI

MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

“CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG”

(Trích Thư Chung HĐGM VN -2025)

Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Nguyện Lời Chúa thấp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này.

Quý mến
PM. Cao Huy Hoàng
30-04-2025

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
THƯ MỤC VỤ 2025
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
“CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG”

Anh chị em thân mến,

Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 giáo phận, tham dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2024 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao giáo phận Phan Thiết, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 năm 2024, xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái và cầu chúc bình an.

Như anh chị em đã biết, những ngày vừa qua siêu bão Yagi đã đổ bộ và tàn phá dữ dội một số tỉnh miền Bắc nước ta, cướp đi bao sinh mạng, nhiều người bị thương và mất tích, nhà cửa hoa màu bị cuốn trôi để lại hậu quả nặng nề. Đây là thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng đồng thời cũng là lời kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ từ cộng đồng, trong nước và ngoài nước. Chúng tôi rất cảm kích khi thấy mọi người, mọi nơi, đồng bào không phân biệt lương giáo đã hưởng ứng nhanh chóng, nhiệt tình đóng góp hỗ trợ cấp thiết cho các nạn nhân. Trong những ngày này, chúng tôi muốn biểu lộ sự gần gũi và cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời được hưởng phúc bình an, các gia đình mất mát người thân được an ủi tinh thần và mau chóng khôi phục lại cuộc sống bình thường.

Bên cạnh đó, cùng với anh chị em, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài luôn yêu thương quê hương và Hội Thánh Việt Nam. Giữa cuộc đời còn nhiều gian nan thử thách, Chúa luôn ban tràn đầy ân sủng cho những ai yêu mến Ngài.

Trong thời gian Hội nghị, với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, chúng tôi đã cầu nguyện, chia sẻ nhằm đưa ra định hướng mục vụ cho Hội Thánh tại Việt Nam trong năm 2025, là năm “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Đây là chủ đề thứ ba, trong lộ trình ba năm mà Đại hội của Hội đồng Giám mục năm 2022 đã xác định. Loan báo Tin Mừng là lệnh truyền của Đấng Cứu

thế: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Công đồng Vaticanô II đã khẳng định: “Tự bản tính, Hội Thánh lý hành là truyền giáo” (Ad gentes 2). Năm 2025 cũng là Năm Thánh thường lệ, kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicêa, là Công đồng đại kết đầu tiên. Đây là cơ hội quan trọng để cụ thể hóa mô hình hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Hai năm qua chúng ta đã cố gắng “cùng cố sự hiệp thông” và “thúc đẩy tham gia vào đời sống Giáo hội”, nay chúng ta cùng hướng tới sứ vụ căn bản của người tín hữu. Đó là việc đến với người xa Chúa và những anh chị em chưa biết Chúa, để nói với họ về Ngài.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn khẩu hiệu cho Năm Thánh 2025 là “Những người hành hương của hy vọng”. Khi cùng nhau loan báo Tin Mừng, chúng ta làm chứng cho niềm hy vọng Kitô giáo, niềm “hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Đức Thánh Cha mong ước Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, Người là “cánh cửa” ơn cứu độ (x. Ga 10,7.9), là “niềm hy vọng của chúng ta” (1Tm 1,1). Trong bối cảnh thế giới đầy xung đột, bạo loạn và chiến tranh leo thang, việc loan báo niềm hy vọng nơi Đức Kitô càng trở nên cấp thiết.

Trong Năm Thánh Hy vọng của Hội Thánh hoàn vũ, và năm “Cùng nhau loan báo Tin Mừng” của Hội Thánh tại Việt Nam, chúng tôi đề nghị những thực hành như sau:

1. Hành hương cầu nguyện. Đức Thánh Cha cho biết sẽ có những cuộc hành hương được thực hiện vào năm tới tại Rôma. Các Giám mục giáo phận sẽ chỉ định các điểm hành hương tại mỗi giáo phận. Những cuộc hành hương đi liền với bí tích Hòa giải là điểm khởi đầu của con đường hoán cải đích thực. Xin các linh mục hãy sẵn sàng và mau mắn cử hành bí tích Hòa giải để Dân Chúa tìm thấy niềm hy vọng nơi Lòng Thương xót của Chúa.

2. Loan báo Tin Mừng từ gia đình. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình hãy nhiệt thành sống và làm chứng cho Tin Mừng, với những gợi ý như sau:

- Trong gia đình, các thành viên sống yêu thương, quan tâm và liên đới với nhau hơn, đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho người trẻ.

- Gia đình sống thân thiện, bác ái với anh chị em thuộc các tín ngưỡng, tôn giáo khác.

- Giữa các gia đình và cộng đoàn, cần nỗ lực giao hòa, tha thứ, tha “nợ” cho nhau, vì dấu chỉ hy vọng đầu tiên của Năm Thánh toàn xá là bầu khí hài hòa, bình an.

3. Cổ võ việc sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số cách sáng tạo và hữu hiệu để loan báo Tin Mừng. Môi trường kỹ thuật số là một “lục địa” mênh mông cần người môn đệ Chúa Kitô tham gia tích cực xây dựng không những về mặt văn hóa - xã hội nhưng còn để xây dựng Nước Trời ở trần gian. Chúng ta cần sử dụng phương tiện này cách thận trọng và khôn ngoan, luôn lưu ý bảo vệ giá trị sự thật và sự thiện trong tinh thần bác ái, phát huy tối đa những thuận lợi của phương tiện kỹ thuật số để học hỏi và loan truyền chân lý đức tin và Lời Chúa.

4. Khai dậy ý thức truyền giáo nơi các cộng đoàn anh chị em di dân. Các giáo xứ có nhiều anh chị em rời quê hương, cần chuẩn bị chu đáo cho họ hành trang đức tin, đức cậy, đức mến, và lòng nhiệt thành truyền giáo tại môi trường họ đến. Các giáo xứ có nhiều người di dân đến sinh sống, cần có những nâng đỡ cụ thể, giúp họ hội nhập và sống tinh thần truyền giáo.

5. Chia sẻ ơn gọi thừa sai. Giữa các cộng đoàn Hội Thánh địa phương, trong nước cũng như ở nước ngoài, cần có sự chia sẻ ơn gọi thừa sai. Đó là một cách thể hiện cụ thể tinh thần Hội

Thánh hiệp hành thừa sai. Ước mong các linh mục, chủng sinh, tu sĩ sẵn sàng dâng thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng như nhiều dòng tu đã thực hiện.

Anh chị em thân mến,

Trên đây là những đề nghị cụ thể, nhằm giúp Dân Chúa tại Việt Nam cộng tác hữu hiệu vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, đồng thời hiệp thông với Hội Thánh hoàn vũ để lan toả niềm hy vọng Kitô giáo đến với đồng bào Việt Nam chúng ta.

Chiêm nghiệm về Dân Chúa lữ hành, đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết:

“Trên đường hy vọng suốt 2000 năm nay, tình thương Chúa như một lượn sóng, đã lôi cuốn bao người lữ hành. Họ đã yêu Chúa với một mối tình sống động, thể hiện qua tư tưởng, lời nói, việc làm, với một tâm hồn mạnh hơn mọi cám dỗ, mạnh hơn mọi đau khổ, hơn cả sự chết, họ đã là lời Chúa ở trần gian. Đời họ là một cuộc cách mạng, đổi mới cục diện của Hội thánh”[1].

Lời ấy giúp chúng ta thêm hăng hái bước đi trên nẻo đường hy vọng để cùng nhau loan báo Tin Mừng.

Hội nghị đã kết thúc trong niềm vui chia sẻ với giáo phận Phan Thiết mừng Kim Khánh thành lập giáo phận.

Nguyện xin Đức Mẹ Tàpao, thánh Giuse và các thánh Tử đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta trở nên chứng nhân của niềm hy vọng trong thế giới hôm nay. Chúc anh chị em luôn bình an, thánh thiện và hạnh phúc.

Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, ngày 20 tháng 9 năm 2024.

TỔNG THƯ KÝ

(đã ấn ký)

Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

CHỦ TỊCH

(đã ấn ký)

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

01/5 LỄ THÁNH GIU-SE THỢ

St 1,26-2,3 (HOẶC Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13, 54-58

Phúc Âm: Mt 13, 54-58

"Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ ngỡ và nói rằng: "Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria? và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?" Và họ lấy làm gai chướng về Người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: "Không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình". Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN VIỆC NHỎ, CỦA MỘT TÌNH YÊU LỚN

"Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?"

Vâng! Chúa Giê-su, con bác thợ mộc tên là Giuse. Ba mươi năm Chúa Giê-su sống ẩn dật, cũng là ba mươi năm Thánh Giuse làm chỉ một nghề thợ mộc, loại nghề lao động tay chân vất vả mà thu nhập ít ỏi, nên được xem là nghề tầm thường trong xã hội Do Thái bấy giờ. Tin mừng không cho biết Thánh Giuse làm nghề nào khác cho nổi nả hơn, cho giàu có hơn, nhưng luôn cần mẫn, chăm chỉ, bền bỉ, kiên trì làm việc theo thánh ý Chúa. Và chính trong cuộc sống đơn sơ ấy, Người cùng thình lặn, cùng ẩn dật với Chúa Giê-su suốt ba mươi năm dài.

Đúng là: "Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nagiareth thánh gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo".

Thánh Giuse nêu gương đời sống công chính cho các gia trưởng, là bằng lòng với cuộc sống khiêm tốn, khó nghèo, vừa đủ. Người quý trọng công việc, dù là việc nhỏ, hay rất nhỏ trong mắt mọi người, nhưng là cơ hội tỏ bày một tình yêu lớn, để chu toàn trách nhiệm làm chồng, làm cha trong gia đình.

Thời nào cũng có những người sống ảo, cứ nghĩ phải có vốn liếng khổng lồ mới bắt đầu. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, những gia trưởng thành công đều bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng, nhưng với nỗ lực lớn, với tình yêu lớn, và nhất là với ân sủng nhờ việc luôn trông cậy vào Chúa, luôn sống nhờ sức Chúa.

Chở ông Tư đi ăn sáng về, cậu bốn nói: “Con luôn nhớ lời cha dặn: làm việc gì cũng đừng cậy sức mình, nhưng phải cầu xin Chúa. Vì thế, việc càng khó, con càng cầu xin liên li”

Mừng lễ Thánh Giuse Thợ, ước gì các gia đình không chê chối việc nhỏ, nhưng luôn làm việc nhỏ với một tình yêu lớn.

Lạy Chúa, xin giúp các gia trưởng luôn tin cậy mến Chúa, và có tình yêu thương đủ lớn, dành cho vợ con, gia đình. Amen.

01/5 THỨ NĂM TUẦN 2 PS

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

Phúc Âm: Ga 3, 31-36

"Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự

trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng con thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HẠNH PHÚC ĐỜI NÀY, HẠNH PHÚC ĐỜI SAU

“Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài”.

Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”.

Phải tin vào Chúa Giê-su, nhờ đến Chúa Giê-su, để được cứu độ, để được giải thoát khỏi những khổ đau và sự chết ngàn đời. Bởi, Thiên Chúa Cha yêu mến Con của Người, là Chúa Giê-su, nên Người đã trao ban toàn quyền trong tay Con của Người.

Đó phải là niềm tin, là xác tín vững chắc của mỗi tín hữu.

Cụ Ích hay dặn các con: “Được hiện hữu trên đời này là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa. Các con phải tin vào Thiên Chúa, phải cảm tạ, và phải sống sao để luôn thuộc về Chúa”.

Thế mà, khi cậu Đạt lớn lên, đi học trung học, rồi đại học, trở về, lại nói với Cụ Ích rằng: “Không phải vậy đâu ba ơi. Con người bởi khí tiền hóa mà có. Con được ra đời cũng bởi chuyện tự nhiên của ba mẹ mà thôi”. Nghe vậy, Cụ Ích đau lòng lắm, và cầu nguyện mãi. Khi cậu Đạt bị ung thư thì cụ Ích lại cảm ơn Chúa đã nhậm lời. Cậu Đạt đã sám hối và trở về với Chúa.

Hóa ra, cốt lõi của vấn đề tin là khiêm nhường nhìn nhận chúng ta được dựng nên, chứ không phải kiêu căng cho rằng tự mình mà có. Những người làm cha mẹ từng mong mỗi tháng này qua năm nọ cho có được một mụn con, hẳn sẽ cảm nghiệm rất rõ huyền nhiệm về sự hiện diện của một con người.

Ước gì các gia đình luôn tạ ơn Chúa vì sự sống ở đời này, và luôn tin cậy mến Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su, để được Chúa

Cha ban cho sự sống đời sau nhờ công nghiệp của Chúa Giê-su, Con của Người. Gia đình hạnh phúc đời này và cả đời sau nữa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tín thác vào Chúa Giê-su, để nhờ Người, cả nhà sống vui niềm hy vọng cứu độ. Amen.

02/5 THỨ SÁU TUẦN 2 PS

Cv 5, 34-42; Ga 6, 1-15

Phúc Âm: Ga 6, 1-15

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đố với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngược mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **CHÂN LÝ VỀ CÁI ĂN**

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”.

Người ta không sống để ăn, nhưng cần có cái ăn để sống. Bởi vậy, ai cũng phải cật lực làm việc kiếm cho có cái ăn để mà sống. Nhưng có người quá lệ thuộc vào cái ăn để hưởng thụ phần xác, nên đã kiếm sống bằng mọi cách, cả cách bất công bất chính cũng không từ. Có lúc chỉ cần ăn no mặc ấm, thì cũng có lúc người ta đua nhau ăn ngon mặc đẹp, ăn sang, mặc chảnh, ăn chơi hoang đàng sa đọa, tiền mất, tật mang, tội lỗi ê chề.

Hóa ra, cũng từ cái ăn để người ta sống và cũng từ cái ăn mà làm người ta ra hư đốn tâm hồn và chết cả phần xác nữa. Có biết bao người chết vì ăn nhậu, bia rượu. Có biết bao người chết vì ma túy đá, thuốc lắc. Không kể là thành phần thất học hay trí thức, bần dân hay chức quyền... tất cả đều có thể rơi vào tình trạng mê muội này. Đúng là có quá nhiều chuyện vô lý. Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Kẻ chết vì đói, người chết vì no say, thừa mứa. Kẻ chết vì bệnh không có tiền chạy chữa, người chết vì khỏe mạnh mà dùng tiền vào những chuyện vô bổ.

Tin Mừng hôm nay mạc khải chân lý về cái ăn. Chúa luôn quan tâm về cái ăn của chúng ta. Người không để chúng ta chết đói. Chúa không lấy bánh cá trong túi của Người ra mà làm phép lạ, lại đón nhận 5 chiếc bánh và hai con cá của một em nhỏ biết sẻ chia. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Số dư, không ai giành giật gom về nhà mình cất để. Vậy, ước gì các gia đình làm việc

cho có cái ăn, biết sẻ chia cái ăn cho người, nhớ đến người đang cần cái ăn, và đừng cất đũa khi người khác đang chết đói.

Phép lạ Bánh Hóa nhiều mời gọi các gia đình sống Bí Tích Thánh Thể giữa đời: bẻ tấm bánh đời mình ra mà nuôi nhau.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình biết làm việc, biết chia sẻ cái ăn, cái mặc, viên thuốc, niềm vui cho mọi người. Amen.

03/5 T. PHILÍPPHÊ VÀ GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

"Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".

Philippê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con".

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philippê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?' Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **VÌ CÔNG NGHIỆP ĐỨC CHÚA GIÊ-SU**

“Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm cho”

Chúa Giê-su mạc khải cho con người biết về Chúa Cha, Cha của Người và cũng là Cha của chúng ta. Chúa Cha yêu thương Chúa Con, tín nhiệm Chúa Con và trao toàn quyền nơi Chúa Con. Vì thế, khi tin vào Chúa Giê-su, và nhân danh Chúa Giê-su mà kêu xin điều gì, thì Người ban cho chúng ta mọi điều tốt đẹp theo thánh ý khôn ngoan thượng trí của Người.

Chúa Giê-su muốn các gia đình tin tưởng, cậy trông và yêu mến Người. Tin cậy mến Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ duy nhất, thì đừng tin cái tôi của mình hay tin vợ thờ quỷ thần linh nào khác, thì đừng cậy vào tài sức của mình hay của cải vật chất đời này, cũng đừng yêu bản thân mình hay sự đời này quá lẽ.

Quả thực, chúng ta không hề biết Thiên Chúa Cha, nhưng nhờ Con của Người là “Đức Giê-su làm người” đồng hành với chúng ta, làm con đường dẫn chúng ta đến với Cha.

Ước gì các gia đình cảm nghiệm được niềm hạnh phúc lớn lao, khi chúng ta có cùng một Cha ở trên trời, và nhờ Chúa Giê-su, tất cả chúng ta cùng được Chúa Cha chúc phúc cho cuộc sống đời này, và có hy vọng sống đời đời trong Nước Người.

Và ước gì các gia đình luôn nhắc nhở nhau tuyệt đối tin tưởng vào Chúa Giê-su, tuyệt đối trông cậy và yêu mến Chúa Giê-su trên hết mọi sự. Và để tỏ bày niềm tin cậy mến ấy, các gia đình luôn lắng nghe và sống Lời Người dạy.

Ông Tư kể: “Sau năm 1975, cụ Toma Lượng xướng kinh trong nhà thờ, hay dùng câu kết này: “Vì công nghiệp Đức Chúa Giê-su, xin Chúa nhậm lời chúng con”. Bây giờ, tôi mới hiểu: Nhân danh Chúa Giê-su mà xin, thì đẹp lòng Chúa Cha lắm”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hết lòng tin cậy mến Chúa Giê-su, để nhờ Người, mà cả nhà được hồng ân cứu độ. Amen.

03/5 THỨ BẢY TUẦN 2 PS

Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

Phúc Âm: Ga 6, 16-21

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trở về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuông phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN GIỮA CƠN SỐNG DUY VẬT, VÔ THẦN...

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển"

Làm người, ai cũng có mẹ có cha, có gia đình. Tình yêu hôn nhân của cha mẹ, và tình gia đình luôn có những thử thách phải vượt qua, như thuyền đời phải vượt trên biển sóng. Biển thì lúc nào cũng có sóng. Đời ai, nhà ai cũng phải nhờ ơn Chúa mới có sức mà vượt qua nổi, chứ tự sức mình thì thua chắc.

Các cụ cao niên lo ngại vì con sống duy vật, vô thần đang đặt thế hệ trẻ hôm nay vào một cuộc chiến đấu thật cam go.

Cụ Sáu nói: "Chúng nó chỉ lo sao cho có nhiều tiền bạc, phương tiện, để được hưởng thụ mọi thứ ở đời này, chứ chẳng lo nghĩ đến Chúa. Mình có nhắc nhở thì chúng bảo là cổ lỗ sĩ lắm rồi ông nội ơi!". Cụ Bà Thy nói: "Chỉ việc nhớ đến Chúa lúc thức dậy, lúc đi ngủ, mà chúng còn không nhớ nổi, lại luôn nhớ chuyện tiền, chuyện tình và chuyện vui chơi". Cụ Nhân thêm: "Mấy đứa nhà mình thì mở mắt ra là quẹt cái điện thoại

liền. Điện thoại cả ngày. Lúc đi ngủ thì đưa nào cũng dán mắt vào cái điện thoại cho tới lúc ngủ. Vợ chồng cùng sống ảo”.

Thấy các cụ thỉnh thoảng thờ dài buồn bã, Thầy Báu nói: “Mong các cụ đừng thất vọng, đừng kết tội, cũng đừng ném đá con cái mình! Chúa có cách yêu của Chúa. Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động. Chúa Giê-su vẫn đang đồng hành với con cái mình trên biển đời sóng gió. Việc của các cụ bây giờ là sám hối, hãm mình, hy sinh, cầu nguyện với trọn niềm hy vọng rằng: con cái mình sẽ được ơn Chúa Thánh Thần và ngộ ra đâu là chân lý, đâu là hạnh phúc thật. Bây giờ, Lời Chúa Giê-su sẽ nói với các con: “Chính Thầy đây! Đừng sợ”. Nghe Thầy Báu nói, cả hội trường lặng thinh. Ai cũng đang sám hối và cầu nguyện.

Lạy Chúa, giữa cảnh đời tha hương lữ thứ, xin cho các gia đình tuân giữ lề luật Chúa, là yêu mến Chúa trên hết mọi sự, là yêu mến Giáo Hội, gia đình và yêu thương mọi người. Amen.

04/5 CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH.

Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19

Phúc Âm: Ga 21, 1-14 {hoặc 1-19}

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Đidymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa

Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên đê cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gắp, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **LỜI CHÚA CHO CON HY VỌNG**

“Chúa Giêsu cầm bánh và cá trao cho họ ăn”

Bổ Phê-rô Không Văn Giám của ông Tư hay nói: “Cứ nhìn thấy ai trong nhà mình đau buồn, bất hạnh, chán nản thì biết ngay người ấy không có Chúa Giê-su trong lòng, không có Lời Tin Mừng trong lòng. Ai có Tin Mừng trong lòng và sống Tin Mừng ra bên ngoài, thì luôn vui sống bình an, hy vọng, và mang lại niềm vui sống bình an hy vọng cho nhà mình, cho đời”.

Hóa ra, người loan báo Tin Mừng phải là người sống Tin Mừng, sống vui vẻ bình an thân thiện, yêu thương, tốt lành với người nhà mình, rồi với tất cả mọi người. Cuộc gặp gỡ nào cũng khởi đi từ Chúa Thánh Thần và có tác động của Chúa Thánh Thần, để cuộc gặp gỡ ấy mang lại niềm vui cho mình, cho người.

Chỉ gặp gỡ thôi, đã là như thế, thì hưởng chi là cuộc sống chung trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chúa Thánh Thần

luôn tác động để Lời Tin Mừng sống dậy trong lòng mỗi người, và mỗi người sẽ sống vui và chia sẻ niềm vui cho nhau.

Tin Mừng hôm nay cho biết: Các môn đệ cả đêm trắng mắt trước đầu sóng ngọn gió, mà không bắt được con cá nào. Nhưng khi các ông khiêm nhường lắng nghe và thực hiện lời truyền của Chúa Giê-su, thì các ông đã được mẻ cá lạ lùng, đầy khoang!

Chúa Giê-su còn biểu lộ niềm vui của Người, bằng cách tự mình nướng những con cá vừa đánh được, nướng bánh nữa, rồi mời các ông dùng bữa điểm tâm ngay trên bờ biển.

Ước gì các gia đình xác tín Chúa Giê-su hiện diện với các gia đình trong mọi tình huống cuộc đời. Lời Người biến thất bại thành thành công, biến u sầu thất vọng thành niềm vui hy vọng, biến nỗi bất hạnh thành hạnh phúc vô biên. Và bây giờ, bốn phận của gia đình là sống vui Loan Báo Tin Mừng đã đón nhận.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin cậy mến Chúa Giê-su, lắng nghe và sống theo Lời Chúa trong an vui hy vọng. Amen.

05/5 THỨ HAI TUẦN 3 PS

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

Phúc Âm: Ga 6, 22-29

"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy

những dầu lạ, nhưng vì các người đã được ăn bánh no nê. Các người hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các người. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các người hãy tin vào Đấng Ngài sai đến".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN VÀNG LÊN GIÁ, ĐÔ LA LÊN THEO

“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”

Những ngày này, nghe nói vàng lên đến giá 10, 11, rồi đô la cũng theo lên, chị Ba cứ cầm rằm trong bữa cơm: “Giá cả thế này thì làm gì sắm nổi vài chỉ hay vài trăm mà cất để cho con cho cái. Chán thiệt”. Anh Ba nói: “Quên cái chuyện vàng với đô la đi em, để dùng bữa cho ngon đã. Thêm cái gia vị vàng, đô la vào, thì món ăn nào cũng nghe chua chát lắm. Không ăn nổi”. Bé Tuấn, lễ sinh nói: “Hồi sáng đi lễ, cha giảng: “Ăn cái gì mang lại sự sống đời đời, thì ăn. Sắm cái gì mang lại sự sống đời đời, thì sắm. Cái gì không mang lại sự sống đời đời thì đừng ăn, đừng sắm. Con chẳng hiểu là cái gì đáng ăn, đáng sắm cả”.

Vàng, đời sống gia đình cần lo toan chuyện cơm áo gạo tiền cũng là điều phải lẽ. Thế nhưng, Chúa muốn các gia đình luôn lo nghĩ đến chuyện đời sau, lo sắm sửa, lo cất để cho đời sống vĩnh cửu, bởi vì, tất cả chuyện đời này chẳng có gì tồn tại.

Quả thực, sau phép lạ bánh hóa ra nhiều, nhiều người đã tìm đến Chúa Giê-su để may chăng xem được phép lạ cho thỏa tính hiếu kỳ, và còn được ăn no cho thỏa dạ. Chúa Giê-su bảo họ hãy ra công gắng sức mà làm việc để có cái ăn mang lại sự sống đời đời, chứ đừng làm việc vì cái ăn phân xác hay hư nát.

Các gia đình hôm nay đang quá chú tâm đến đời sống vật chất, cứ muốn sắm sửa, thu vén, cất để cho được nhiều thứ ở đời, mà quên rằng, những thứ ấy chẳng phục sinh, và cũng chẳng làm cho mình được thanh thoát để phục sinh với Chúa.

Ước gì các gia đình tin cậy mến Chúa trên hết mọi sự, lo cho mình có của ăn để sống đời đời là sống Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, là bẻ tấm bánh đời mình ra mà chia sẻ, nuôi sống nhau.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình thanh thoát với của cải vật chất, và luôn hướng lòng đến sự sống vĩnh cửu đời sau. Amen.

06/5 THỨ BA TUẦN 3 PS

Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35

Phúc Âm: Ga 6, 30-35

"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚA GIÊ-SU, ĐÍCH THỰC BÁNH BỞI TRỜI
“Chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực”

Người Do Thái hỏi Chúa Giê-su làm được gì cho họ, trong khi Môi-sê đã cho cha ông họ ăn bánh bởi trời là manna, lúc đi qua sa mạc, trên hành trình về Đất Hứa. Người cho họ biết, manna chưa phải là bánh bởi trời đích thực, và cũng không phải Môi-sê, nhưng chính Thiên Chúa Cha hôm nay mới ban cho Bánh Bởi Trời đích thực, đó là Con Thiên Chúa từ trời xuống. Người nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Vâng, Thiên Chúa ban Manna cho Dân Người để họ có cái ăn cho đủ sức vượt qua sa mạc nắng cháy mà tiến vào Đất Hứa. Chúa Giê-su là Man-na mới, Man-na của thời Tân Ước, đích thực là Bánh Bởi Trời mà Thiên Chúa Cha ban cho các gia đình hưởng dùng để có sức vượt qua cuộc sống trần gian này, và tiến vào quê hương vĩnh cửu là Nước Thiên Chúa.

Ước gì các gia đình mạnh mẽ xác tín điều này, và biểu lộ niềm xác tín ấy, bằng việc yêu mến tin tưởng Chúa Giê-su, lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy, nhất là khao khát rước lấy Thánh Thể Người và sống thánh thể là bẻ tấm bánh đời mình ra.

Từ xác tín ấy, người làm cha mẹ không chỉ lo cho con cái cuộc sống ở đời này, không chỉ nuôi con bằng cơm bánh, mà còn phải lo sao cho con cái có cuộc sống đời sau, lo cho con yêu mến Chúa Giê-su, sống Lời Chúa và sống nhờ Thánh Thể Chúa.

Người trẻ hôm nay hờ hững với Lời Chúa và Thánh Thể, đó là một tín hiệu đáng buồn, một cảnh báo đáng quan ngại.

Ước gì các gia đình nhắc nhở nhau ăn bánh bởi trời, là sống Lời Chúa và Thánh Thể, để cả nhà được sống vui hôm nay, và được trùng phùng sum họp mai sau trong Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, vì đó là Bánh Bởi Trời ban sự sống đời đời. Amen.

07/5 THỨ TƯ TUẦN 3 PS

Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40

Phúc Âm: Ga 6, 35-40

"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các người rằng: Các người đã thấy Ta, nhưng các người không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **SỐNG LỜI CHÚA, LÀM THEO Ý CHÚA**

"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con, và tin vào Người thì có sự sống đời đời"

Chúa Giê-su xác nhận với người Do Thái rằng, chính Ngài là Bánh Bời Trời mà Chúa Cha ban tặng, để con người được sống đời đời. Nhưng khi thấy họ không muốn tin, Người tha thiết mời gọi họ tin rằng Người đang thực hiện ý của Chúa Cha, vì Chúa Cha khao khát cho họ được sống với Cha trong cõi đời đời. Người nói: "Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con, và tin vào Người thì có sự sống đời đời".

Có người nói vui rằng: "Chúa Giê-su không quảng cáo Bánh Bời Trời, nhưng Lời Người là Lời chân thật, thế mà ít người muốn tin để được sống đời đời. Trong khi đó, những năm qua, cả nước Việt Nam đã tin và dùng hơn 500 loại sữa giả, tưởng để

được khỏe ra, ai dè, phải rước vào bao thứ bệnh. Bệnh thì phải đến bệnh viện và dùng thuốc chữa bệnh. Nghe đâu cũng có nhiều thứ thuốc giả. Hóa ra, chỉ có chiếc quan tài là thật”.

Đúng là, Lời thật không tin, tin lời giả. Người thật không tin, tin người giả. Của ăn thật để được sống đời đời, thì không tin, lại quá tin vào những thứ của ăn hay hư nát để phải chết và chết đời đời. Đáng thương thay cho con người chúng ta!

Ước gì các gia đình sớm ngộ ra: chúng mình đã mê muội sai lầm, khi chỉ lo làm theo ý phàm tục của mình, là lo tìm kiếm cái ăn, cái ngủ, cái tiền bạc đầy đủ, để hưởng thụ phần xác đời này, mà không thấu hiểu được ý yêu thương và lòng lo của Thiên Chúa trong Chúa Giê-su, mà không lo tìm sự sống đời đời.

Lời Chúa đang nhắc nhở các gia đình hãy sống thật, đừng sống ảo nữa, tìm bình an thật, hạnh phúc thật chứ đừng sống kiểu bình an ảo, hạnh phúc ảo nữa. Lời Chúa là chân thật.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nghe Lời Chúa Giê-su, tin vào Người, sống theo Lời Người, để được sống đời đời. Amen.

08/5 THỨ NĂM TUẦN 3 PS

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51

Phúc Âm: Ga 6, 44-51

"Ta là bánh từ trời xuống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: "Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo". Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai

ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN ĐƯỢC THUỘC VỀ THIÊN CHÚA

“Ta là bánh từ trời xuống”

Chúa Giê-su cho biết: Thiên Chúa níu kéo con người đến với Chúa Giê-su, để qua Chúa Giê-su, con người được đến với Thiên Chúa Cha và vui hưởng sự sống viên mãn với Người.

Thế lực chống lại Thiên Chúa biết rõ ý định yêu thương nhân hậu của Thiên Chúa, nên lôi kéo con người vào chỗ hư ảo hảo huyền giả trá mà cứ giống như thật, để con người xa khỏi niềm tin yêu vào Chúa Giê-su, và để con người phải ngàn đời hư mất!

Các cụ cao niên lo ngại vì thế hệ trẻ hôm nay đang để mình bị lôi kéo về phía duy vật, vô thần, cá nhân và hưởng thụ. Nhưng Ông Tư hay nói: “Liệu xem các cụ mình có thực sự chuẩn mực để lôi kéo thế hệ này về cho Thiên Chúa hay không! Cha mẹ thời nay có kết hiệp với Chúa, sống Lời Chúa, có lòng xót thương người, thì may ra, mới thực thi được sứ vụ lôi kéo con cái mình về phía Thiên Chúa, về phía sự sống đời đời!

Bà sốt sáng chuyện nhà thờ nhà thánh, mà về đến nhà chửi mắng chồng con chẳng ra chi, thì làm sao mà lôi kéo ai đến được với Chúa? Bà dâng cúng cho giáo hội tiền triệu, mà cho vay cắt cổ người nghèo từng đồng các, thì ai dám tin bà đang có sự sống đời đời? Bố mẹ vừa mở mắt ra đã bàn chuyện con đề con đóm, thì bảo sao lũ nhỏ chẳng bị lôi kéo vào chỗ con đóm con đề?

Chúa muốn các gia đình đến với Chúa Giê-su, tin cậy mến Người trên hết mọi sự đời, sống nhờ Lời Người và Thánh Thể Người, để được Người đưa đến Chúa Cha và sống đời đời.

Ước gì các gia đình nhận ra tất cả mọi thứ ở đời đều là phù vân nay, để mình không bị lôi kéo vào chỗ xa mất Thiên Chúa và phải chết ngàn thu. Và ước gì tất cả cảm nghiệm được niềm vui hy vọng hạnh phúc đích thực khi kết hiệp với Chúa Giê-su.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình buông bỏ mọi sự đòi, để cả nhà mình được thuộc về Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su. Amen.

09/5 THỨ SÁU TUẦN 3 PS

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59

Phúc Âm: Ga 6, 53-60

"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?"

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Capharnaum.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

BỮA TIỆC THÁNH THỂ Ở NHÀ MÌNH

"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống"

Không chỉ đến với Chúa Giê-su, nghe Lời Người dạy, sống theo Lời Người, mà còn được ăn uống chính Thịt Máu Người, để linh hồn mình được sống bình an đời này và hạnh phúc đời sau nữa. Đó là ước muốn thánh thiện đầy yêu thương của Thiên Chúa Cha, mà Chúa Giê-su bày tỏ cho con người biết.

Những ngày qua, lời Chúa mãi nhắc đến chuyện tin vào Chúa Giê-su để được sống đời đời. Và hôm nay, Người cho biết tỏ

tường rằng: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”.

Vâng, thân xác cần có cái ăn để sống thế nào, thì linh hồn cũng phải được nuôi dưỡng bằng của ăn thần linh là chính Thịt Máu Chúa Giê-su. Vì thế, cha mẹ các gia đình có bổn phận lo cho con cái mình lúc đến tuổi khôn phải học giáo lý ở nhà thờ, để các con biết Chúa Giê-su, yêu mến Chúa Giê-su và nhất là kết hiệp với Chúa Giê-su qua việc Rước Lễ Vỡ Lòng. Từ việc kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể, các con sẽ sống thánh thể giữa đời, là bẻ tấm bánh đời mình ra cho mọi người, vì yêu thương phục vụ mọi người, vì hiến thân cho mọi người.

Vì thế, ước gì các cha mẹ nêu gương tham dự thánh lễ, rước lễ với lòng sốt mến, và xây dựng gia đình thành một cộng đoàn thánh thể chan hòa tình yêu thương hiệp nhất, quảng đại sẻ chia.

Ông Tư dặn các con: “Dẫu có sơn hào hải vị, thì bữa cơm nhà mình sẽ không ngon, nếu không nhớ rằng đây cũng là một bữa tiệc thánh thể, do lòng yêu thương và hy sinh của cả nhà”. Con gái út nói: “Tiền cha đưa đi chợ. Con làm cá, Mẹ lột rau, chị Sáu kho cá, anh Ba nấu canh... mà không ngon mới lạ”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Bí Tích Thánh Thể giữa đời thường, là hy sinh dâng hiến cho nhau, cho người. Amen.

10/5 THỨ BẢY TUẦN 3 PS

Cv 9,31-42; Ga 6,60-69

Phúc Âm: Ga 6, 61-70

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".

Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lầm bầm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các người khó chịu? Vậy nếu các người thấy Con Người lên nơi

đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bây giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

LỜI HÓA THÀNH NHỤC THÊ, THÀNH THÁNH THÊ

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống"

Nghe Chúa Giê-su nói 'Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sống đời đời', nhiều người cho rằng lời này chướng tai, khó nghe, và họ bỏ người mà đi. Chúa Giêsu hỏi nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa".

Hóa ra, Lời Chúa đã xuống đời, xuống rất thấp, xuống tận cùng thấp, mà con người cũng không hiểu nổi. Đúng là cái trí khôn trí hiểu của con người cũng chỉ là mớ bong bong chẳng đáng gì so với thượng trí của Thiên Chúa. Những người cho rằng Lời Chúa chướng tai, vì họ suy luận theo cái lý trí của họ: Ở đời này, ai dám lấy thịt mình, lấy máu mình cho ai ăn ai uống!

Chúa muốn con người bỏ cái lý trí của mình đi, và xin Thần Trí của Thiên Chúa khai mở, mới có thể hiểu được Lời Người.

Vâng! Đức tin là sự hy sinh của lý trí, bởi đức tin là một hồng ân chứ không phải là một khả năng. Đức tin đòi hỏi lòng khiêm nhượng nhìn nhận sự yếu hèn của mình và đặt trọn niềm tín thác vào Chúa Giê-su, tín thác tuyệt đối vào Thánh Thể. Thảo nào, sau khi truyền phép bánh rượu nên Thịt Máu Chúa Giê-su, linh mục chủ tế công bố: “Đây là mầu nhiệm đức tin”.

Ước gì các gia đình tuyệt đối tin vào Lời Chúa Giê-su, lời đã hóa thành nhục thể để đồng hành với các gia đình, Lời cũng đã hóa thành Thánh Thể nuôi dưỡng các gia đình, và bảo đảm cho các gia đình cuộc trùng phùng sum họp trong Nước Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Lời Chúa Giê-su, lắng nghe và thực hiện Lời Người, yêu mến Thánh Thể Chúa Giê-su, rước lấy Người, và hiến thân vì yêu như Người. Amen.

11/5 CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH.

Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30

Phúc Âm: Ga 10, 27-30

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGHE TIẾNG MỤC TỬ, THEO BƯỚC CHÂN MỤC TỬ
“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”

Chúa Giê-su mục tử nhân lành yêu thương đoàn chiên, lo cho đoàn chiên được sống, sống dồi dào và sống đời đời. Người nói: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng không bao giờ hư mất”.

Mục tử biết rõ từng con chiên, và ước mong con chiên “Nghe tiếng mục tử và đi theo mục tử” để được sống, sống dồi dào và sống đời đời. Vì thế, các gia đình công giáo phải nghe và thực hành Lời Chúa với trọn niềm tin cậy mến yêu, phải tuân theo sự hướng dẫn của những mục tử trong giáo hội. Hướng dẫn ấy là: phải thương mến nhau, xây dựng tình hiệp nhất với nhau.

Rất vui mừng vì cho tới nay, người công giáo Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới vẫn rất yêu mến kính trọng các mục tử, vẫn tha thiết đáp lại tiếng gọi hiến dâng trong đời sống thánh hiến và giáo sĩ, và qua đó, cho thấy đoàn chiên Việt Nam có lòng yêu mến Chúa Giê-su Mục Tử và Giáo Hội của Người.

Một cha ở bên Pháp về giáo xứ quê hương làm lễ. Ngài nói rằng: “Về đây thấy bà con mình đi tham dự lễ rất đông, rất sốt sắng, rất âm cúng, thật đáng vui mừng tạ ơn Chúa”.

Một cậu lễ sinh ngày nào giúp lễ cũng thuộc bài Tin Mừng và nhớ từng chi tiết trong bài giảng của cha sở. Thật đáng quý!

Một bà cố nằm liệt giường đã ba năm nay, vẫn mở điện thoại nghe Tin Mừng, nghe suy niệm Lời Chúa mỗi đêm, và âm thầm cầu nguyện cho ai đau khổ, bệnh tật! Thật đáng ngưỡng mộ!

Một gia trưởng vội vã trình bày cho cha sở về tài liệu lạc giáo có người mới tặng, để xin cha hướng dẫn sử dụng hay thu hồi.

Một hội viên Legio đến xin cha thăm viếng và ban bí tích hòa giải cho người bỏ đạo bỏ Chúa lâu năm, nay đang bệnh!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Lời Chúa, theo hướng dẫn của các mục tử, và vui sống yêu thương, bình an. Amen.

12/5 THỨ HAI TUẦN 4 PS

Cv 11,1-18; Ga 10,1-10

Phúc Âm: Ga 10, 1-10

"Ta là cửa chuồng chiên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lừa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ".

Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **CON CHIÊN CỦA MỤC TỬ GIÊ-SU**

"Ta là cửa chuồng chiên"

"Ta là cửa chuồng chiên", hiểu là, phải qua Chúa Giê-su, con người mới đến được với Thiên Chúa Cha, như Người đã khẳng định: "Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Tạ ơn Chúa vì đã có vài tỷ người trên trần gian tìm đến Chúa Giê-su là cửa chuồng chiên, để được Người đưa dẫn vào "chuồng chiên của Thiên Chúa, là ơn cứu rỗi, là Nước Trời".

Tạ ơn Chúa vì Chúa Giê-su đã trao lại “chìa khóa Nước Trời” cho Thánh Phê-rô và các Đấng Kế Vị Ngài, để ngang qua cánh cửa của Giáo Hội, con người tìm đến Chúa Giê-su, tìm đến Thiên Chúa, và được vui sống, sống dồi dào, sống đời đời.

Tạ ơn Chúa vì Giáo Hội của Chúa bước những bước xuống rất thấp giữa cõi đời thường của nhân loại, để mỗi con người đều có thể tận mắt nhìn thấy “cửa chuồng chiên” nơi các mục tử, ở các giáo phận, các giáo xứ, các điểm truyền giáo.

Và với các gia đình, thì luôn phải tạ ơn Chúa vì “cửa chuồng chiên” ở ngay cửa nhà mình, nơi gia đình mình, một Giáo Hội thu nhỏ. Và chính nơi mái ấm gia đình thân yêu này, người làm cha mẹ được vinh dự trở nên mục tử của đoàn chiên con cái.

Chiên của Chúa thì nghe tiếng của Chúa và đi theo Chúa, không nghe theo tiếng người lạ mà tách mình ra khỏi nhiệm thể.

Vì thế, con cái phải nghe lời dạy dỗ của cha mẹ theo đường lối của Chúa Giê-su. Cha mẹ phải nghe theo lời giáo huấn của Giáo Hội qua các mục tử. Tất cả phải nghe và Sống theo Lời Chúa Giê-su dạy để hiệp nhất đoàn chiên trong một chủ chiên, và còn để tiếp tục mở “cửa chuồng chiên” đón nhận những con người ngoài ràn chiên vào với chuồng chiên của Chúa và Hội Thánh Người. Thiết nghĩ, đó là điều lòng Chúa ước mong!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nghe và sống Lời Chúa, để trở nên lời Loan Báo Tin Mừng bình an cho cuộc đời. Amen.

13/5 LỄ ĐỨC MẸ FA-TI-MA Is 61,9-11; Lc 11,27-28

Tin Mừng: Lc 11,27-28

Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!" Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN LỜI MẸ NHẮN NHỦ

“Phúc ai lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”

Ba trẻ Lucia, Jacinta và Phanxicô là ba bé chẵn chẵn thuộc gia đình nghèo làng quê Fatima, nước Bồ Đào Nha. Các trẻ em này thuộc giáo phận Leiria. Hàng ngày các em được gia đình, cha mẹ trao phó việc dẫn đoàn súc vật: chiên, cừu đi ăn cỏ ở các vùng đồi núi quanh đó. Các em thường có thói quen sau khi để bày súc vật ăn cỏ, liền quì gối trên bãi đất trống đọc kinh, lần chuỗi mân cô chung với nhau.

Ngày 13 tháng 5 năm 1917, giữa lúc thế chiến thứ nhất đang xảy ra, khi các em đang sốt sắng đọc kinh lần chuỗi mân cô lúc gần giữa trưa, một luồng chớp chói lòà làm các em bỡ ngỡ, kéo hoàn toàn sự chú ý của các em về những ngọn cây trên đồi Cova da Iria, một Vị sáng láng hiện ra, Thiếu Nữ ấy xin các em cầu nguyện cho những người tội lỗi ăn năn trở lại, chiến tranh sớm kết thúc. Thiếu Nữ dặn các em hãy trở lại nơi này vào ngày 13. Theo lời Thiếu Nữ căn dặn, các em đã được gặp và nói chuyện với Thiếu Nữ ấy vào các ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10. Trong những cuộc gặp gỡ ấy, Thiếu Nữ xưng mình là Đức Mẹ Mân Cô. Mẹ mời gọi các em cầu nguyện và làm việc đền tạ. Đặc biệt là lần cuối cùng ngày 13.10.1917, một hiện tượng rất lạ đã xảy ra làm rúng động mọi người. 70 ngàn người đã chứng kiến hiện tượng Mặt Trời múa.

Ước gì các gia đình tạ ơn Chúa, vì Người luôn mong cho con người bình an, thế giới hòa bình. Mẹ Maria hiện ra để chuyển ý của Thiên Chúa: “Hãy lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”. “Năm xưa trên cây sồi.... Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt Mân Cô”.

Lạy Mẹ Maria, tâm hồn, gia đình và thế giới này đang bất an, vì không “nghe và giữ Lời của Thiên Chúa”. Xin Mẹ cầu thay cho mọi người biết thi hành mệnh lệnh từ ái của Mẹ. Amen.

13/5 THỨ BA TUẦN 4 PS
Cv 11, 19-26; Ga 10, 22-30

Phúc Âm: Ga 10, 22-30

"Tôi và Cha Tôi là một".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết". Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHẬN RA VÀ TẠ ƠN TÌNH THƯƠNG CHÚA

"Tôi và Cha Tôi là một"

Người Do Thái còn mãi nghi ngờ về con người và sứ vụ của Chúa Giê-su, bởi họ không thể tin Đấng Được Sai Đến lại là một con người phạm hèn, bình thường như họ. Chúa Giê-su trả lời: "Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi". "Tôi làm nhân danh Cha Tôi". "Tôi và Cha Tôi là một".

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mạc khải cho chúng ta rõ hơn về sứ vụ Mục Tử Nhân Lành của Người, sứ vụ được lãnh nhận từ Chúa Cha, và phải chu toàn như ý Chúa Cha muốn.

"Tôi làm nhân danh Cha Tôi". Quyền năng và tình thương của Cha được ủy thác hoàn toàn vào Chúa Giê-su:

-để Người cứu sống đoàn chiên đang trầm mình trong sự chết ngàn đời, cứu sống bằng chính bửu huyết quý giá của Người.

-để người băng bó, chữa lành những con chiên bị thương tích bệnh tật... bằng ân sủng bí tích chảy ra từ dòng suối cứu độ là máu nước trong trái tim của Người.

-để người chăm sóc nuôi dưỡng các con chiên bằng chính Thánh Thể Người.

-và để Người dẫn dắt con chiên đến sự sống của Thiên Chúa bằng Lời Hằng Sống.

Người là hiện thân của Chúa Cha. “Tôi và Cha Tôi là một”. “Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi”.

Ước gì các gia đình ý thức mình đã thuộc về đàn chiên của Chúa qua hồng ân bí tích rửa tội, thì luôn tín thác vào quyền năng và tình thương của Chúa Giê-su Mục Tử Nhân Lành.

Ông Tư tâm sự với các con: “Tại sao mình chỉ tạ ơn Chúa khi ăn nên làm ra, khi khỏe mạnh, mà không tạ ơn Chúa vì có Chúa Giê-su Thánh Thể và Lời Chúa luôn ở trong nhà mình?”

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra và tạ ơn tình thương của Thiên Chúa nơi Lời Chúa, và Thánh Thể Người. Amen.

14/5 THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17

Phúc Âm: Ga 15, 9-17

"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nhu Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

"Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cất đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **THẦY GỌI CÁC CON LÀ BẠN HỮU**

“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu”

Vì phải chọn một người khác thay thế cho Giu-đa, kẻ đã phản bội Chúa Giê-su, nên Thánh Phê-rô, tông đồ cả, nói với anh em rằng: “Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại”.

Họ giới thiệu hai người: ông Giuse, tức Barsabba, biệt danh là Công chính, và ông Matthia. Đoàn họ cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu Tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó".

Thê-rô thì họ bỏ thăm, và Matthia đã trúng thăm: ông được kê vào số với mười một Tông đồ.

Các tông đồ được Chúa gọi là bạn hữu: Vì họ ở lại trong tình yêu Chúa: Họ nối dài tình yêu Chúa trong tình yêu mến nhau, hiệp nhất nên một. Họ nối tiếp sứ vụ của Chúa là thí mạng mình vì yêu thương nhân loại. Họ anh dũng ra đi loan báo tình thương Chúa cho khắp mọi loài, bất chấp mọi gian nan khốn khó.

Mỗi người, mỗi nhà cũng được kêu gọi và tuyển chọn vào làm những người cộng tác với các tông đồ. Ước gì các gia đình chia sẻ sứ mệnh của các Ngài: cùng xây dựng tình yêu thương hiệp nhất gia đình, cộng đoàn; cùng hy sinh hiến thân phục vụ mọi người và trở nên nhân chứng Phục Sinh giữa lòng thế giới.

Ước gì các gia đình luôn cầu xin cho nhà mình và mọi phẩm trật trong Hội Thánh hiệp nhất với nhau trong Chúa Giê-su.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, yêu mến Giáo Hội, yêu mến nhau và yêu mến hết mọi người. Amen.

14/5 THỨ TƯ TUẦN 4 PS **Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50**

Phúc Âm: Ga 12, 44-50

"Ta là sự sáng đã đến thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

LỜI NGÀI LÀ SỨC SỐNG, LÀ ÁNH SÁNG...

“Ta là sự sáng đã đến thế gian”

Các gia đình công giáo, những người đã tin vào Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất, Mục tử nhân lành, thì Chúa Giê-su muốn cả nhà mình sống trong ánh sáng của Người. Người là sự sáng của Thiên Chúa. Người nói: “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm”.

Vâng, ý muốn tốt lành thánh thiện của Chúa Giê-su là các gia đình sống trong ánh sáng của chân lý, của sự thật, chứ không thể mãi ngồi trong bóng tối của sự giả trá, hư ảo; sống trong ánh sáng của tình yêu thương, chứ không thể sống trong cõi âm u của ganh ghét hận thù; sống trong ánh sáng của sự sống mới, sự sống đời đời, chứ không thể chìm mãi trong bóng đêm sự chết của diệt vong lụi tàn ngàn đời.

Ước gì các gia đình nhớ cho rằng: Chúa Giê-su không muốn một con người nào phải hư mất vì tội lỗi, vì sống bất chính. Người muốn cho cả nhà chúng ta được sống, sống an vui, sống yêu thương, sống hy vọng, sống dồi dào, đời này và đời sau nữa.

Ước gì mỗi người trong gia đình rà soát lại cách sống của mình: đang sống thật với nhau hay dối trá nhau, đang yêu thương nhau thật hay đóng phim hạnh phúc, đang sống thật phần linh hồn hay chỉ sống thật sung mãn khỏe mạnh phần xác.

Ước gì các gia đình lắng nghe và sống Lời Chúa Giê-su dạy, để cuộc sống của mỗi người sẽ là những trang Tin Mừng sống động, thấp lên niềm hy vọng bình an cho mình và cho đời.

Một ca viên tâm sự: “Cha Nguyễn Duy ơi! Con cảm thấy xấu hổ, mỗi khi hát đoạn này: “Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chừa chan hy vọng...”, bởi vì con chỉ hát thôi, mà chưa sống được như lời mình hát!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình thực sự cảm nghiệm được niềm bình an hạnh phúc, khi lắng nghe và sống Lời Chúa. Amen

15/5 THỨ NĂM TUẦN 4 PS

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20

Phúc Âm: Ga 13, 16-20

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN PHẢN BỘI VÀ TRUNG TÍN

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy"

Với con người, thì phản bội là chuyện thường tình, trung tín mới là điều hy hiếm. Còn Thiên Chúa thì tín trung đến muôn thuở muôn đời. Thiên Chúa không có chuyện thay lòng đổi dạ.

Ngay từ khi con người bất tuân phản bội Thiên Chúa, ngay từ lúc chiếc bình sành kiêu căng đòi đảo chánh ông thợ gốm để làm ông thợ gốm, Thiên Chúa đã hứa cứu độ con người.

Và Người đã bắt chấp tất cả để thực hiện cho bằng được công trình cứu độ: Bất chấp phải sai Con Một Mình đến thế gian, bất chấp việc khiêm nhượng hạ thấp mình xuống đến tận thẳm sâu, bất chấp hy sinh tính mạng chính Con Một Mình, bất chấp Con Một Mình phải chết cách ô nhục nhất trong nhân loại...

Thiên Chúa bất chấp tất cả để giữ lòng trung tín yêu thương.

Vâng! Thiên Chúa trung tín, và Người muốn những ai đã được Người tuyển chọn, thì cũng hãy đáp lại tình thương của Người bằng lòng trung tín. Bởi khi Người đã tuyển chọn ai, thì Người hiện thân trong chính người ấy, để, như Người nói: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai đi, là đón nhận Thầy” và hơn thế nữa, “Ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

Vinh dự biết bao cho các gia đình đã đón nhận Chúa Giê-su, đã được Người tuyển chọn làm môn đệ giữa đời thường. Người ước ao các gia đình trung tín với Người, vì Người luôn trung tín với họ, luôn đồng hành với họ, luôn đồng hình trong họ, để họ chu toàn sứ vụ được sai đi làm chứng cho Tin Mừng.

Ước gì các gia đình luôn trung tín với tình yêu Chúa, luôn yêu mến Chúa trên hết mọi sự, luôn nghe và thực hành Lời Chúa Giê-su, yêu mến giáo hội, giáo xứ, yêu mến nhau trong gia đình mình, để tình thương tốt đẹp và thánh thiện ấy tỏa lan cho đời.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình vượt thắng các cám dỗ thế gian, để luôn giữ lòng trung tín với tình yêu Thiên Chúa. Amen.

16/5 THỨ SÁU TUẦN 4 PS

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6

Phúc Âm: Ga 14, 1-6

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyên. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”

Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và con người. Thiên Chúa vui thích xuống dạo chơi với con người trong vườn Eden xinh đẹp.

Thế nhưng, từ khi con người nghe lời xúi giục của ma quỷ, phạm tội bất tuân, ăn trái cấm để được sáng láng bằng Thiên Chúa, thì các cửa trời đóng lại, con người đau khổ, trần gian bị ma quỷ dối trá khống chế và sự chết hoành hành.

Vì yêu con người, Thiên Chúa không lặng thinh mãi, Người đã sai Con của Người là Chúa Giê-su xuống trần gian. Vì thế, thật chí lý, khi Chúa Giê-su nói: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Ai dám xé chín tầng trời, mở toang cửa trời mà bước xuống, nếu không phải là Đấng ngự trên trời. Ai dám biết chuyện trên trời, nếu không bởi người từ trên trời xuống cho biết. Ai dám chỉ đường lên trời nếu không phải là người đi từ trên trời xuống.

Chúa Giê-su là đường dẫn chúng ta về với Thiên Chúa. Người nối lại tương quan cha con giữa Thiên Chúa và con người. Đường dẫn về Thiên Chúa cũng chính là đường dẫn tới sự thật toàn thiện, đường dẫn tới sự sống vĩnh cửu.

Ai tin vào Chúa Giê-su là đường là sự thật là sự sống, sẽ được Người giải thoát khỏi vòng khống chế của ma quỷ, khỏi sự gian dối, và sự chết ngàn thu. Chính Người củng cố niềm tin của chúng ta. Người nói: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở... Thầy đi để dọn chỗ cho các con... Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”.

Ước gì các gia đình tin tưởng vào Chúa Giê-su, sống theo Lời Người, bước theo đường người đi, và bình an, hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tuyệt đối tin tưởng vào Chúa Giê-su, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống Vĩnh cửu. Amen.

17/5 THỨ BẢY TUẦN 4 PS

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

Phúc Âm: Ga 14, 7-14

"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".

Philippê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
YÊU MẾN CHÚA GIÊ-SU, VÀ SỐNG LỜI NGƯỜI
“Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”

Philippê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giê-su nói: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy”.

Chúa Giê-su mạc khải về huyền nhiệm Thiên Chúa, về mối tương quan mật thiết giữa Cha Con, một sự tương quan thần linh mà trí khôn loài người không thể thấu hiểu.

Bởi một “con người” hữu hình lại đang làm tất cả các việc theo ý của Cha là Đấng vô hình. Một “con người” nói tiếng nói của loài người mà lại là Lời Hằng Sống của Cha, là Thiên Chúa hằng sống. Một “con người” dám xác nhận rằng mình đang sống trong Đấng Vô Hình và Đấng Vô Hình đang hiển hiện trong con người hữu hình ấy. “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”.

Đây hẳn phải là cái “thấy” của đức tin siêu phàm: nhờ tác động Chúa Thánh Thần thì mới có thể thấy được và tin được.

Quả thực, phải hy sinh lý trí của mình đi, mới có thể đón nhận ánh sáng thượng trí của Chúa Thánh Thần, để cảm nếm được tương quan mật thiết của Thiên Chúa vô hình và hữu hình.

Ước gì các gia đình buông bỏ cái suy nghĩ, hiểu biết, phân tích theo cách phàm trần của mình đi, cho lòng trí trống rỗng ra, và đón nhận ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Bây giờ, Chúa Thánh Thần sẽ cho mỗi người cảm nếm được niềm vui thánh thiện khi tin cậy mến Chúa Giê-su, và sống Lời Người dạy.

Ông Tư dặn các con rằng: “Khi hết lòng yêu mến Chúa Giê-su và sống Lời Người dạy, thì dầu là con người phàm hèn yếu đuối tội lỗi, cũng có thể mời cả Ba Ngôi Thiên Chúa đến cư ngụ trong gia đình mình, để chung sống với nhà mình hôm nay, và đưa cả nhà mình sum họp trong Nước Chúa mai sau”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su và sống Lời Người dạy, để được Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Amen.

18/5 CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH.

Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35

Phúc Âm: Ga 13, 31-33a. 34-35

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

ĐIỀU RĂN MỚI, YÊU NHƯ CHÚA ĐÃ YÊU

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau"

Họp giới cao niên giáo xứ, Thầy Báu nói: "Đức Thánh Cha Phanxico có câu nói hay: "Những dòng sông không uống nước của mình, cây không ăn quả của mình, mặt trời không chiếu sáng trên mình, hoa không tỏa hương cho mình. Sống cho người khác là quy luật của thiên nhiên. Chúng ta được sinh ra để giúp đỡ nhau. Không có gì là khó cả. Cuộc sống tốt đẹp khi bạn vui, nhưng sẽ vui hơn nhiều khi người khác được vui vì bạn".

Vừa nghe, Ông Tư nói: "Hóa ra, cuộc sống sẽ xấu đi khi bạn buồn, và càng xấu hơn nữa khi người khác đau buồn vì bạn".

Hắn là Đức Thánh Cha Phanxico đã thấm đẫm tận tâm hồn lời dạy của Chúa Giê-su: "Thầy ban cho các con điều răn mới,

là các con hãy yêu thương nhau”. Và cả cuộc đời Ngài, đã là một bằng chứng vĩ đại về việc “yêu người như Chúa yêu”.

Vâng, vẫn là điều răn yêu thương, nhưng gọi là “điều răn mới”, là mới ở điểm “như Thầy đã yêu”. Và như Thầy đã yêu, là yêu cho đến tận cùng của sự hy sinh, thí mạng. Không có tình yêu nào cao quý cho bằng hiến mạng sống vì yêu.

Nhớ có mấy câu thơ của ai đó, rằng: “Yêu như con người, hay dừng lại. Yêu như Thiên Chúa, chẳng phút ngơi. Yêu như con người, thường e ngại. Yêu như Thiên Chúa, thí mạng đời”.

Yêu, và hiến mạng sống vì người mình yêu, chúng ta là môn đệ của Chúa Ki-tô, làm chứng cho mọi người về giao ước mới của Thiên Chúa, giao ước cứu độ nhờ Máu Chúa Ki-tô.

Ước gì các gia đình trong khi tưởng nhớ Đức Thánh Cha Phanxicô thánh thiện, thì cũng sẽ luôn sống yêu thương nhau và yêu thương mọi người, như Chúa yêu, theo gương Ngài.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình “yêu thương nhau như Chúa đã yêu”, và “cũng yêu mọi người như Chúa đã yêu”. Amen.

19/5 THỨ HAI TUẦN 5 PS

Cv 14,5-18; Ga 14,21- 26.

Phúc Âm: Ga 14, 21-26

"Đáng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy".

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời

Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

THÁNH THẦN SẼ NHẮC NHỚ CÁC CON MỌI ĐIỀU

“Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều”

Chúa Giê-su nói: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến”. Tuân giữ và thực hành giới răn mới, là “Yêu như Thầy đã yêu”, là nối dài hy tế thập giá, hy tế Thánh Thể, và ơn cứu độ muôn người cho đến ngày tận thế.

Thế nhưng, Chúa Giê-su biết, rồi đây, khi Người sẽ trở về cùng Cha, thì lòng người dễ đổi thay, dễ bất tín trước mưu chước của sa tan, của thế giới vật chất này, nên Người hứa sẽ ban Đấng Phù Trợ là Thánh Thần cho họ, để Thánh Thần sẽ nhắc nhở họ, thôi thúc hướng dẫn họ thực hiện mọi điều Người đã truyền dạy.

Một chị vừa là ca viên, vừa là hội viên Legio, vẫn thường hát như lời tâm niệm: “Chính Chúa Thánh Thần trong chúng con, chính Chúa Thánh Thần trong giáo hội, Ngài làm cho mọi Lời Đức Ki-Tô, tồn tại trong lòng thế giới. Có Chúa Thánh Thần đi với con, có Chúa Thánh Thần nói thay con, và có Chúa Thánh Thần, vẫn có Chúa Thánh Thần với con trong cuộc hành trình”.

Có người hỏi chị nghĩ gì khi chọn lời tâm niệm này, chị hát tiếp: “Vào hành trình Tin Mừng, con yên tâm có Chúa Thánh Thần. Ngài mở lối muôn tâm hồn đón nhận Lời Đức Ki Tô. Vào cuộc truyền giáo mới, con vững tâm với Chúa Thánh Thần. Ngài khơi dậy lòng các dân, lắng nghe sống theo Tin Mừng”.

Rồi chị nói: “Chúng mình đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần. Nếu không tin Chúa Thánh Thần, không mở lòng đón nhận Ngài, chúng mình sẽ không thực thi được Lời Chúa, nhất là không thể tuân giữ và thực hành giới răn yêu thương”.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình từ chối lời mời gọi của những ngẫu tượng, để lòng lắng nghe Chúa Thánh Thần, mà tuân giữ và thực hành giới răn mến Chúa, yêu người. Amen.

20/5 THỨ BA TUẦN 5 PS
Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a

Phúc Âm: Ga 14, 27-31a

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

BÌNH AN ĐÍCH THỰC, HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

“Thầy ban bình an của Thầy cho các con”

Bình an thực và hạnh phúc thực luôn là khát vọng vô biên của con người. Bởi, ai còn đi trên hành trình trần gian này, thì hầu như không có ngày bình an thực, hạnh phúc thực. Có chăng, cũng chỉ là bình an tạm thời, hạnh phúc chóng vánh, hay tệ hơn, bình an ảo, hạnh phúc ảo. Quả thực, phía sau bình an, hạnh phúc gia đình, vẫn luôn có một góc khuất bất an khổ đau đang ẩn náu, đang tàng hình chờ cơ hội nổ bùng ra bao nhiêu là tang tóc.

Chỉ có Chúa Giê-su mới ban cho chúng ta được loại bình an đích thực mà thôi. Đó là bình an của người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Đúng như Thánh Vịnh 62, 2, nói: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi an bình”.

Được thuộc về Thiên Chúa là một hồng ân mà chỉ có Chúa Giê-su mới có thể ban cho chúng ta, nhờ hy tế cứu độ của Người. Nếu không có hy tế cứu độ là cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Người, thì ngàn đời chúng ta không được xót thương, không được tha thứ, và không được nối lại tương quan cha con với Thiên Chúa. Đó phải là xác tín của mỗi gia đình.

Bởi, khi thuộc về Thiên Chúa, thì gia đình mình sẽ thực hiện điều Thiên Chúa muốn, chứ không phải làm điều mình thích. Không có niềm vui nào lớn lao cho bằng, niềm vui chính đáng ta mang cho người. Không có bình an hạnh phúc nào cao quý cho bằng bình an hạnh phúc khi ta biết yêu thương, nhường nhịn, biết sẻ chia, biết quảng đại tha thứ cho người. Không có sự giàu có nào ý nghĩa cho bằng sự giàu có lòng xót thương. Không có nét đẹp nào tuyệt vời cho bằng nét đẹp hòa mình vào giữa những con người xấu số. Bình an đích thực chỉ có được, khi các gia đình chúng ta yêu thương như Chúa Giê-su đã yêu.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hoàn toàn thuộc về Chúa và biết sống xót thương như Chúa đã xót thương. Amen.

21/5 THỨ TƯ TUẦN 5 PS

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8

Phúc Âm: Ga 15, 1-8

"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

"Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **KẾT HIỆP VỚI THÂN NHO**

“Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”

“Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hiệp cùng cây, sẽ trở sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây, sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hiệp trong tình yêu Thầy”. Ngành khô héo, ngành không sinh trái, Người sẽ chặt đi. Ngành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn.

Chúa Giê-su muốn chúng ta luôn kết hiệp khăng khít với Người, để sống nguồn sức sống của Người, cùng một nhựa sống, một huyết quản, chung một mạch máu, một dòng lưu dẫn.

Ước muốn yêu thương và thánh thiện ấy, không vì để thêm gì cho Người, nhưng để Người thông chia sự sống của Thiên Chúa cho chúng ta, bởi vì Người đang sống chính sức sống của Thiên Chúa. Ước gì mỗi chúng ta cảm nếm được hồng ân quý giá này, cảm nếm được quà tặng thần linh huyền nhiệm này.

Và hãy cụ thể kết hiệp với Chúa Giê-su bằng việc yêu mến Người, lắng nghe và thực thi Lời Người dạy, rước lấy Thánh Thể Người, sống như Người đã sống, yêu như Người đã yêu.

Lời Người mời gọi chúng ta từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi kiêu căng ích kỷ của mình, như một lần cắt tỉa cho ngành nho sinh hoa trái tốt tươi hơn. Lời Người mời gọi chúng ta vác thập giá mà theo Người, là tạo cơ hội tốt lành cho ngành nho chúng ta chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, giông gió bão bùng mà vẫn hiên ngang trở sinh hoa trái. Sự sống của Thiên Chúa không phải là sự sống cất giữ, nhưng là sự sống cho đi. Hoa trái của mỗi ngành nho là sự cho đi những gì quý giá nhất đã hội tụ từ tình yêu Thiên Chúa. Ước gì các gia đình sẽ chia tình yêu, và sự sống của Thiên Chúa cho nhau, cho hết thảy mọi người.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình ở lại trong tình yêu Chúa, để trở sinh hoa trái tốt tươi yêu thương, bình an, hy vọng. Amen.

22/5 THỨ NĂM TUẦN 5 PS

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11

Phúc Âm: Ga 15, 9-11

"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nhu Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY

"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn"

Chúa Cha yêu mến Ngôi Con là Chúa Giê-su. Chúa Giê-su yêu mến các môn đệ Người. Người mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong tình yêu của Người để niềm vui được trọn vẹn.

Ở lại, nghĩa là không đi ra khỏi, không tách rời, không nhạt phai, không hờ hững, nhưng nồng nàn ấm áp. Ở lại nghĩa là không phản bội, không bất tín, không dối lừa, nhưng rất chân thành tin tưởng, rất thật lòng nương tựa. Ở lại nghĩa là luôn gắn bó, luôn kết hiệp, luôn thuộc về Chúa Giê-su.

Đây là lời tình tha thiết, thánh thiện, phát xuất từ mối tình huyền nhiệm giữa Đấng Tác Sinh quyền năng và giàu tình thương trung tín với loài thọ tạo yếu hèn nhưng hay phản bội.

Và chính khi cùng ở lại trong Chúa Giê-su, cùng mến yêu, cùng thuộc về Chúa Giê-su, gia đình mình hiệp nhất nên một. Bây giờ, niềm vui của mỗi người và cả nhà nên trọn vẹn.

Vâng, những ngày qua, Chúa Giê-su mời gọi các gia đình hãy thực thi điều răn mới là “yêu thương nhau như Thầy đã yêu”. Và hôm nay, Người muốn nói: điều kiện cốt lõi để có thể thực thi điều răn mới, đó là ở lại trong tình yêu của Người.

Thảo nào, có một chuỗi yêu mà Ông Tư vẫn thường nhắc đến trong các bài suy niệm Lời Chúa của STLC TV: “Yêu mến Chúa, yêu mến Chúa Giê-su, yêu mến Giáo Hội Người, yêu mến nhau, và yêu thương hết mọi người”. Ai tin được mình yêu mến mọi người, khi nhà mình không yêu mến nhau. Ai tin được nhà mình yêu mến nhau, khi nhà mình không yêu mến Giáo Hội. Ai tin được nhà mình yêu mến Giáo Hội, nếu nhà mình không yêu mến Chúa, không yêu mến Chúa Giê-su và kết hiệp với Người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, để cùng Chúa Giê-su, yêu giáo hội, yêu nhau, và yêu người. Amen.

23/5 THỨ SÁU TUẦN 5 PS

Cv 15,22-31; Ga 15,12-17

Phúc Âm: Ga 15, 12-17

"Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cất đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau". Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
YÊU THƯƠNG NHAU, ĐỂ HOÀN TẤT CUỘC ĐỜI
“Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”

Những ngày này, Lời Chúa liên tục mời gọi chúng ta sống giới răn mới, là hãy yêu nhau như Chúa đã yêu. Giới răn mới như một lời tình để lại của người sắp đi xa, của người sắp chia tay, giã từ. Quả thực, Chúa Giê-su biết, rồi đây, Người sẽ rời xa các môn đệ để trở về với Chúa Cha, hoàn tất sứ vụ cứu thế mà Chúa Cha giao phó. Vì thế, Người căn dặn các môn đệ những lời tâm huyết chí tình này, để khi người lại đến trong trần gian, Người lại nhìn thấy hoa trái yêu thương của Người trở sinh đầy mặt đất: Lòng xót thương của Thiên Chúa bao trùm vũ trụ, tràn ngập lòng người; Nước Tình Yêu của Cha trị đến.

“Thầy không gọi các con là tôi tớ. Thầy gọi các con là bạn hữu. Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”.

Vinh dự biết bao cho thân phận người phạm lại được nên bạn hữu nghĩa thiết với Chúa Giê-su Con Thiên Chúa. Và Lời tình này mãi là lời tâm huyết dành cho bạn hữu

Yêu nhau như Người đã yêu là thấu cảm nỗi cùng khổ của nhau, là dâng hiến mạng sống vì nhau, là sẻ chia hạnh phúc cho nhau, là trao ban cho nhau sự sống và sống viên mãn...

Thực hành bài học “yêu như thầy đã yêu” như là luận án tốt nghiệp trường yêu của Người, để Người tín nhiệm, tuyên chọn, cắt đặt và sai đi mang lại hoa trái cho Nước Thiên Chúa.

Có người tâm sự rằng: “Mỗi khi viếng thi hài của ai đó, em vẫn nghe như họ đang nói: “Những người ở lại trần gian ơi, hãy yêu mến nhau. Chỉ khi yêu mến nhau, cuộc đời mới hoàn tất”.

Ước gì đó cũng là tâm sự của mỗi người, mỗi gia đình, để ai cũng có thể hoàn tất hành trình trần gian này bằng một tình yêu hy sinh hiến dâng thí mạng sống mình vì người mình yêu.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình trở sinh hoa trái yêu nhau, yêu người, nhờ việc lắng nghe và Sống Theo Lời Chúa. Amen.

24/5 THỨ BẢY TUẦN 5 PS

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

Phúc Âm: Ga 15, 18-21

"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CAN ĐẢM, KIẾN TRÌ, BÌNH AN, HY VỌNG

"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian"

Tình yêu và vô cảm luôn đối nghịch nhau. Lòng khoan dung quảng đại tha thứ, và hẹp hòi ích kỷ hận thù luôn đối nghịch nhau. Thế nhưng, tình yêu vẫn phải hiên ngang đi giữa những dòng vô cảm; thứ tha vẫn phải nhịp bước giữa sóng hận thù. Thiện ác, lành dữ cùng chung một cái xích đu trong cuộc phàm trần tưởng như rất vô lý, mà lại rất thực tiễn, rất thời sự này!

Giáo lý yêu thương của Chúa Giê-su luôn trong tầm ngắm của ma quỷ. Những môn đệ trung tín của Chúa Giê-su đều có tên trong danh sách những người mà ma quỷ muốn bắt bớ.

Hóa ra, các môn đệ của Chúa Giê-su đồng số phận với Người: cùng Người nói lời tỏ tình của Thiên Chúa cho nhân

loại, và cùng Người bị ganh ghét, bị ngược đãi, bị bắt bớ, bị vu vạ cáo gian, bị đánh đòn, bị giết chết cách tang thương nhất.

Vâng! Như Chúa Giê-su nói: “Các con không thuộc về thế gian. Chính Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian”.

Chuyện của thế gian vẫn là thanh trừng nhau khi đồng hội đồng thuyền mà không đồng mưu gian ác. Chuyện của thế gian bất chính vẫn là giết người công chính cho rảnh mắt rảnh lòng. Chuyện của thế gian vẫn là ganh ghét, tỵ hiềm, thù hận.

Các gia đình sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, thì hà cớ gì chúng ta bắt tay với vô cảm, ích kỷ; hà cớ gì phải ủng hộ cổ xúy cho việc bất chính, phi nghĩa; hà cớ gì thỏa hiệp với những gian lận, tham lam? Muốn được yên thân chăng?

Ước gì các gia đình luôn anh dũng lợi ngược dòng đời để sống theo Tin Mừng, và làm chứng cho Tin Mừng bằng cách sống chân thật, yêu thương, tinh tuyền, công chính.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình can đảm kiên trì làm chứng cho Tin Mừng, với niềm vui bình an hy vọng. Amen.

25/5 CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29

Phúc Âm: Ga 14, 23-29

"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phụ Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho

các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN LỜI TÌNH TRƯỚC LÚC RA ĐI

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (Ga 14, 26)

Như lời tình tự trước lúc ra đi, Chúa Giê-su tỏ ra lòng yêu, lòng lo cho các môn đệ thật chu đáo. Lời nhắc nhở: Ai yêu mến thầy, hãy giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Lời hứa: Đấng Phù Trợ sẽ đến và nhắc nhở các con mọi điều. Lời chúc lành: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Lời vỗ về an ủi: Đừng xao xuyến và đừng sợ hãi.

Chúa Giê-su cũng đang nói với chúng ta những lời tình tự thiết tha này, trong khi chúng ta còn đang lữ hành trên trần gian, mong chờ ngày Chúa lại đến. Hãy thật lòng yêu mến Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su, yêu mến Người trên hết mọi sự. Hãy trung thành yêu mến Người trước những cám dỗ nặng tình với thế gian vật chất và thú vui chóng vánh. Yêu mến Chúa thì tuân giữ giới răn mới của Người là Yêu nhau như Người đã yêu. Hãy tin tưởng khi chúng ta thực hành giới răn yêu thương như thế, thì trái tim ta, căn nhà tâm hồn chúng ta xứng đáng là nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Hãy lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần thăm thì nhắc nhở trong tâm hồn ta. Chúa Thánh Thần làm cho Lời của Chúa Ki-tô tồn tại và hiển linh trong lòng thế giới. Hãy đón nhận bình an của Chúa Giê-su, loại bình an “hoàn toàn

thuộc về Thiên Chúa”, không có sức mạnh nào của thế gian có thể trấn áp được. Và khi đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa vững tâm an toàn chắc chắn trong tay uy quyền và xót thương của Người, không còn phải xao xuyên, sợ hãi. Ước gì mỗi chúng ta đón nhận tình Chúa yêu, lòng Chúa lo, và hân hoan vui sống chứng nhân cho Nước Chúa giữa trần gian này.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn hân hoan, bình an, tin tưởng và nghe theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Amen.

25/5 CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Ga 17, 20-26 (bài Tin Mừng CN 7 PS)

***Ghi Chú:** Khi cử hành Lễ Thăng Thiên vào Chúa Nhật tới, thì trong Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay có thể đọc Bài đọc II và Bài Tin Mừng của Chúa Nhật VII Phục Sinh.*

Phúc Âm: Ga 17, 20-26

"Để chúng được hoàn toàn nên một".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con."

"Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng: Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha,

và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **ĐỂ CHÚNG ĐƯỢC HOÀN TOÀN NÊN MỘT**

“Để chúng được hoàn toàn nên một”

“Xin cho chúng nên một, như Con hằng ở trong Cha” là lời cầu nguyện tha thiết Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha để cầu xin cho các môn đệ của Người, những người còn ở lại trần gian này.

Không những thế, Chúa Giê-su còn tha thiết nguyện xin Cha cho họ được đoàn tụ với Người trong Nước Thiên Chúa. “Để Con ở đâu, thì chúng cũng ở đó với Con”, để ‘tình Cha yêu con cũng ở trong chúng nữa’. Ôi! Lời nguyện xin tha thiết!

Hóa ra, những con người bằng lòng thuộc về Chúa Giê-su, thì dẫu có mang phận người phàm hèn, cũng trở nên quan trọng và rất quan trọng trong lòng yêu mến của Chúa Giê-su.

Ước gì các gia đình bé nhỏ trong mắt loài người, hôm nay, ngộ ra niềm vui vĩ đại, đó là niềm vui được Chúa Giê-su yêu mến, được Chúa Giê-su cầu xin cho ơn hiệp nhất tình gia đình, cầu xin cho ơn sum họp cả nhà với Người trong Nước Người.

Hiệp nhất tình gia đình trong niềm tin cậy mến Chúa Giê-su, đó là khát khao thánh thiện của Chúa Giê-su. Chính sự hiệp nhất trong gia đình, trong giáo hội thu nhỏ này, sẽ là chuẩn mực để gia đình mình hiệp nhất với các gia đình khác trong cùng một cộng đoàn giáo xứ, một cộng đoàn giáo hội địa phương.

Trong các bài giảng, một cha phó trẻ luôn đề cập đến những hoàn cảnh sống đời thường của các gia đình, và mời gọi các gia đình sống Lời Chúa, để gia đình bình an hạnh phúc thánh thiện. Ông Ba nói: “Thưa cha, gia đình con rất mừng khi cha thấu hiểu chuyện đời thường của nhà con, và mừng hơn nữa, nhờ lời Chúa mà cả nhà mến Chúa và yêu nhau nhiều hơn”. Cha trả lời: “Cảm ơn ông, có gia đình thánh thiện, mới có giáo xứ thánh thiện”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, và nhờ lòng yêu mến Chúa Giê-su, mọi người trong nhà yêu thương hiệp nhất với nhau, để cùng xây dựng giáo hội hiệp nhất. Amen.

26/5 THỨ HAI TUẦN 6 PS

Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a

Phúc Âm: Ga 15, 26-16, 4

"Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CẦU XIN VÀ CỘNG TÁC VỚI CHÚA THÁNH THẦN

"Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy"

Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ được Cha sai đến theo đúng khấn nguyện của Chúa Giê-su. Người đến để làm cho Lời Chúa Ki-tô tồn tại, làm cho tình yêu Chúa Ki-tô nối dài, làm cho ơn cứu độ của Chúa Ki-tô tràn lan đến khắp vũ hoàn. Người là tình yêu rất khoan dung dịu dàng nhưng đầy sức mạnh đẩy lùi lòng kiêu căng, ích kỷ, thù hận. Người là chân lý khiêm nhường, âm thầm nhưng đầy sức mạnh dẹp tan bao dối trá, gian ngoa.

Thảo nào, hình ảnh tượng trưng cho Chúa Thánh Thần trong Thánh Kinh là nước, lửa, gió, bồ câu, bàn tay. Tất cả đều có sức

mạnh vĩ đại, vô song, nhưng lại là rất mềm mại, le lói, bé nhỏ, thoang thoảng, dịu dàng, khiêm nhường...

Đúng như Chúa Giê-su nói: “Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy”. Quả thực, Chúa Thánh Thần làm chứng về một Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, khiêm nhường, dịu dàng, khoan dung, nhân hậu, nhưng đã chiến thắng quỷ sa tan kiêu căng, hung dữ đã giải thoát nhân loại khỏi cái chết ngàn đời, bằng chính cái chết bi thảm nhất của Người, đã phục sinh vinh hiển để những ai cùng chết với Người cũng sẽ được phục sinh với Người, được sống trong sự sống mới của Thiên Chúa.

Các gia đình được ơn tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì mang sứ vụ làm chứng về Chúa Ki-tô. Nhưng Ông Tư hay nói: “Đức tin cậy mến của mình chưa đủ, thì làm chứng cho ai? Đời sống công giáo của mình chưa đủ công chính, thì làm chứng cho ai? Lòng mến Chúa yêu người của mình chưa đủ, thì làm chứng cho ai? Nhưng không sao! Chúa Giê-su biết rõ chúng mình nên gửi Chúa Thánh Thần đến để làm cho cái thiếu của chúng mình nên đủ. Vì thế, các gia đình luôn phải cầu xin Chúa Thánh Thần!”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình cầu xin và cộng tác với Chúa Thánh Thần, để làm chứng cho Chúa Ki-tô giữa đời. Amen.

27/5 THỨ BA TUẦN 6 PS

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11

Phúc Âm: Ga 16, 5b-11

"Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra

đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **BƯỚC ĐI TRONG THÁNH THẦN**

“Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”

Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện, tác động và hướng dẫn mỗi người chọn sống đúng Chân, Thiện, Mỹ của Thiên Chúa qua tiếng lương tâm thâm trầm trong thẳm sâu lòng người. Nhưng tiếc thay, con người thời nay tự định hình cho mình cái chuẩn mực Chân, Thiện, Mỹ thuộc về vật chất chóng vánh này.

Các gia đình có thể đang nhìn thấy rõ chung quanh ta, nhiều ông to bà lớn vẫn an nhiên tự tại trong sự giả dối, lọc lừa, thủ đoạn. Vợ chồng đang đóng những thước phim hạnh phúc. Xã hội đánh bóng cái độc lập, tự do. Con người đang hóa trang bằng loại son phấn đạo đức, từ thiện. Cái chuẩn của nhan sắc đồng nghĩa với việc thỏa mãn những khát khao thấp hèn.

Cách sống ấy ít nhiều đã lay nhiễm đến gia đình công giáo. Có người mất cảm thức về tội, hoặc tự bào chữa mình vô tội. Có người không muốn nghe theo tiếng lương tâm, hoặc cố tình xoay chiều lương tâm phải đúng theo ý của mình.

Chúa Giê-su đã về với Cha. Và Chúa Thánh Thần, Đấng Phù Trợ chúng ta đang hiện diện trong mỗi người, trong gia đình, trong Giáo Hội. Khi thế giới càng nhiều sự dữ, thì tiếng réo gọi của Chúa Thánh Thần trong lòng người càng khẩn thiết hơn.

Ước gì các gia đình nhắc nhở nhau hướng lòng về sự sống vĩnh cửu. Có yêu chuộng sự sống vĩnh cửu, thì mới yêu chuộng được Chân Thiện Mỹ của Thiên Chúa. Bao lâu còn yêu chuộng, còn mê muội những hạnh phúc ngắn ngủi, ảo tưởng ở đời này,

thì bấy lâu, còn xem tiếng lương tâm như là rào cản, như là vách ngăn không cho mình được tự do làm nô lệ cho chính mình.

Xin nhớ cho, đó là sự tự do đi vào cõi chết ngàn thu.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, để sống vui bình an hy vọng hôm nay và vĩnh cửu. Amen.

28/5 THỨ TƯ TUẦN 6 PS

Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15

Phúc Âm: Ga 16, 12-15

"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CÁC GIA ĐÌNH YÊU MẾN CHÚA THÁNH THẦN

"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật"

Chúa Giê-su đã đến giờ phải thi hành ý định của Chúa Cha, là về cùng Cha, không thể trì hoãn được. Ngần ấy năm tháng làm người, ngần ấy lời nói, ngần ấy công việc đã hoàn toàn đủ tỏ bày về mâu nhiệm Thiên Chúa và lòng thương xót vô biên của Người đối với nhân loại. Đỉnh điểm của mạc khải, của lòng xót thương, của ơn cứu độ là lễ tế thập giá và sự phục sinh vinh hiển của Người. Sự Thật về Thiên Chúa và ơn cứu độ đã tỏ tường, nhưng lòng trí người tối tăm, không dễ gì thấu hiểu và

cảm nếm được cách toàn vẹn. Bởi thế, Người nói: “Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.

Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đến chỗ thấu hiểu về Con Thiên Chúa làm người, đã có mặt trong lịch sử nhân loại hai ngàn năm trước, có tên tuổi, có dòng dõi, và sự nghiệp của Người là “công trình cứu rỗi nhân loại”.

Nếu không có tác động huyền nhiệm của Chúa Thánh Thần, thì hẳn là Giáo Hội của Chúa Ki-tô đã không có tín hữu, không có người dám tin vào một con người đã chết và sống lại.

Nếu không có Chúa Thánh Thần, thì con người ngàn sau này không thể cảm nếm được lòng thương của Thiên Chúa vô hình, đã xuất hiện hữu hình trong Đức Giê-su, và thờ phượng Người.

Nếu không có Chúa Thánh Thần, thì con người không thể đặt hy vọng vững chắc vào sự sống lại và sự sống đời sau, và cũng chẳng dám hy sinh tính mạng mình cho tình yêu, cho chân lý.

Ước gì các gia đình luôn tạ ơn Chúa Thánh Thần đã đưa chúng ta đến đức tin, cậy mến Thiên Chúa trong Đức Ki-tô. Và ước gì các gia đình cầu xin và cộng tác với Chúa Thánh Thần để khai mở lòng con người hôm nay đón nhận ơn cứu rỗi.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Thánh Thần, và luôn sống trong niềm vui bình an hy vọng vĩnh cửu. Amen.

29/5 THỨ NĂM TUẦN 6 PS

Cv 18, 1-8; Ga 16, 16-20

Phúc Âm: Ga 16, 16-20

"Các con sẽ buồn sâu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha".

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: "Điều Người nói với chúng ta: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy,

rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy", và "Vì Thầy về cùng Cha", như thế có ý nghĩa gì?" Họ nói: "Lời Người nói 'Một ít nữa' có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?"

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: "Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

NỖI BUỒN TANG TÓC THÀNH NIỀM VUI SỰ SỐNG

“Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”

Chúa Giê-su biết Người phải hoàn tất sứ mạng cứu chuộc con người qua cái chết và phục sinh, rồi trở về cùng Cha. Giờ hoàn tất sắp đến. Phút chia ly đã cận kề. Vì thế Người tỏ bày nỗi lòng với các môn đệ Người yêu dấu. Người nói: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. “Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui” - những cảm xúc rất con người.

Thế nhưng, tình cảm thấy trò rất con người ấy, không thể ngăn cản hay trì hoãn việc của Người là hy sinh, chịu chết để đổi lấy niềm vui vĩ đại cho những người mình yêu thương nhất. Niềm vui ấy là sự sống mới, sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Hóa ra, giữ an toàn mạng sống mình chưa phải là yêu thương, nhưng hy sinh thí mạng sống mình mới là yêu thương đích thực. Nếu Chúa Giê-su không chịu chết, thì nhân loại không được niềm vui là sống đời đời, lại u buồn mãi trong sự chết ngàn thu!

Nhìn bố mẹ hôm nay nhiều thứ bệnh, trông tàn tạ ra, anh Hai nói với các em: “Khi còn trẻ, bố mẹ không từ nan một nghề nào kiếm sống, chấp nhận bao khổ đau tủi nhục, hy sinh cả một tuổi

xuân, để chúng mình có cuộc sống tươi đẹp như hôm nay. Bố mẹ đã biến nỗi buồn đau của đời mình thành niềm vui quý giá cho con cái. Các em yêu thương và cầu nguyện cho bố mẹ”.

Vâng, ai sống trong đời sống gia đình cũng có thể nhận ra “nỗi buồn đau của mình thành niềm vui cho mình và cho người khác, khi chấp nhận đau buồn, tủi nhục, hy sinh tất cả vì yêu”.

Ước gì các gia đình luôn được sống trong niềm vui bình an hy vọng, vì tất cả người nhà luôn yêu nhau và hy sinh cho nhau.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, và sống niềm vui hy sinh dâng hiến như Người đã yêu. Amen.

30/5 THỨ SÁU TUẦN 6 PS

Cv 18, 9-18; Ga 16, 20-23a

Phúc Âm: Ga 16, 20-23a

"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HY SINH VÌ YÊU - NIỀM VUI VĨNH CỬU
“Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”

Gia đình nào cũng đã từng trải nghiệm cái cảm xúc vui mừng thật ý nghĩa, đáng trân trọng, quý giá vô cùng, khi niềm vui ấy được đổi lấy từ nước mắt, đau khổ, gian nan. Niềm vui của người mẹ sinh con. Niềm vui của người nghèo vượt khó. Niềm vui của người kiên tâm chịu đựng và cầu xin, để rồi được nhìn thấy người bạn đời, hay con cái hoàn thiện.

Vâng! Chúa Giê-su mời gọi các gia đình tìm kiếm niềm vui thiêng thánh, vĩ đại của ơn Phục Sinh, được đổi lấy bằng việc cùng đau khổ, cùng vác thập giá với Người. Thánh Phao-lô đã chia sẻ một cảm nghiệm và xác tín: “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ sống lại với Người. Nếu ta cùng đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng Người hiển trị” (2Tim, 11,12). Và ngược lại, “Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta” (2Tim, 12b).

Hóa ra, cùng chịu đau khổ với Chúa, vì yêu Chúa, vì yêu nhau, để gia đình hạnh phúc, để tha nhân hạnh phúc, thì cũng chính là lúc chúng ta có được niềm vui mà không ai cướp được.

Đó là niềm vui nên một với Chúa Ki-tô. Niềm vui chiến thắng lòng kiêu căng ích kỷ, niềm vui của lòng khiêm nhường quảng xốt thương, niềm vui xua tan nỗi cô đơn vì vô cảm, lạnh lùng.

Ước gì các gia đình luôn cảm tạ Chúa, vì Người đã ban cho chúng ta niềm vui vững bền vĩnh cửu nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su, kết hiệp từ việc từ bỏ quên mình, đến việc nghĩ đến nhau và thấu cảm, và cuối cùng là hy sinh tất cả vì yêu.

Chỉ có niềm vui này là tồn tại từ hôm nay đến mai sau, ngoài ra, không có niềm vui trần gian nào có ý nghĩa và tồn tại.

Ông Tám hấp hối. Bà Tám và các con khóc to. Ông nói với bà: “Em vui lên. Mình đã hết lòng yêu và hy sinh cho con cái”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, luôn hy sinh vì yêu, để đổi lấy cho nhau niềm vui vĩnh cửu. Amen.

**31/5 LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT
Xp 3,14-18 (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.**

Phúc Âm: Lc 1, 39-56

"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Nay từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phúc, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

"Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phúc, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM DÂN NGƯỜI**

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi”

Thuở sáng thế, nhìn mọi công trình đều tốt lành, xinh đẹp, Thiên Chúa vẫn thường xuống dạo chơi với con người nơi vườn Eden, mặn nồng tình thương, chan hòa niềm vui sướng.

Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người.

Thế rồi, vì con người bội nghĩa, bạc tình với Thiên Chúa, nên trái đất này chẳng còn nghe được những bước chân rộn ràng, những lời yêu âm áp. Từ ấy, Thiên Chúa khao khát viếng thăm dân Người. Con người, trong nỗi đau thương cùng tận cũng tha thiết van xin: “Xin băng qua các tầng trời mà ngự xuống....”

Giacaria và Elizabeth, đôi vợ chồng son sẻ, được Chúa “cất đi nỗi tủi nhục” vô sinh, khi có được một mụn con là Gioan Baotixita, trong lúc tuổi già. Giacaria cất tiếng: “Chúc tụng Thiên Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người”.

Và giờ cứu chuộc đã đến, Thiên Chúa “viếng thăm dân Người” qua việc nhập thể làm người trong cung lòng Trinh Nữ Maria. Công việc đầu tiên của Con Thiên Chúa làm người khi hã còn là phôi thai, là đã cùng Mẹ viếng thăm ông bà Giacaria và Elizabeth. “Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi”.

Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tạ ơn lòng Chúa xót thương thân phận tở nữ mọn hèn, và qua đó, Thiên Chúa xót thương dân Người. Lời kinh Magnificat là lời Tạ Ôn long trọng nhất của Mẹ Maria, của Giáo Hội, và còn là của mỗi chúng ta, những người được Chúa viếng thăm và cứu chuộc.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương Mẹ, khiêm nhường đón nhận Tin Mừng cứu rỗi, và sốt sắng mang Chúa Giê-su, mang Tin Mừng cứu rỗi đến cho tất cả mọi người. Amen.

31/5 THỨ BẢY TUẦN 6 PS

Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Phúc Âm: Ga 16, 23b-28

"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

GIỜ KINH NGUYỆN TRONG CÁC GIA ĐÌNH

"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".

Giáo Hội vẫn nhân danh Chúa Giê-su mà cầu xin với Chúa Cha, bởi vì Chúa Giê-su đã nói: "Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con". Và kết thúc các lời nguyện trong Phụng vụ và ngay cả trong những lời kinh, chúng ta vẫn thường nghe, thường đọc: "Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con". Cả chúng ta cùng cộng đoàn tỏ bày sự đồng thuận hiệp nhất khi thưa "Amen", "Xin được như vậy".

Vậy, lời thưa "Amen", là tỏ bày niềm tin vào Thiên Chúa Cha, xác nhận uy tín của Chúa Giê-su, là lời tuyên xưng cách cá vị và hiệp nhất cộng đoàn, và là lời nguyện cầu đẹp ý Chúa.

Ước gì các gia đình ý thức lời thưa Amen của chúng ta mang giá trị đức tin và thờ phượng Thiên Chúa như thế, để tránh đọc tránh thưa một cách vô thức, hay thói quen thuộc lòng vô cảm.

Thiên Chúa mong các gia đình nhân danh Chúa Giê-su, tin tưởng và nương cậy vào công nghiệp của Chúa Giê-su, mà kêu khẩn Chúa Cha. Vì thế, khi hiệp ý hiệp lòng với Giáo Hội là gia đình mình, thì, thì lời thưa Amen sẽ mang lại dồi dào ân sủng.

Thời nay, giờ kinh nguyện tối sớm trong các gia đình hầu như bị quên lãng, nhất là trong các gia đình trẻ.

Ước gì cha mẹ trong các gia đình tổ chức lại sinh hoạt thờ phượng của gia đình mình bằng những giờ kinh chung, tối, sáng, để đón nhận tình Chúa Yêu và ân sủng Người. Vì Chúa Giê-su nói: “Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”. Không có ân sủng của Chúa, thì sẽ không lấy gì bảo đảm bình an hạnh phúc gia đình ở đời này và cả đời sau nữa. Chúa Giê-su luôn hiện diện, khi hai ba người, hay cả nhà đọc kinh chung.

Lạy Chúa, xin cho mọi người trong các gia đình, sớm tối biết hiệp nhau kinh nguyện tôn vinh và cầu xin Chúa. Amen.



LỜI CẦU XIN ĐỨC MẸ - THÁNG HOA

Ngày 1/5

Rất Thánh Đức Bà Maria. *Cầu cho chúng Con.*

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. *Cầu cho chúng Con.*

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. *Cầu cho chúng con.*

(vào lời giới thiệu bài hát và phát bài hát)

-Ngày 2/5

Đức Mẹ Chúa Kitô. *Cầu cho chúng con.*

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 3/5

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh. *Cầu cho chúng con.*

Đức Mẹ cực tinh cực sạch. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 4/5

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. *Cầu cho chúng con.*

Đức Mẹ chẳng vương bợn nhơ. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 5/5

Đức Mẹ rất đáng yêu mến. *Cầu cho chúng con.*

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 6/5

Đức Mẹ chỉ bảo đàn lành. *Cầu cho chúng con.*

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 7/5

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế. *Cầu cho chúng con.*

Đức Nữ cực khôn cực ngoan. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 8/5

Đức Nữ rất đáng kính chuộng. *Cầu cho chúng con.*

Đức Nữ rất đáng ngợi khen. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 9/5

Đức Nữ có tài có phép. *Cầu cho chúng con.*

Đức Nữ có lòng khoan nhân. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 10/5

Đức Nữ trung tín thật thà. *Cầu cho chúng con.*

Đức Bà là gương nhân đức. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 11/5

Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 12/5

Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 13/5

Đức Bà là Đấng trọng thiêng. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 14/5

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 15/5

Đức Bà là Đấng sót mền lạ lùng. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 16/5

Đức Bà như hoa hường mẫu nhiệm vậy. *Cầu cho chúng con.*

Đức Bà như lầu đài David vậy. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 17/5

Đức Bà như tháp ngà báu vậy. *Cầu cho chúng con.*

Đức Bà như đèn vàng vậy. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 18/5

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy. *Cầu cho chúng con.*

Đức Bà là cửa Thiên Đàng. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 19/5

Đức Bà như sao mai sáng vậy. *Cầu cho chúng con.*

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn. *Cầu cho chúng con.*

-Ngày 20/5

Đức Bà bào chữa kẻ có tội. *Cầu cho chúng con.*

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo. *Cầu cho chúng con.*

- Ngày 21/5
Đức Bà phù hộ các giáo hữu. *Cầu cho chúng con.*
- Ngày 22/5
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần. *Cầu cho chúng con.*
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông. *Cầu cho chúng con.*
- Ngày 23/5
Nữ Vương các Thánh Tiên Tri. *Cầu cho chúng con.*
Nữ Vương các Thánh Tông Đồ. *Cầu cho chúng con.*
- Ngày 24/5
Nữ Vương các Thánh Tử Vì Đạo. *Cầu cho chúng con.*
Nữ Vương các Thánh Hiền Tu. *Cầu cho chúng con.*
- Ngày 25/5
Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh. *Cầu cho chúng con.*
- Ngày 26/5
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ. *Cầu cho chúng con.*
- Ngày 27/5
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông. *Cầu cho chúng con.*
- Ngày 28/5
Nữ Vương hồn xác lên trời. *Cầu cho chúng con.*
- Ngày 29/5
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi. *Cầu cho chúng con.*
- Ngày 30/5
Nữ Vương các gia đình. *Cầu cho chúng con.*
- Ngày 31/5
Nữ Vương ban sự Bình An. *Cầu cho chúng con.*

LỜI GIỚI THIỆU BÀI HÁT

“TÌNH MẸ THIẾT THA” (phát từ ngày 1 đến ngày 10)

Chào tháng 5, các gia đình vui mừng dâng tiến những đóa hoa lòng lên Mẹ Maria,

-để kính mừng Mẹ đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ

-để kính mừng Mẹ đã cứu mang và sinh hạ Con Chúa Trời

-để kính mừng Mẹ đã hiệp công hy lễ cứu chuộc nhân loại

-để kính mừng Mẹ là Nữ Vương Thiên Quốc, là trạng sư của mỗi người, mỗi gia đình

..

-và để khẩn xin Mẹ nguyện giúp cầu thay cho mỗi người, mỗi nhà được ân sủng Chúa mà vượt qua hành trình đầy phong ba, nhưng không bao giờ lạc hướng, nhờ có Mẹ dìu đưa đến miền thái hoà là Nước Trời vĩnh cửu.

TÌNH MẸ THIẾT THA

Sáng tác: Nhạc sĩ Vinam

Trình bày: Ban Hợp Xướng Trùng Dương

ĐK. (Ngợi khen Nữ Vương) Lạy Mẹ ôi mến thương, dìu con bước đi muôn dặm đường, con không bao giờ lạc hướng. Lòng Mẹ luôn thiết tha đưa con thoát ngàn cơn phong ba đưa con tới miền thái hoà.

1. Ngược mắt trông lên Mẹ, hôn con êm đềm hạnh phúc. Mẹ ơi con còn ước mong gì hơn, ngàn yêu thương thấm trong hôn.

2. Những tháng năm trong đời, dọc ngang muôn ngàn tăm tối. Mẹ ơi, xin Mẹ giúp con vượt tới. Hôn con say đắm hương trời.

LỜI GIỚI THIỆU BÀI HÁT “DÂNG GIA ĐÌNH CHO ĐỨC MẸ” (từ ngày 11- 20)

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Nữ Vương của gia đình, con xin dâng lên Mẹ gia đình con. Trước tiên, xin dâng người bạn đời của con, người đã cùng con nên vợ thành chồng trước mặt Chúa. Và xin dâng con cái của chúng con, những quà tặng quý giá của Chúa, kèm theo sứ mệnh nêu gương sáng và giáo dục con cái nên người.

Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con thật lòng mến yêu kính sợ Chúa, thật lòng yêu nhau và tôn trọng nhau, quyết lòng trung tín với nhau, chung thủy với nhau cho đến trọn đời.

Xin cho con cái của chúng con biết tin cậy mến Chúa, và sống tình huynh đệ yêu thương nhau, cho mái nhà chúng con thành mái ấm hạnh phúc, thành đền thờ của Thiên Chúa ngự trị. Amen.

DÂNG GIA ĐÌNH CHO ĐỨC MẸ

ST : Pm Cao Huy Hoàng TB : Uyên Di, Việt Tuấn

pk1. Con xin dâng cho Mẹ người bạn đời của con Là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho Mẹ người vợ hiền thủy chung Đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm chồng.

ĐK Con xin dâng cho Mẹ, này đoàn con cái thơ ngây Anh em vui sum vầy tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho Mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay Xin muôn ơi nơi Mẹ nhà con ấm êm đêm ngày.

pk2. Con xin dâng cho Mẹ người bạn đời của con Là người chồng mến thương đã cùng con những tháng ngày sương gió. Con xin dâng cho Mẹ người chồng đầy đức tin Đã biết thương yêu vợ cùng vợ niềm vui làm mẹ.

pk3. Con xin dâng cho Mẹ đầy tuổi thơ thủy tinh Kính dâng đàn con rất xinh biết thành tâm vững lòng tôn kính Con xin dâng cho Mẹ đầy tuổi hoa tiết trinh Biết mến yêu chân thành thuận hòa bài ca hòa bình.

LỜI GIỚI THIỆU BÀI HÁT

“MẸ Ở ĐÂY VỚI CON” (từ ngày 21- 31)

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Nữ Vương của gia đình, của Giáo xứ chúng con, Mẹ ở đây với chúng con từ ngày xa xưa thuở ban đầu. Mẹ sốt chia với chúng con những vui buồn sướng khổ. Mẹ cầu cho chúng con có mục tử nhân lành dẫn dắt đoàn chiên. Mẹ giúp chúng con vượt qua bao gian nan thử thách, lúc chiến tranh, cả hồi dịch bệnh.

Chúng con xin tri ân Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục cầu thay cho gia đình và giáo xứ chúng con vững tin Chúa, sống Lời Chúa, mãi yêu Chúa, mãi yêu nhau, và yêu hết mọi người. Amen.

MẸ Ở ĐÂY VỚI CON

St: PM.Cao Huy Hoàng, Tb: Cs Uyên Di

ĐK. Mẹ ở đây với con, dẫu vui buồn dù sướng khổ, Mẹ con cùng nhau sốt chia, Maria Mẹ ơi. Những năm dài đã qua rồi, có tình thương Mẹ cao vời, gia đình con và Giáo Xứ con luôn nhờ Mẹ

Pk1. Xin tri ân Mẹ, từ ngày xa xưa thuở ban đầu, Mẹ đã thương cùng đoàn con đến đây dựng xây cuộc sống. Dẫu có bao vui buồn, với những thăng trầm trong cuộc đời, vẫn luôn được Mẹ ủi an, nguyện cầu cho chúng con yên hàn.

Pk2. Xin tri ân Mẹ, ngày nào kêu van dưới chân Mẹ, Mẹ đã thương nguyện cầu thay, Chúa ban mục tử cao quý. Dẫu khó khăn trăm chiều, vẫn gắng công dựng xây được nhiều, những cung điện vàng tin yêu, này đoàn con kính tri ân Mẹ.

PK3. Xin tri ân Mẹ, ngày nào lo âu khẩn xin Mẹ, Mẹ đã thương nguyện cầu thay, Chúa ban bình an vui sống. Giữa chiến tranh điêu tàn, giữa lúc ôn dịch đang lan tràn, vẫn luôn được Mẹ ủi an, nguyện cầu cho chúng con yên hàn.

BÀI THƠ CỦA Ỏ GIANG HỒ



À thì ra,
Ỏ giang hồ không được phép làm thơ?
Bởi ỏ tội lỗi, nhớp nhơ, hèn hạ
Dẫu là thơ kêu gào trong lệ sầu lả chả
Hay tiếng kinh buồn xin ơn lạ hồi sinh

Ỏ giang hồ không được phép tốt xinh?
Cứ phải xấu xí trong mắt nhìn nếp nghĩ
Thơ có hay cũng nhận lời khinh bỉ
Bởi giang hồ là tội lỗi, là hư thân?

Nớ Chúa tôi xuống tận cõi dương trần
Không nhậu nhọt, thích gần người thu thuế
Khát nước sao xin ngoại kiều mỹ lệ
Dầu thơm, tóc thề, kể lẻ tình riêng

Nớ Chúa tôi rong ruổi khắp mọi miền
Mãi ngược xuôi góc nghèo hèn phố chợ
Cả đám tật nguyên, cả bọn người lầm lỡ
Chúa cứ giang hồ: mai đó nay đây

Chúa tôi ơi sao có chuyện thế này
Người thế gian yêu bên ngoài hào nhoáng

Dầu mã tồ vô cũng muôn vàn quý trọng
Hơn ả giang hồ xót phận làm than

“Yêu như Chúa yêu” là yêu kẻ giàu sang?
Hay cúi xuống hôn chân ả giang hồ bụi bản?
“Yêu như Chúa Yêu” là yêu những ai nguyên trong trắng?
Hay yêu kẻ lữ làm mãi ngó ngẩn một đời hoa?

Lạy Chúa Giê-su tình yêu Chúa bao la
Xin đốt cháy tim con nòng lửa mến
Cho con yêu và cho con tìm đến
Những tâm hồn mong Chúa hẹn xót thương

ả giang hồ, 24-4-2013

CẢM ƠN



(tặng anh NSN, qua đời, 9g00 ngày 05-5-2013)

anh còn đau, em cứ đau
đau anh vừa hết
.... cúi đầu tiễn đưa

đôi chiều liễu rũ lưa thưa
hoàng hôn sập xuống
đêm mưa lạnh lùng

.....

cảm ơn tro bụi thủy chung
đi về một cõi vẫn cùng có nhau

cảm ơn làn gió thoảng mau
cho người kịp chuyển qua cầu nhân gian

cảm ơn hạnh phúc vội vàng
chuỗi đời lưu luyến chưa tan bóng hình

cảm ơn câu nguyện câu kinh
gọi lòng thương xót đủ tình xót thương

cảm ơn chút mộng đời thường
giữ tình nán lại giữa đường vời xa

cảm ơn trời mới bao la
vòng tay Thiên Phụ mở ra đón mừng

cảm ơn cõi đất lao lung
đón đau kinh dị hiệp cùng Giê-su

cảm ơn tiệc cưới thiên thu
nhạc thiêng thần thánh, lời ru Mẹ hiền...

Ba Chuông 05-5-2013



**HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
“CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG”
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2025)**

Mời nghe ở link:

<https://www.youtube.com/channel/UCZoH842rgvrgdUuoiXXdKfw>
hoặc vào Google, đánh chữ: **Sống Theo Lời Chúa TV**

PM. CAO HUY HOÀNG

THÁNG 05-2025

0989774007

pmcaohuyhoang@yahoo.com

pmcaohuyhoang@gmail.com

