

LỜI TỎ TÌNH THÁNG 03-2025



**HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
“CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG”
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2025)**

**THÁNG 03-2025
PM. CAO HUY HOÀNG**

Mời nghe ở link:

**<https://www.youtube.com/channel/UCZoH842rgvrgdUuoiXXdKfw>
hoặc vào Google, đánh chữ: **Sống Theo Lời Chúa TV****

LỜI TỎ TÌNH

THÁNG 03-2025



HƯỚNG TỚI MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH “CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG” (Trích Thư Chung HĐGM VN -2025)

Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Nguyện Lời Chúa thấp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này.

Quý mến
PM. Cao Huy Hoàng
28-02-2025

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
THƯ MỤC VỤ 2025
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
“CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG”

Anh chị em thân mến,

Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 giáo phận, tham dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2024 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao giáo phận Phan Thiết, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 năm 2024, xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái và cầu chúc bình an.

Như anh chị em đã biết, những ngày vừa qua siêu bão Yagi đã đổ bộ và tàn phá dữ dội một số tỉnh miền Bắc nước ta, cướp đi bao sinh mạng, nhiều người bị thương và mất tích, nhà cửa hoa màu bị cuốn trôi để lại hậu quả nặng nề. Đây là thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng đồng thời cũng là lời kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ từ cộng đồng, trong nước và ngoài nước. Chúng tôi rất cảm kích khi thấy mọi người, mọi nơi, đồng bào không phân biệt lương giáo đã hưởng ứng nhanh chóng, nhiệt tình đóng góp hỗ trợ cấp thiết cho các nạn nhân. Trong những ngày này, chúng tôi muốn biểu lộ sự gần gũi và cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời được hưởng phúc bình an, các gia đình mất mát người thân được an ủi tinh thần và mau chóng khôi phục lại cuộc sống bình thường.

Bên cạnh đó, cùng với anh chị em, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài luôn yêu thương quê hương và Hội Thánh Việt Nam. Giữa cuộc đời còn nhiều gian nan thử thách, Chúa luôn ban tràn đầy ân sủng cho những ai yêu mến Ngài.

Trong thời gian Hội nghị, với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, chúng tôi đã cầu nguyện, chia sẻ nhằm đưa ra định hướng mục vụ cho Hội Thánh tại Việt Nam trong năm 2025, là năm “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Đây là chủ đề thứ ba, trong lộ trình ba năm mà Đại hội của Hội đồng Giám mục năm 2022 đã xác định. Loan báo Tin Mừng là lệnh truyền của Đấng Cứu

thế: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Công đồng Vaticanô II đã khẳng định: “Tự bản tính, Hội Thánh lý hành là truyền giáo” (Ad gentes 2). Năm 2025 cũng là Năm Thánh thường lệ, kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicêa, là Công đồng đại kết đầu tiên. Đây là cơ hội quan trọng để cụ thể hóa mô hình hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Hai năm qua chúng ta đã cố gắng “cùng cố sự hiệp thông” và “thúc đẩy tham gia vào đời sống Giáo hội”, nay chúng ta cùng hướng tới sứ vụ căn bản của người tín hữu. Đó là việc đến với người xa Chúa và những anh chị em chưa biết Chúa, để nói với họ về Ngài.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn khẩu hiệu cho Năm Thánh 2025 là “Những người hành hương của hy vọng”. Khi cùng nhau loan báo Tin Mừng, chúng ta làm chứng cho niềm hy vọng Kitô giáo, niềm “hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Đức Thánh Cha mong ước Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, Người là “cánh cửa” ơn cứu độ (x. Ga 10,7.9), là “niềm hy vọng của chúng ta” (1Tm 1,1). Trong bối cảnh thế giới đầy xung đột, bạo loạn và chiến tranh leo thang, việc loan báo niềm hy vọng nơi Đức Kitô càng trở nên cấp thiết.

Trong Năm Thánh Hy vọng của Hội Thánh hoàn vũ, và năm “Cùng nhau loan báo Tin Mừng” của Hội Thánh tại Việt Nam, chúng tôi đề nghị những thực hành như sau:

1. Hành hương cầu nguyện. Đức Thánh Cha cho biết sẽ có những cuộc hành hương được thực hiện vào năm tới tại Rôma. Các Giám mục giáo phận sẽ chỉ định các điểm hành hương tại mỗi giáo phận. Những cuộc hành hương đi liền với bí tích Hòa giải là điểm khởi đầu của con đường hoán cải đích thực. Xin các linh mục hãy sẵn sàng và mau mắn cử hành bí tích Hòa giải để Dân Chúa tìm thấy niềm hy vọng nơi Lòng Thương xót của Chúa.

2. Loan báo Tin Mừng từ gia đình. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình hãy nhiệt thành sống và làm chứng cho Tin Mừng, với những gợi ý như sau:

- Trong gia đình, các thành viên sống yêu thương, quan tâm và liên đới với nhau hơn, đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho người trẻ.

- Gia đình sống thân thiện, bác ái với anh chị em thuộc các tín ngưỡng, tôn giáo khác.

- Giữa các gia đình và cộng đoàn, cần nỗ lực giao hòa, tha thứ, tha “nợ” cho nhau, vì dấu chỉ hy vọng đầu tiên của Năm Thánh toàn xá là bầu khí hài hòa, bình an.

3. Cổ võ việc sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số cách sáng tạo và hữu hiệu để loan báo Tin Mừng. Môi trường kỹ thuật số là một “lục địa” mênh mông cần người môn đệ Chúa Kitô tham gia tích cực xây dựng không những về mặt văn hóa - xã hội nhưng còn để xây dựng Nước Trời ở trần gian. Chúng ta cần sử dụng phương tiện này cách thận trọng và khôn ngoan, luôn lưu ý bảo vệ giá trị sự thật và sự thiện trong tinh thần bác ái, phát huy tối đa những thuận lợi của phương tiện kỹ thuật số để học hỏi và loan truyền chân lý đức tin và Lời Chúa.

4. Khai dậy ý thức truyền giáo nơi các cộng đoàn anh chị em di dân. Các giáo xứ có nhiều anh chị em rời quê hương, cần chuẩn bị chu đáo cho họ hành trang đức tin, đức cậy, đức mến, và lòng nhiệt thành truyền giáo tại môi trường họ đến. Các giáo xứ có nhiều người di dân đến sinh sống, cần có những nâng đỡ cụ thể, giúp họ hội nhập và sống tinh thần truyền giáo.

5. Chia sẻ ơn gọi thừa sai. Giữa các cộng đoàn Hội Thánh địa phương, trong nước cũng như ở nước ngoài, cần có sự chia sẻ ơn gọi thừa sai. Đó là một cách thể hiện cụ thể tinh thần Hội

Thánh hiệp hành thừa sai. Ước mong các linh mục, chủng sinh, tu sĩ sẵn sàng dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng như nhiều dòng tu đã thực hiện.

Anh chị em thân mến,

Trên đây là những đề nghị cụ thể, nhằm giúp Dân Chúa tại Việt Nam cộng tác hữu hiệu vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, đồng thời hiệp thông với Hội Thánh hoàn vũ để lan toả niềm hy vọng Kitô giáo đến với đồng bào Việt Nam chúng ta.

Chiêm nghiệm về Dân Chúa lữ hành, đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết:

“Trên đường hy vọng suốt 2000 năm nay, tình thương Chúa như một lượn sóng, đã lôi cuốn bao người lữ hành. Họ đã yêu Chúa với một mối tình sống động, thể hiện qua tư tưởng, lời nói, việc làm, với một tâm hồn mạnh hơn mọi cám dỗ, mạnh hơn mọi đau khổ, hơn cả sự chết, họ đã là lời Chúa ở trần gian. Đời họ là một cuộc cách mạng, đổi mới cục diện của Hội thánh”[1].

Lời ấy giúp chúng ta thêm hăng hái bước đi trên nẻo đường hy vọng để cùng nhau loan báo Tin Mừng.

Hội nghị đã kết thúc trong niềm vui chia sẻ với giáo phận Phan Thiết mừng Kim Khánh thành lập giáo phận.

Nguyện xin Đức Mẹ Tàpao, thánh Giuse và các thánh Tử đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta trở nên chứng nhân của niềm hy vọng trong thế giới hôm nay. Chúc anh chị em luôn bình an, thánh thiện và hạnh phúc.

Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, ngày 20 tháng 9 năm 2024.

TỔNG THƯ KÝ

(đã ấn ký)

Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

CHỦ TỊCH

(đã ấn ký)

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

01/3 THỨ BẢY TUẦN 7 TN

Hc 17,1-15 (1-13); Mc 10,13-16.

SỐNG KHIÊM NHƯỢNG ĐƠN SƠ ĐỂ NÊN THÁNH

“Ai không đón nhĩ n nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào”

Sách Huấn Ca viết: “Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa” (Hc 17, 1). Luồng sinh khí mà Thiên Chúa thổi vào tác phẩm “người bằng đất sét”, ấy chính là bản tính chí thánh, chí thiện của Người. Nhưng tổ tông con người đã đánh mất sự thánh, sự thiện của Thiên Chúa, và mặc vào mình những sự phạm tục, độc ác, xấu xa. Thật đáng tiếc.

Chúa Giê-su đến và giải thoát con người khỏi ách thống trị của quỷ thần, khỏi xu hướng nghiêng chiều về cái ác, bằng lời dạy và bằng chính cái chết chuộc tội của Người. Ý muốn của Thiên Chúa là chúng ta hãy khao khát sống lại cái sinh khí thiêng thánh của Thiên Chúa ngay trong cõi lòng chúng ta.

Lời Chúa hôm nay chỉ dẫn các gia đình cách tìm lại nguồn sinh khí thiêng thánh ấy, là hãy hóa nên như trẻ thơ... Trẻ thơ sống đơn sơ, thật thà, chứ không điêu ngoa gian dối. Trẻ thơ khiêm nhượng, chứ không kiêu căng tự đại, tự tôn. Trẻ thơ sống tinh tuyền, trong sạch chứ không khát khao điều nhơ bẩn.

Thầy Báu nói với các cụ: “Tuổi già, muốn sống thánh, phải bỏ đi cái ảo tưởng mình vĩ đại lớn lao, mình khôn ngoan uyên thâm, dư thừa hiểu biết, mình có khả năng làm được tất cả cho cuộc sống này”. Một cụ đồng tình, nói: “Lúc trẻ, tôi hãy còn háo hức lắm. Đến ngoài 50 với vài biến cố tang thương, tôi mới hiểu ra cuộc đời mình chỉ được hạnh phúc an bình khi đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, như em bé thơ trong vòng tay quan phòng của Chúa, ăn ngon, ngủ ngon, thư thái”. Nghe cụ ông nói vậy, cụ bà lên tiếng: “Tạ ơn Chúa đi ông. Giờ tôi mới hiểu, mình là quà tặng biết chịu thương chịu khó mà Chúa ban cho nhau”.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người, mỗi nhà khiêm nhượng hiền lành, chịu thương chịu khó cho nhau bình an, hạnh phúc. Amen.

02/3 CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN
Hc 27,4-7 (5-8); 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.

GƯƠNG SÁNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHA MẸ

“Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”

Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan, thượng trí, là chân lý, là nguồn đạo thánh thiện, toàn hảo. Vì thế, chỉ có người sống sự sống của Thiên Chúa, là chân thành lắng nghe và sống Lời Người dạy, mới mong có được lẽ khôn ngoan thánh thiện mà thấp lên trong lòng người, trong lòng đời niềm hy vọng bình an.

Và ngược lại, người không yêu mến tuân giữ lề luật Chúa, thì cũng hướng dẫn người khác đi vào con đường thất vọng.

Ông Tư nói: “Đổ vỡ chuyện hôn nhân là thất bại lớn nhất đời người. Và trong sự thất bại ấy, có một phần trách nhiệm của những bậc làm ông bà, cha mẹ và những người có trách nhiệm”.

Thầy Báu tiếp lời: “Vâng! Tưởng lo cho con lấy vợ lấy chồng theo phép đạo là xong nhiệm vụ rồi sao? Không phải vậy đâu, mà cha mẹ còn phải cầu nguyện, hướng dẫn và giúp các đôi vợ chồng trẻ yêu Chúa, yêu gia đình, yêu nhau, yêu con cái và gìn giữ hạnh phúc gia đình bền vững với luật đơn hôn và vĩnh hôn”.

Cụ bà 70 kể: “Hai đứa con gái nhà tui lấy chồng, mới có hơn một năm, đứa nào cũng về nói với tui là phải bỏ chồng thôi, không sống được nữa. Nghe kể chuyện con rề quá tệ, tui xúi tui nó bỏ chồng, ly dị. Giờ cả hai đứa đơn thân nuôi con, cuộc sống linh tinh, đáng buồn! Lỗi tại tôi một phần! Giá mà lúc ấy tôi bảo các con “hãy đấm ngực mình, đừng đấm ngực người ta”, hãy tín thác vào Chúa, kiên nhẫn và hy vọng, thì đâu đến nỗi này!”

Hóa ra, nếu không sống Lời Chúa và lề luật Chúa, ai cũng có thể trở thành “người mù dẫn đường người mù sa xuống hố”.

Ước gì các cha mẹ nên gương sáng đạo đức, giúp con cái vượt qua những thử thách gian nan, chiến thắng những cám dỗ, để xây dựng một thế hệ hậu duệ tin cậy mến Chúa vững bền.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Lời Chúa dạy, nên gương sáng đạo đức cho nhau, giúp nhau nên thánh. Amen.

03/3 THỨ HAI TUẦN 8 TN

Hc 17,20-28 (24-29); Mc 10, 17-27.

ĐỒNG TIỀN CÓ GIÁ TRỊ

“Người hãy đi bán tất cả gia tài, rồi đến theo Ta”

Ai cũng phải làm việc để kiếm có cái ăn, cái sống, cho mình và cho người khác. Không ai được phép lười lười ngồi chờ sung rụng như Đại Lãn thời xưa. Nhưng cũng phải thông cảm, chạnh lòng thương, chia sẻ với biết bao người vì hoàn cảnh, vì điều kiện, vì thực sự bắt lực không thể kiếm được cái sống.

Giá trị của cuộc sống này dựa trên chuẩn mực sống chung giữa người với người. Sống riêng cho mình là không giá trị gì!

Rất vô lý khi những người cùng trong một gia đình, cùng sống chung dưới một mái nhà mà phần ai nấy sống, phần ai nấy biết. Chuyện “tiền vợ, vợ xài”, “tiền chồng, chồng xài”, “ai hết tiền tự xoay, tự vay, tự kiếm” trong thời vô cảm này có vẻ như đang khá phổ biến, làm cho mái nhà không là mái ấm mà lại là quán trọ dài ngày của những vị khách xa lạ giả làm quen.

Thật đáng tiếc cho những người “chung sống” mà không có “cuộc sống chung”. Và nếu trong gia đình mà không có cuộc sống chung, chia sẻ, nâng đỡ, bác ái, tha thứ, thì ai tin chúng ta có thể thực hiện được những điều tốt lành ấy cho tha nhân.

Tiền bạc của cải không là cùng đích đời người, nhưng là phương tiện cho ta xây dựng tình thương ở đời này, và bảo đảm một xuất sống vĩnh cửu ở đời sau. Đừng quá lệ thuộc tiền bạc của cải như chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng hôm nay.

Ước gì các gia đình hy sinh cho nhau, bác ái sẽ chia với nhau. Ông kia vừa xây cái nhà xinh xắn, nhưng ông nói với mọi người: “Cái đáng quý nhất trong đời tôi không phải cái nhà, mà là “nhà tôi”. Tiền bạc của cải là đáng quý, nhưng sự sống của mỗi người nhà mình ở cõi đời này và nhất là cõi đời sau còn đáng quý hơn”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra rằng: tiền bạc chỉ có giá trị khi dùng để lo cho người nhà mình và cho cả những người nghèo khổ được sống vui ở đời này, vui ở đời sau nữa. Amen.

04/3 THỨ BA TUẦN 8 TN

Hc 35,1-15 (1-12); Mc 10, 28-31.

CAN ĐẢM GIỮ LÒNG TIN CẬY MẾN CHÚA

“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bỏ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”

Ma quỷ tàng hình giấu mặt luôn là kẻ thù của Tin Mừng, luôn cản lối con người ta sống theo Lời Chúa dạy, còn luôn bày vẽ cho con người ta đi ngược lại con đường Chúa Giê-su dạy: Chúa dạy yêu thương người, dạy khoan dung tha thứ quảng đại, thì nó lại bảo đại gì mà yêu thương người ghét mình, đại gì mà khoan dung tha thứ, đời mà, cứ chấp nhất, oán hận, trả thù, chứ không chịu thua! Chúa dạy sống công chính, thì nó bảo đại gì mà sống thật thà giữa một xã hội bất chính gian ngoa tham tàn.

Vâng, ma quỷ nó luôn phá phách người tin cậy mến Chúa, người yêu thương tha nhân. Nó còn làm khổ người tin cậy mến Chúa và yêu người cho đến khi người đó bỏ cuộc, nó chưa thôi!

Chúa dạy các gia đình phải chiến thắng ma quỷ và ba thù là “danh, lợi, dục”, để được sống vui đời này và đời sau.

Vậy, ước gì các gia đình luôn giữ lòng tin cậy mến Chúa trên hết mọi sự, giữ lòng yêu người như mình vậy, và luôn kiên trì trước những gian nan thử thách mà ma quỷ bày ra. Chúa muốn mỗi người mỗi nhà hãy đặt niềm tin, niềm hy vọng và lòng mến yêu vào Chúa để được cứu rỗi, chứ đừng đặt niềm tin vào danh lợi dục. Vì vậy, thà là gian nan đau khổ để được rỗi linh hồn ở đời sau, hơn là được thỏa mãn thế gian này mà mất linh hồn!

Thật đáng tiếc cho người tự nộp mình vào trong tay ma quỷ! Có cậu trai hư đốn tâm sự: “Không phải con quỷ đề giam con trong cái mạng nhện của nó, nhưng tại vì con tự nộp mạng cho nó. Giờ không có lối ra! Cha con điên mất vì mẹ làm thỉnh bán đất trả nợ cho con rồi, con lại nợ nần tiếp. Cả nhà đau đầu vì mấy thằng giang hồ khủng bố. Con thất vọng vì tin con quỷ đề!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình can đảm tin cậy mến Chúa và yêu người, không ngã lòng trước bao cám dỗ bất chính. Amen.

05/3 THỨ TƯ LỄ TRO

Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

NÓI LẠI NHỮNG NHỊP CẦU ĐÃ GÃY

“Cha người, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn...”

Mùa Chay mời gọi các gia đình nói lại tương quan mật thiết với Chúa, với giáo hội, với nhau, và với mọi người. Cần nói lại các tương quan, như nói lại những nhịp cầu đã gãy. Cần làm sống lại niềm tin cậy mến Chúa, và cắt đứt lòng mê muội thế gian. Cần tha thiết yêu thương nhau, hy sinh cho nhau, thay cho những ngày thờ ơ lạnh nhạt, ganh tỵ hơn thua bôi bác nhau, ghim gút nhau, lại còn tìm cách hại nhau cho thỏa lòng thù oán.

Giáo Hoàng Pi-ô 12 nói: “Tội lớn nhất của con người thời nay là mất cảm thức về tội”. Hóa ra, mất cảm thức về tội, là cách sống vô thần vì kiêu căng, không tin có Thiên Chúa hiện diện và can thiệp vào cuộc sống của mình, không để mình thuộc về Thiên Chúa, nhưng tự để mình thuộc về vật chất hư nát này!

Lời Chúa mời gọi các gia đình khiêm nhường nhận ra cách sống vô thần của mình, và cần chấn chỉnh lại, bằng cách thật lòng tin cậy mến Chúa, thật lòng yêu mến tha nhân.

Thiên Chúa thấu suốt mọi bí ẩn. Vì thế Người muốn chúng ta chân thành yêu mến Người, chứ đừng giả vờ yêu, hay yêu cách giả hình gian ngoa dối trá. Ai yêu Chúa cách điêu ngoa giả dối, thì cũng yêu người cách giả dối điêu ngoa, và các việc lành phúc đức, việc bác ái của họ, cũng chỉ là để đánh bóng cái vẻ đạo đức giả của họ mà thôi. Cách sống ấy càng thêm tội lỗi!

Thảo nào, Tiên tri Gio-el bảo dân rằng: “Hãy xé lòng, chứ đừng xé áo!” “Hãy thật lòng trở về với Chúa, thật lòng yêu Chúa thật lòng yêu giáo hội, yêu nhau và yêu hết mọi người.

Ước gì, các gia đình sẽ thấp lùn trong lòng mình, trong lòng nhau niềm hy vọng sám hối và đổi mới chân thành, niềm hy vọng tất cả hoàn toàn thuộc về Chúa và vui sống bình an.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhớ mình là hạt bụi, và chỉ khi nào thuộc về Thiên Chúa, thì hạt bụi mới hiển linh. Amen.

06/3 THỨ NĂM SAU LỄ TRO

Đnl 30,15-20; Lc 9, 22-25. T. nữ Perpétua và Phêlixita, TĐ HIỀN LÀNH, KHIÊM NHƯỢNG, YÊU THƯƠNG

“Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”

Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ mình phải xác định vững chắc rằng theo Chúa là phải “bỏ mình, vác thập giá”. Ai không “bỏ mình, vác thập giá” thì không xứng đáng là môn đệ của Người. Nhưng thử hỏi: bỏ mình, vác thập giá mình là thế nào?

Lời này Chúa nói với tất cả những ai muốn tin vào Chúa Kitô và sống theo cách sống của Người. Xin đừng hiểu lời này chỉ dành riêng cho những người đi tu làm linh mục, làm tu sĩ, rồi tưởng mình là giáo dân thì được miễn thi hành.

Ông Tư giáo dân chia sẻ với các bạn trẻ rằng: “Ngay trong đời sống gia đình, nếu người làm chồng làm vợ, làm cha làm mẹ, và cả làm con cái trong nhà, mà không biết bỏ đi cái tôi kiêu căng ích kỷ, không biết chịu thương chịu khó chấp nhận bị tổn thương vì nhau, thì cũng đã khó lòng mà xây dựng được một gia đình bình an hạnh phúc. Chồng nào muốn làm kẻ bề trên của vợ, hay vợ nào muốn làm kẻ cầm quyền đối với chồng, thì vợ chồng ấy sớm muộn gì cũng bất hạnh”. Một cụ bạn nói: “Nhà ai cũng vậy thôi ông Tư à. Chẳng có ai hiền lành khiêm nhường cả, nhưng nhờ Lời Chúa thấm dần, mà mỗi người tu sửa một chút, mới sống được với nhau tới giờ này, chứ không dễ”.

Hóa ra, “Tu đâu cho bằng tu nhà, sống theo Lời Chúa mới là chân tu”. Thảo nào, có người nói: “Gia đình là vườn ươm ơn gọi dâng hiến. Chính gia đình là cái nôi đầu đời, là chủng viện, là nhà dòng đầu tiên. Để gương sáng “tự bỏ và vác thập giá” trong gia đình sẽ thấm thấu vào tâm hồn các con trẻ, và từ đó, các con trẻ sẵn sàng đáp lại tiếng gọi theo Chúa sống đời dâng hiến.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống Lời Chúa dạy là “hiền lành khiêm nhường như Chúa Giê-su, để có thể tự bỏ mình và vác thập giá hy sinh vì yêu, từ trong gia đình lúc bé thơ, đến lúc trưởng thành trong gia đình mới, trong cộng đoàn. Amen.

07/3 THỨ SÁU SAU LỄ TRO

Is 58,1-9a; Mt 14-15.

XIN ĐỪNG GỤC ĐẦU NHƯ BÔNG SẬY

“Khi tâm lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay”

Lời Chúa trong sách Isaia lên án việc ăn chay cách hình thức, giả dối của dân Chúa. Ăn chay không phải là “gục đầu như bông sậy, mặc áo thô nằm trên đồng tro”. Ăn chay không phải vừa ăn chay vừa ganh tỵ “cãi vã, ẩu đả và đánh nhau hung tợn”. Ăn chay không phải thông báo cho Chúa và mọi người biết. Trách móc Chúa không nghe, không thấy mình ăn chay là không tin vào Thiên Chúa vô hình. Cách ăn chay mà Chúa mong muốn là: “huỷ bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không nhà; nếu gặp người trần truồng, hãy cho họ áo mặc, và đừng khinh bỉ người phạm trần xác thịt như mình”.

Ước gì các gia đình không sống đạo theo cách “phong trào” hay “lễ hội” như xã hội đời: “mùng Lễ Giáng Sinh” mà không “mùng Chúa Giáng Sinh”, “mùng Lễ Phục Sinh” mà không “mùng Chúa Phục Sinh”. Đừng làm cho việc thờ phượng thành việc giải trí vui chơi. Cũng vậy, đừng xem việc hành hương như việc du lịch thưởng lãm, cưỡi ngựa xem hoa ở xã hội đời?

Tổng Giáo Phận Sài Gòn có một đề nghị rất thiết thực cho các gia đình sống năm thánh là thực hành “mười bốn mối thương người”. Ước gì đây cũng là cách ăn chay trong hân hoan, vì không ai làm việc yêu người một cách miễn cưỡng.

Ông Tư nói: Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống có cách sống thánh đơn giản, nhưng không dễ: “Cho đời vui, cho vui đời”. Quý mến đức cha, có người hứa sẽ luôn vui, vui trong lòng mình, và hy sinh nhịn nhục để mọi người được vui, đi đâu cũng vui, làm gì cũng vui, gặp ai cũng vui, cho họ vui”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn sống trong niềm vui, bình an và hy vọng nơi Chúa Giê-su, để thấp lên trong lòng mọi người niềm vui bình an thánh thiện, hy vọng vững bền. Amen.

08/3 THỨ BẢY SAU LỄ TRO

Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

ĐƯỢC XÓT THƯƠNG, HÃY XÓT THƯƠNG

“Ta đến để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

Có những chuyện thật vô lý, nhưng rất hiển nhiên trong cuộc sống con người. Cùng thân phận người như nhau, mà chẳng cảm thông, xót thương nhau, đôi khi, ngay trong chính gia đình ruột thịt của mình. Thấy anh em mình thành công, thì ganh ghét tỵ hiềm. Thấy anh em mình khổ đau thất bại, thì khinh thường nguyên rủa. Thấy ai tài năng nổi trội, thì tìm cách hạ bệ đặt điều bêu xấu. Thấy ai sa đọa bất chính tội lỗi, thì tẩy chay bắt giao chế tài hay đôi khi còn trừng phạt nữa. Không vô lý đó sao?

Bà Tư kể chuyện: “Có anh Đồi nghèo khổ, bệnh sơ gan có triệu chứng, không có tiền đi bệnh viện. Mẹ bà mẹ công giáo quyên góp giúp đỡ anh. Đến nhà một bà cố, các bà vừa thừa mấy lời, bà cố nói: “Thằng uống rượu đó mà giúp đỡ cho nó làm chi. Mấy bà về đi, đừng làm ba chuyện vợ vẫn đó cho mệt xác”.

Đúng là những chuyện vô lý nhưng hiển nhiên, nhan nhản!

Ước gì các gia đình sẽ chấm dứt ngay những chuyện vô lý ấy, bởi đây là những chuyện theo bản tính tự nhiên của con người luôn hướng hạ. Mỗi gia đình cần hướng đến cách sống siêu nhiên hơn. Cách sống ấy, hôm nay Chúa Giê-su đã thực hiện và dạy các gia đình noi gương: “Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

Ông Tư nói vu vơ: “Có một người thích chụp hình với ông lớn, dịp lễ nào cũng tranh thủ vài tấm, rồi đưa lên mạng xã hội, nhưng cũng chính người ấy, thẳng tay đuổi người khó nghèo ăn xin ra khỏi cổng, xít chó cắn người lười thôi lai vãng trước nhà ông, và nhất là, ghét ai nhỏ mà đòi chụp hình với ông lớn!”

Ước gì các gia đình tạ ơn Chúa đã thương xót, cứu rỗi nhà mình, và tạ ơn Chúa bằng cách xót thương ai nghèo khó, tội lỗi.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sám hối để được xót thương, và biết xót thương những ai đang thành tâm sám hối. Amen.

09/3 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Dnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.

YÊU MẾN CHÚA, THUỘC VỀ CHÚA, THEO Ý CHÚA
“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”

Thời đại này có quá nhiều tiếng í ới réo gọi của vật chất, hay đúng hơn, của danh lợi dục, làm cho lòng con người không chỉ khó tìm được một phút tĩnh lặng, mà còn phải ồn ào náo động với thế giới chung quanh. Quả thực, sức cuốn hút của vật chất phù phiếm như cơn cám dỗ mà lòng người khó vượt qua!

Có người tâm sự: “Ngày xưa, tập bài thánh ca nào, là ca viên thuộc ngay, có khi thuộc cả hai ba phiên khúc. Bây giờ, tập tới thứ bảy, sáng chúa nhật quên tuốt. Không ai nhớ được câu nào. Có vẻ như bài thánh ca khó nuốt hơn bài tình đời lãng xẹt”.

Có người khác chia sẻ: “Trang youtube Lời Chúa không hay bằng các trang mạng xã hội tầm phào đủ chuyện. Lời mẹ ru không ngọt ngào bằng âm thanh điên cuồng, hình ảnh hỗn độn trên điện thoại thông minh. Giờ kinh tối nhàm chán hơn trò chuyện trên facebook, trên zalo tới khuya khoắt. Tiếng chuông nhà thờ không có sức thúc giục bằng cái huýt gió của bạn giang hồ. Thánh lễ, bài giảng không hấp dẫn bằng một chương trình bolero, hay một buổi karaoke từ chiều đến nửa đêm”.

Thiết tưởng, những tâm sự trên đây không đến nỗi quá hàm hồ, hay gay gắt, nhưng ước gì đó là một cảnh báo cho các gia đình cần đề phòng trước những cơn cám dỗ duy vật chất.

Ông Tư nói: “Làm người, khó mà từ chối được các chức cám dỗ danh lợi dục, nếu người ấy không có lòng “yêu mến Chúa trên hết mọi sự, không muốn để mình thuộc về Chúa”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi các gia đình noi gương Chúa Giê-su: yêu mến Chúa Cha trên hết mọi sự, để có thể có đủ sức mạnh mà chiến đấu và chiến thắng các chức cám dỗ.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình đặt trọn niềm tin cậy mến vào Chúa, cùng yêu thương mọi người theo ý của Chúa Cha, và theo cách của Chúa Giê-su: tất cả cho vinh danh Thiên Chúa. Amen.

10/3 THỨ HAI, TUẦN 1 MÙA CHAY

Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

YÊU THƯƠNG GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI, VÌ YÊU CHÚA

“Những gì các người làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là đã làm cho chính Ta”.

Cuộc sống chung giữa người với người trên trần gian này có ý nghĩa quyết định số phận đời đời của mỗi chúng ta. Vâng, khi sống trên đời này, ai nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi tha nhân, yêu mến, thương xót, giúp đỡ tha nhân vì yêu mến Chúa đang hiện diện trong người ấy, thì sẽ được Chúa ban thưởng phúc trường sinh. “Vì xưa ta đói, các người cho ăn...”

Quả thực, toàn cảnh ngày phán xét được trình bày trong bài Tin Mừng hôm nay, cho biết “việc thương xót người”, đầu là việc đơn sơ nhỏ bé ở đời này, nhưng giá trị vô giá ở đời sau: đó chính là sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa hằng sống

Yêu người, thương xót người, nghe đơn giản, nhưng không dễ, bởi vì, luật yêu người phải gắn liền với luật yêu Chúa: Yêu người vì yêu Chúa, chứ không phải yêu người vì yêu mình.

Ước gì các gia đình hãy xét mình xem chúng ta làm việc từ thiện bác ái vì yêu mến Chúa, hay vì để đánh bóng tên tuổi mình. Vợ chồng, anh chị em trong nhà không thương yêu giúp đỡ nhau thì việc bác ái từ thiện bên ngoài có nghĩa gì? Anh em trong nhà không yêu thương nhau thì ai tin chúng ta có lòng yêu thương người dung nước lã? Sống keo kiệt bần tiện với người hèn mọn, đau khổ, bần cùng, thì những quà tặng hàng hiệu hay những lễ vật đắt tiền cho các ông lớn kia là quảng đại, là bác ái đó sao?

Ước gì các gia đình nhận ra Chúa đang hiện diện trong tất cả mọi người, nhất là những người đau khổ, bần cùng. Người đau khổ bần cùng không ở đâu xa, ngay trong nhà: con nhỏ dại, đứa cá biệt, đứa tật nguyền, đứa tội lỗi, cha mẹ già yếu. Lòng xót thương bắt đầu từ gia đình, sang hàng xóm gần gũi, đến xa hơn.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu thương và giúp đỡ tất cả mọi người, vì lòng yêu mến Chúa trong mọi người. Amen.

11/3 THỨ BA, TUẦN 1 MÙA CHAY

Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

ĐỌC VÀ SỐNG KINH LẠY CHA ĐỂ NÊN THÁNH

“V y các người hãy cầu nguyện như thế này”

Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện với kinh Lạy Cha. Lời kinh bắt đầu bằng một niềm xác tín rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta và tất cả chúng ta là con cái của Người. Bản phận của con đối với Cha là nguyện cho “danh cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha được thể hiện dưới đất như ở trên trời”. Ý nguyện ấy phải được thể hiện bằng đời sống của mỗi người, nhưng có thể nói: mỗi người đều mù mịt không biết phải sống thế nào.

Thảo nào, có cụ hỏi Thầy Báu: “Sống làm sao cho danh Cha cả sáng...” Thầy Báu không ngần ngại trả lời ngay: “Sống Lời Chúa Giê-su dạy, thì sẽ làm cho danh cha cả sáng. Bởi Chúa Giê-su là Con của Cha, Con biết Cha và Cha biết Con. Ngoài Chúa Giê-su ra, thì không ai được biết ý Chúa Cha là thế nào”.

Nghe Thầy Báu nói vậy, nhiều cụ vui mừng vì gia đình mình vẫn thường nghe Lời Chúa mỗi đêm, và nhắc nhở nhau thực hành Lời Chúa dạy. Giờ họp cao niên tuần sau, Cụ Bảy La kể: “Tôi hỏi bà nhà tôi: “Sống làm sao cho danh Cha cả sáng...”. Bà tôi bảo: “Ông chịu khó thương tôi chút nữa, là danh Cha cả sáng thôi. Mấy người nói: ông chỉ giỏi chuyện nhà thờ nhà thánh thôi, còn về đến nhà, ông chẳng động tay động chân, cứ để tôi hầu ông tới miệng. Giờ quá già rồi. Không hầu nổi nữa đâu nhé”. Ông Bảy La bỗng giật mình, hèn chi ông Tư hay nói: “yêu đâu cho bằng yêu nhà, yêu con cái, yêu người nhà trước tiên, rồi ra đến xóm láng giềng, đến người đói khổ, truân chuyên, bụi bờ”.

Ước gì các gia đình sốt sắng đọc kinh lạy Cha và và sống kinh lạy Cha giữa đời, bằng cách sống Lời Chúa Giê-su dạy: “Kính mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương người như Chúa đã yêu”. Không ai tin nhà mình có đạo, nếu không sống yêu!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Kinh Lạy Cha giữa đời, bằng cách lắng nghe và thực hiện Lời Chúa Giê-su dạy. Amen.

12/3 THỨ TƯ, TUẦN 1 MÙA CHAY

Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

SÓNG ĐÒI NÀY, ĐỂ ĐƯỢC ĐÒI SAU

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”

Tiên tri Gio-na không thi hành lệnh sai đến thành Ninive để rao giảng sự sám hối, ông, lại xuống thuyền đi trốn. Thuyền ông bị sóng đánh. Người ta thả ông xuống biển. Một con cá lớn nuốt ông vào bụng. Ông nằm trong bụng cá ba ngày đêm. Cá đã nhả ông ra ở bờ biển Ninive, và ông rao giảng sự sám hối. Dân thành Ninive đã bỏ đường tội lỗi mà trở về thờ phượng Thiên Chúa.

Đến thời Chúa Giê-su, dân Do Thái nghe lời rao giảng của Chúa mà không sám hối, không tin nhận Chúa và đón ơn cứu độ, lại còn đòi một dấu lạ khác. Chúa Giê-su nói cho họ biết “Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy”.

Chúa Giê-su muốn nói: Người cũng sẽ bị vùi trong lòng mộ ba ngày đêm, rồi sống lại, để trở nên dấu chỉ của ơn cứu độ.

Cụ An bệnh nặng, nằm viện. Thấy bệnh viện quá tải, cụ nói: “Biết có sinh lão, có bệnh tử, mà con người còn tranh giành cái danh lợi đục trần gian, thì hưởng chi là không có”. Cụ Bá nói: “Cảm ơn cái già, cái bệnh, nhờ nó tui dừng bước giang hồ”. Cụ Vỹ thì nói: “Ai cũng sợ chết. Nhưng có người xem chết là hết, nên tranh thủ hưởng lạc ở cõi dương này, chứ sợ chết không còn được hưởng nữa. Có người còn hy vọng có đời sau, nên lo ăn ngay ở lành, không làm điều ác đức”. Ông Tư nói: “Người công giáo thì lo sống Lời Chúa Giê-su dạy, để được Chúa Cha cho sống lại trong ngày sau hết, và được sống sự sống vĩnh cửu”.

Ước gì các gia đình luôn hướng lòng về sự sống đời sau. Nhờ đó, sẽ sám hối điều bất chính, và sẽ sống công chính theo Lời Chúa Giê-su dạy, để được sống lại với Người trong Nước Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nghe và sống Lời Chúa Giê-su dạy, để được an bình ở đời này, hạnh phúc ở đời sau. Amen.

13/3 THỨ NĂM, TUẦN 1 MÙA CHAY
Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

CẦU XIN, NHẬN ĐƯỢC, VÀ SẼ CHIA

“Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho”

Con cái trong nhà tin tưởng Cha, yêu mến Cha, trông cậy Cha, kêu cầu Cha, van xin Cha... luôn là điều phải lẽ, phải đạo. Còn người Cha, thì luôn thương yêu con cái, luôn khát khao con cái mình đến với mình bằng tâm tình chân thành như thế.

Có người cha nào vui lòng khi con cái tỏ ra bất tín, bất cần đến mình. Nếu có người Cha trần gian nào thương con mà đành lòng từ chối những yêu cầu chính đáng của con cái mình, vì lực bất tòng tâm, thì Cha của chúng ta trên trời vẫn luôn đáp ứng vì Cha là Thiên Chúa Toàn Năng và giàu lòng xót thương.

Ước gì các gia đình noi gương Nữ Hoàng Esther khi gặp khốn đốn đã tuyên xưng rằng: “Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”. Và cùng Tv 137, kêu lên: “Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con”. Và nhất là hãy tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha quyền năng, thương xót và quan phòng, như Lời Chúa Giê-su dạy hôm nay: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho”.

Ước gì các gia đình nhận ra hồng ân Chúa bao phủ cả hành trình cuộc đời mình. Ngoài Chúa ra, không có ông tiên bà tiên nào, không có thần minh nào khác có thể làm cho chúng ta vượt qua bao khốn khó để gia đình bình an vui khỏe, hạnh phúc.

Thiên Chúa là vị đại ân nhân của các gia đình, qua tấm lòng, bàn tay của những con người sống đúng lời Chúa hôm nay: Họ đã xin, tìm, gõ, đã nhận được, và đã sẽ chia cho các gia đình.

Đến lượt các gia đình, cũng phải “xin, tìm, gõ, để nhận được, và để sẽ chia cho nhau, cho mọi người” như Lời Chúa nói: “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì cũng hãy cho nhưng không”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vững lòng tin, cậy, mến Chúa và kiên trì kêu xin Chúa ban cho những ơn cần. Amen.

14/3 THỨ SÁU, TUẦN 1 MÙA CHAY

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

YÊU CHÚA, YÊU NHAU, YÊU NGƯỜI

“Hãy đi làm hoà với người anh em trước đã”

Nghàn năm trước, Thiên Chúa dùng miệng tiên tri E-giê-ki-el mà loan báo cho con người biết rằng: “Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống”. Và quả thực, nỗi lòng ấy, tình thương ấy, nay được tỏ bày nơi cả con người và cuộc sống Chúa Giê-su.

Không trừng phạt, nhưng khoan dung tha thứ. Không giết chết nhưng cứu sống. Không tẩy chay, nhưng tụ họp lại. Không trừ ra, nhưng cộng vào. Không phân biệt, nhưng hiệp nhất. Không xét đoán nhưng thấu hiểu...đó là đường lối của Chúa.

Vì thế, khi con người chấp nhứt nhau từ những lỗi nhỏ đến tội lớn, thì Chúa Giê-su lại bảo chúng ta hãy nhận lỗi mình trước, và tiên phong đi làm hòa cùng anh em trước. Chúa bảo đừng xét đoán anh em là gian ác, là tội lỗi, là bất chính, nhưng trước tiên hãy xét mình. Chúa bảo đừng đả nhục anh em trước, nhưng trước tiên, đả nhục mình; đừng oán trách anh em vô nghĩa, vô tình, nhưng hãy nhận ra chính mình vô tình, vô nghĩa.

Chúa Giê-su không thay đổi lề luật nhưng kiện toàn lề luật. Người muốn các gia đình thi hành luật yêu người cách hoàn hảo. Không dừng lại ở mức sòng phẳng cách bất công, nhưng phải tiến đến mức khoan dung vô lượng. Từ ý nghĩ, đến lời nói, rồi đến hành động không có bước cản, vì thế hãy, cẩn thận từ những ý nghĩ. Ý nghĩ tốt sẽ dẫn đến lời nói đẹp, và việc lành. Ý nghĩ xấu xa, dẫn đến lời thô lỗ mất lòng, và việc dữ. Yêu thương nhau thì phải khiêm nhường lắng nghe nhau, thấu cảm cho nhau và dành cho nhau những ý nghĩ tốt lành. Ước gì các gia đình học sống hiền lành khiêm nhường, để tránh được những thói xấu phê phán, xét đoán, kết án gây hậu quả chết người đáng sợ.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình yêu mến Chúa, và nhờ tình yêu Chúa, họ sẽ yêu nhau, yêu người như Chúa yêu. Amen.

15/3 THỨ BẢY, TUẦN 1 MÙA CHAY

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

HÃY NÊN TRỌN LÀNH

“Hãy nên trọn lành như Cha các người trên trời”.

Người đời vẫn yêu người yêu mình, khen nịnh người khen nịnh mình, trả ơn cho người làm ơn cho mình, ghét người ghét mình, oán thù người oán thù mình, bêu xấu người bêu xấu mình. Cách sống ấy là một sự sống phẳng tự nhiên như chuyện “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, “nhớ lâu, thù dai” “Ăn miếng, trả miếng” hoặc “mắt đền mắt, răng đền răng, mạng đền mạng”.

Giáo lý của Chúa Giê-su dạy các tín hữu của Người phải vượt lên trên cái thường tình tự nhiên ấy. Người nói: “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyên rủa các con”. Giáo lý lạ lùng này chính là bản chất của Thiên Chúa, đáng thánh thiện, trọn lành, trọn hảo; đáng “yêu thương và làm ơn cho con người chúng ta, là những kẻ phản nghịch Người. Và Chúa Giê-su mời gọi mỗi người hãy nên trọn lành như Cha trên trời theo cách ấy!

Câu Lời Chúa hôm nay: “hãy yêu thương kẻ thù” đã làm lay chuyển biết bao cuộc đời, đã thay đổi biết bao não trạng chính trị, và trở thành nguyên lý của việc xây dựng hòa bình thế giới!

Ước gì, tâm tình “yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét” thấm thấu tận cõi lòng các gia đình, để mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm của các gia đình đều toát lên sự thánh thiện, trọn lành của Thiên Chúa từ trong gia đình, đến cộng đoàn, và mọi người.

Ước gì việc “làm ơn cho người” sẽ bắt đầu từ lời cầu nguyện bác ái. Xin cầu nguyện cho người nhà mình, và cũng cầu nguyện cho bà hàng xóm khó tánh, cho người để lòng thù luôn tránh mặt mình, cầu nguyện cho người khủng bố ném vỏ chai vào nhà mình, cầu nguyện cho người dựng chuyện bêu xấu làm giảm giá trị của mình, cầu nguyện cho người nhỏ mọn, ganh tỵ....

Lạy Chúa, xin cho các gia đình có lòng yêu thương, cầu nguyện, giúp đỡ, và sẻ chia cho tất cả mọi người. Amen.

16/3 CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36.

KHIÊM NHƯỢNG YÊU THƯƠNG, ĐƯỢC BIẾN HÌNH

“Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”

Các môn đệ Chúa Giê-su theo Người với niềm ước vọng vinh hoa thế trần, lại nghe Người tiên báo về những điều gàn dở, tang tóc, thì hẳn nhiên là các ông thật dễ vỡ mộng, buông xuôi.

Chúa Giê-su biết rõ tâm ý rất loài người của các ông, nhưng không vì thế mà Người xua trừ, mà bắt cần, mà sa thải các ông. Ngược lại, Người còn muốn giữ các ông lại với Người mật thiết hơn, xác tín hơn, để cộng tác với Người vào ơn cứu rỗi.

Người đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, Người biến hình nên sáng láng trước mặt các ông, Người đàm đạo với Môi-sê và Elia. Các ông được thấy vinh quang thật của Con Thiên Chúa. Các ông được nghe rõ tiếng Chúa Cha từ trời phán “Đây là Con Ta yêu dấu, các người hãy nghe Lời Người”. Đúng hơn, các ông được Thiên Chúa Cha mạc khải cho biết về sứ vụ của Chúa Giê-su để xác định đúng đắn con đường, xác định đúng sứ vụ mà các ông bước theo.

Thông điệp Chúa biến hình gửi đến cho các gia đình niềm vui phục sinh dành cho ai vững bước theo người trên con đường đau khổ vì yêu thương. Gia đình, cộng đoàn, cuộc sống xã hội, là những núi thánh để mỗi người bày tỏ tình yêu như Chúa yêu. Khi đã yêu, thì khổ đau, hy sinh trở nên niềm vui thanh thoát. Theo Chúa, là theo con đường yêu và đau khổ như Chúa đã yêu và đau khổ. Ai theo Chúa Giê-su, mà không có lòng yêu thương, mà từ chối đau khổ, thì người ấy cũng từ chối cuộc biến hình của chính đời mình là sự phục sinh vinh hiển với Chúa Giê-su.

Làm người, ai cũng phải tu thân. Ai khiêm nhượng, yêu thương, mới là người tu xong, và sẽ được biến hình với Chúa”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vững tin vào Chúa, nồng nàn yêu người và hân hoan hy sinh vì yêu như Chúa đã yêu. Amen.

17/3 THỨ HAI, TUẦN 2 MÙA CHAY

Lc 6, 36-38. T. Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem, TS. HT.

ĐỪNG XÉT ĐOÁN, HÃY THA THỨ VÀ SẼ CHIA

“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”

Bài Tin Mừng ngắn, nhưng chứa đựng ba lời dạy quý giá của Chúa Giê-su: Đừng xét đoán, hãy tha thứ, và sẽ chia hy vọng.

Cả ba ý sống đều có tương quan với nhau. Người xét đoán thì chấp nhất, ghim gút, không những khó bỏ qua hay quên đi, mà còn rêu rao, bêu xấu, bắt giao, giữ lòng thù, có ý trả thù.

Vì thế, muốn có được lòng tha thứ cho người, thì trước tiên phải bỏ đi cái tật xét đoán do lòng kiêu căng, và thay vào đó, là sự cảm thông thấu hiểu bởi lòng khiêm nhường. Ai cũng có những tính hư tật xấu, nhưng cần nhìn vào điểm tốt còn sót lại ở nơi người, như đóm lửa hy vọng để thổi bùng cháy lên ánh sáng công chính, thiện hảo. Nhìn vào điểm tốt của người, để bỏ qua những điểm xấu, là thấp lên niềm hy vọng cho người.

Không xét đoán, tha thứ và sẽ chia niềm vui hy vọng cho người, là tốt nghiệp khóa học nhân từ của Thiên Chúa.

Ước gì các gia đình mặc lấy lòng nhân từ của Chúa mà lắng nghe nhau, mà thấu cảm cho nhau, mà thương yêu hy sinh nhịn nhục nhau, và nhất là, cùng giúp nhau đổi xấu nên tốt. Kinh nghiệm của những người đã sống đời hôn nhân gia đình, thì đức khiêm nhường là căn cốt, là nguyên lý để vợ chồng có thể chung sống với nhau bền vững, yêu thương nhau nồng thắm; để cha mẹ và con cái cùng thấu hiểu và thương yêu nhau bất chấp những khác biệt về tuổi tác, thời đại, thế hệ, vai vế. Ông Tư hay nói: “Nhà nào có lòng khiêm nhường, nhà ấy có yêu thương, có êm đềm, đầm ấm, có hạnh phúc, có hy vọng sum họp đời sau”.

Ước gì gia đình nào trong giáo xứ cũng đều bỏ được lòng kiêu căng, đều sống khiêm nhường yêu thương, tha thứ, sẽ chia, để có một gia đình lớn hơn là Giáo xứ hiệp nhất, thánh thiện.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhường, yêu thương, tôn trọng nhau, và hy sinh giúp nhau nên thánh giữa đời. Amen.

18/3 THỨ BA, TUẦN 2 MÙA CHAY

Is 1, 10. 16-20, Mt 23, 1-12

THẬT THÀ VỚI CHÚA, THẬT THÀ VỚI NHAU

“Họ nói mà không làm”

Nói thật hay mà không làm, nói một đường làm một nẻo, là cách sống giả dối của các kinh sư và Pharisiêu. Bề ngoài ra vẻ đạo mạo làm người ta tưởng lầm là đạo đức, che đậy cái bên trong là tâm tà, ý gian. Nói nghe rất hay, rất nhân nghĩa, rất công bình để giấu nhẹm cái bất nhân, bất nghĩa, bất công trong lòng. Sống cách ấy thì nói là tin có Thiên Chúa sao được? Chẳng khác nào xem Thiên Chúa không có con mắt, hay con mắt của Thiên Chúa bị mù rồi. Người sống gian ác giả hình, lừa dối được con người, nhưng có thể lừa dối được Thiên Chúa sao? Sự gian dối, giả hình là con đẻ của lòng kiêu ngạo, con đẻ của Sa-tan, thế lực đối nghịch với Thiên Chúa khiêm nhường, chân thật. Vì thế, ai sống trong sự giả dối, vừa là con cái của ma quỷ vừa là kẻ đối nghịch với Thiên Chúa. Chúa Giê-su lên án họ và dạy các gia đình đừng bắt chước họ mà sống dối, nhưng hãy sống thật.

Trong đời sống tín hữu, có thể nói tật xấu giả hình, gian dối nó cứ luôn đeo bám mãi vào người mỗi chúng ta. Sống giả dối với Chúa, sống giả dối với nhau hết ngày này sang ngày khác. Vợ chồng lừa dối nhau. Con cái lừa dối cha mẹ. Cha mẹ lừa dối con cái. Bạn bè xảo trá nhau. Xã hội toàn người giả, hàng giả. Đã vậy, chính mình còn lừa dối mình bằng những ảo tưởng ảo giác hạnh phúc. Kế hoạch của ma quỷ thật khủng khiếp, vì khi sống trong sự giả dối, con người loại trừ sự hiện diện của Thiên Chúa, và ma quỷ sẽ đưa chúng ta vào chỗ chết ngàn đời.

Ước gì các gia đình khẩn cấp xét mình, và quyết tâm từ bỏ ngay cách sống dối, nếu còn lòng khát khao được một chỗ trong lòng Thiên Chúa chân thật ở cõi sống nghìn thu. Tin cậy mến Chúa thì sống thật, và bước đi dưới con mắt của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình từ bỏ cách sống dối, và quyết tâm sống thật với Chúa, với nhau, vì tin Chúa hiện diện. Amen.

19/3 THỨ TƯ, THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A. 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a

NÊN CÔNG CHÍNH NHỜ ĐỨC TIN

“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần truyền”

Sách Samuel cho biết Thiên Chúa bảo Nathan hãy đi nói với Đavít rằng Đavít sẽ được yên nghỉ với tổ phụ và dòng dõi của Đavít sẽ kế vị ngai báu trường tồn. Thư thánh Thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Ro-ma cho ta hiểu “dòng dõi Đavít trường tồn” không do bởi lề luật, nhưng nhờ đức tin của tổ phụ Abraham. Cả hai bài đọc đều nói đến một con người sẽ được sinh ra từ dòng dõi Đavít, đó là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, qua sự đồng thuận của Giuse, như lời sứ thần báo: “Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Và Tin Mừng xác nhận: “Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”.

Abraham được gọi là “Cha của những kẻ tin”, là tổ phụ của dân tộc được cứu rỗi, vì ông có đức tin vào Thiên Chúa. Miêu duệ hay dòng dõi Abraham sẽ nên công chính, sẽ được Thiên Chúa chúc phúc và sẽ tồn tại đến muôn đời, vì từ dòng dõi này, đã xuất hiện Đấng Cứu Thế. Đức tin làm nên người công chính là đức tin hy sinh lý trí, nhắm mắt bước đi trong sự dẫn dắt của Thiên Chúa, và đi đến đúng đích đến theo ý của Thiên Chúa. Đức tin làm nên người công chính là đức tin trung thành thực hiện đúng theo ý Thiên Chúa, không một chút mảy may theo ý riêng của mình. Abraham tổ phụ, Thánh Giuse, đã nêu gương đức tin cho các gia đình hôm nay: Khiêm nhường, từ bỏ mình, tín thác, thực hiện thánh ý Chúa. Ước gì, người làm chồng, làm cha trong gia đình noi gương đức tin của Thánh Giuse.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình có lòng tin cậy mến vững bền, biết đặt đời mình hoàn toàn thuộc về Chúa mà thôi. Amen.

19/3 THỨ BA, THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A.

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Lc 2,41-51a.

HOÀN TOÀN THUỘC VỀ CHÚA

“Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”

Tổ phụ Abraham được gọi là Cha của những kẻ tin và hậu duệ của ông là vua Đavít. Thánh Giuse được gọi là con Vua Đavít, Người thừa hưởng ân sủng đức tin và đời sống công chính của cha ông. Trong vai trò mới qua việc Thiên Chúa chọn làm bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse đã biểu tỏ một đức tin vững chắc. Đó là “nhắm mắt mà đi theo sự hướng dẫn của Chúa”, một đức tin khiêm nhường, tín thác, biết “đặt đời mình hoàn toàn thuộc về Chúa”.

Thánh Giuse xứng đáng được gọi là “Người Công Chính” và xứng đáng nên gương mẫu đức tin và đức công chính cho tất cả chúng ta, nhất là người làm chồng, làm cha trong gia đình.

Câu chuyện “trẻ Giê-su đi lạc” trong Tin Mừng hôm nay, cho thấy đức công chính Thánh Giuse: Công chính thực hiện niềm vui tạ ơn Thiên Chúa là cùng với dân Chúa lên đền thánh, ôn lại kỷ niệm vượt qua vĩ đại: Thiên Chúa giải thoát dân Người. Công chính thực hiện bổn phận đối với Đức Giê-su là phải tìm lại con mình cho bằng được. Công chính đón nhận mặc khải của Thiên Chúa nơi người Con, “Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?”, dấu chưa hiểu ra điều gì.

Thánh Giuse đã nêu gương đời sống đức tin cho những người làm cha, làm chồng: Một là luôn biết tạ ơn Chúa bằng việc tham dự Thánh Lễ hằng ngày. Hai là luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su nhờ Sống Lời Chúa và Thánh Thể. Ba là tôn trọng ơn gọi của vợ, con trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Tóm lại cả ba là “đặt đời mình hoàn toàn thuộc về Chúa”, để Chúa thực hiện ý định của Người ngang qua cuộc đời mình.

Lạy Chúa, xin ban đức tin, và đức công chính cho người làm cha, làm chồng, để họ luôn thực hiện đúng thánh ý Chúa. Amen.

19/3 THỨ TƯ, TUẦN 2 CHAY

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

PHỤC VỤ THEO GIỜNG CHÚA GIÊ-SU

“Người ta sẽ lên án tử cho Người”

Chúa Giê-su đem 12 môn đệ lên Giê-ru-sa-lem, dọc đường, Người lại nói cho các ông biết “Người bị án tử hình”, nhưng “đến ngày thứ 3, Người sẽ sống lại”. Các ông chưa hiểu điều gì.

Khao khát công danh phù phàm trong lòng các ông vẫn còn luôn rạo rức chờ ngày Thầy mình khôi phục lại giang san. Có ai hiểu cho ra là Thầy mình đang chuẩn bị “khôi phục lại giang san cho Thiên Chúa”, là xây dựng lại một “Nước Thiên Chúa” giữa lòng nhân loại. Mẹ của Gia-cô-bê và Gioan là điển hình cho cái khao khát công danh phù phàm, khi xin cho hai con được “đưa ngai bên tả, đưa ngai bên hữu” Thầy.

Chúa Giê-su đã biến cái khao khát công danh phù phàm ấy thành nỗi khát khao cứu thế nơi các môn đệ, khi Người nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Ai vẫn đang còn “muốn kẻ khác phục vụ mình” thì, ước gì, Lời Chúa hôm nay thấm nhập vào lòng họ, để nhờ Lời Chúa, họ biến đổi thành những con người cộng tác với Chúa Giê-su trong việc cứu rỗi mình và cứu rỗi mọi người.

Ước gì vợ chồng phục vụ nhau, các gia đình phục vụ nhau vì lòng yêu thương vô vị lợi, phục vụ đến quên mình, đến hiến cả mạng sống mình, để xây dựng một gia đình được ơn cứu rỗi. Phục vụ là bằng lòng chết đi cái tôi riêng tư của mình, để làm nên cái “chúng ta hòa hợp”. Vì thế, ông Tư hay nói linh tình: “nếu nhà nào còn chuyện “vợ cầm chồng, chồng trị vợ” thì nhà ấy bất hạnh hết thuốc chữa hết đời cha, đến đời con đời cháu! Cứ đến bệnh viện mà xem sẽ biết “ai cầm quyền ai, ai trị ai, ai phục vụ ai, ai yêu thương ai” trong phút nguy kịch, khốn khổ”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa luôn, và phục vụ nhau đến quên mình, vì lòng yêu mến Chúa. Amen.

20/3 THỨ NĂM, TUẦN 2 CHAY

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

NGỘ RA CHÂN LÝ XÓT THƯƠNG

“Ladarô gặp toàn sự khôn khéo”

Ông bà Việt Nam ta xưa để lại những kinh nghiệm quý giá về cuộc sống chung và tình con người, qua các câu nói: “Nhất cận lân, nhì cận thân”. “Bán bà con xa, mua láng giềng gần”. Đúng là như thế, cái thuở làng trên, xóm dưới sống với nhau như một gia đình, là nét văn hóa về tình người tuyệt đẹp.

Thế nhưng, hôm ở bệnh viện, anh Khoa nói: “Chuyện ấy, bây giờ may ra có còn chẳng ở dưới quê, chứ trên thành phố này thì có ở sát bên nhau cũng “đền nhà ai nấy tổ, ngõ nhà ai nấy biết”.

Ông Tư trả lời: “Anh nói chuyện của ai ấy! Chứ ở các cộng đoàn giáo xứ công giáo thì không đến nỗi vô cảm như vậy đâu. Những người cận lân vẫn gặp nhau ở nhà thờ khi tham dự thánh lễ, gặp nhau trong giờ kinh nguyện ở các gia đình, họ hiểu nhau, thăm nhau và chia sẻ cho nhau cuộc sống này thật tốt đẹp!”

Vâng, Chúa không muốn ai trong chúng ta bị bỏ rơi cô độc, bị thiếu cái mặc, đói cái ăn, khát cái uống, thêm lời ủi an, và nhất là, bị tuyệt vọng giữa mùa đời đang xanh niềm hy vọng!

Quả thực, vẫn còn đang có quá nhiều những người nghèo khó, đói rách, đau khổ, chán nản, thất vọng mang tên Lagiario đang ở bên cạnh chúng ta mà chúng ta không hề bận tâm tới. Tại sao? Vì nghĩ mình còn nghèo, sợ sẽ chia? Vì lòng mình ích kỷ, không thể sẽ chia? Hay vì mình còn phải cất để cho đầy đã, có dư thừa mới giúp đỡ người?! Bác ái không đợi lúc dư thừa!

Ước gì các gia đình rà soát lại lòng xót thương người của nhà mình. Đừng vô lý khi rộng tay hoang phí cho mình, mà lại chi li tính đếm nhỏ mọn khi làm phúc cho người. Đừng đợi đến lúc mình đói khát ở tận cùng vực thẳm, nhìn thấy anh em đói khổ trong lòng Thiên Chúa ở bên kia, mới ngộ ra chân lý xót thương!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình thực thi lòng xót thương người, giữa một thế giới đang vô cảm, vô tình, vô tâm. Amen.

21/3 THỨ SÁU, TUẦN 2 CHAY

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

CHẤP NHẬN CÁI CHẾT VÌ YÊU

“Đứa con thừa tự kia rồi, chúng ta hãy giết nó”

Những ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến thi hành sứ mệnh loan tin bình an của Thiên Chúa cho con người, đều bị con người thế gian từ chối, xua trừ, và giết chết. Sau cùng, Thiên Chúa sai chính Con Một Người, là Đức Giê-su, Đứa Con thừa tự, nhưng cũng không tránh khỏi thái độ hung hãn của con người, cũng không tránh khỏi cái chết oan nghiệt. Số phận các ngôn sứ loài người, đã đành là như thế! Số phận của Đức Giê-su, Con Thiên Chúa quyền năng vĩ đại, cũng đành phải như thế được sao?

Thiên Chúa, Con Thiên Chúa không hề bắt lực để thua cuộc trước sự dữ thế gian, nhưng Thiên Chúa muốn Con của Người tự nguyện chấp nhận chết vì yêu, chấp nhận cái chết hiến tế.

Vâng, Chúa Giê-su ý thức cái chết của Người là cái chết vâng phục Chúa Cha, cái chết đồng thuận với Chúa Cha giàu lòng thương xót, cái chết thay cho con người đáng phải chết, cái chết làm hy lễ tiến dâng đẹp lòng Chúa Cha, để Chúa mở lượng hải hà mà thứ tha và cứu rỗi nhân loại khỏi chết ngàn đời. Chúa Giê-su chấp nhận cái kết đắng cay đau khổ của lòng vâng phục, để ai tin vào Người sẽ đón nhận cái kết ngọt ngào, hạnh phúc.

Xin các gia đình đừng từ chối Chúa Giê-su, nhưng đón nhận Lời Người, Thánh Thể Người, đón nhận thánh giá Người, là vác đỡ thánh giá cho nhau, hy sinh dâng hiến cho nhau, cho người.

Ước gì các mục tử của giáo xứ, của đoàn thể, của gia đình, nhất là các gia đình trẻ, luôn yêu mến Chúa Giê-su và sống Lời Người dạy, không tránh né sự đau khổ, sỉ nhục hay thiệt mạng, nhưng đón nhận đau khổ, sỉ nhục, thiệt mạng vì yêu đoàn chiên, yêu lý tưởng phục vụ, yêu con cái, yêu nhau, yêu mọi người.

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì không bao giờ là mục tử!

Lạy Chúa Giê-su, Đáng vì yêu đã chết cho nhà con được sống, xin cho nhà con mến yêu và sống trong Người. Amen.

22/3 THỨ BẢY, TUẦN 2 CHAY
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

CHUYỆN ÔNG CHỦ TRẠI HEO XẤU BỤNG

“Em con đã chết nay sống lại”

Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu là một mạc khải tỏ tường về Lòng Thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người, lớn hơn lòng thống hối của con người. Khi con người sống trong tội, phản nghịch lại Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn để mắt tới, vẫn yêu thương, gìn giữ, đánh thức, lay động và mời gọi trở về. Khi chỉ vừa khởi đầu bằng một sự nhận biết mình có tội và khát khao sám hối, thì Thiên Chúa sẽ tiếp ứng ngay, sẽ hướng dẫn và rộng vòng tay đón người về, bắt chấp tội lỗi có cao như núi, có tày trời đến đâu đi nữa. Lòng thương xót của Thiên Chúa thật diệu kỳ biết bao, thật vĩ đại biết bao. Chúa biết tỏ tường những biến cố trong đời của người con thứ hoang đàng kia, và Người không bỏ cuộc. Chúa Thánh Thần vẫn luôn tác động vào trong từng biến cố, để người con hoang đàng nhận ra lỗi lầm của mình, và khao khát quay về với Cha trong cuộc sống mới.

Chúa vẫn dõi theo từng biến cố trong cuộc đời chúng ta. Chúa Thánh Thần vẫn luôn thì thầm nhắc bảo. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra không. Những điều tội tệ nhất trong đời, cũng như cách đối xử tội tệ của người khác, cũng không ngoài thánh ý của Chúa. Nếu cậu con thứ ăn nên làm ra, giàu có dư dật, chứ không lâm cảnh cù bơ cù bất, thân tàn ma dại, thì liệu có nhớ người cha yêu quý của mình không? Nếu ông chủ trại heo kia tốt bụng hơn tí, cho anh ăn uống đàng hoàng, thì liệu anh có nhớ đến bữa ăn đêm ấm ở nhà mình không? Tất cả biến cố đều là hồng ân. Mỗi con người xấu tốt đều là hồng ân. Cảm ơn Chúa. Cũng nên cảm ơn ông chủ trại heo xấu bụng! “Em con đã chết nay sống lại”. Hãy chia vui với Chúa. Đừng ích kỷ.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra lòng khoan dung tha thứ của Chúa, và trở về với nguồn ân sủng xót thương. Amen.

23/3 CHÚA NHẬT TUẦN 3 CHAY

Kh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.

SÁM HỐI VÀ ĐỔI MỚI ĐỜI SỐNG

“Nếu các người không ăn năn hối cải, thì tất cả các người cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”

Quan Philato cho lệnh giết mấy người Gallilê. Nhiều người nghĩ rằng họ tội lỗi nên bị Thiên Chúa trừng phạt. Hẳn là, ý tưởng “tội lỗi và sự trừng phạt” từ thuở tổ tông phạm tội vẫn còn lưu lại trong tâm trí con người. Họ chưa thấu hiểu được Tin Mừng của Chúa Giê-su về “tội lỗi và lòng xót thương”.

Hóa ra, nếu cái chết đời đời do tội tổ tông là một cái chết kinh khủng, thì cái chết của người tin vào Chúa Ki-tô lại là cái chết xinh đẹp của người nhờ ơn cứu chuộc mà trở về với Thiên Chúa.

Vâng, Chúa Giê-su đã đến để bày tỏ lòng xót thương của Thiên Chúa Cha, là cứu rỗi con người khỏi cái chết ngàn thu do tội nguyên tổ. Vì thế mà Thánh Phaolô quả quyết: “Nơi đâu có tội lỗi đầy tràn, nơi ấy có vô vàn ân sủng”. (Rm 5, 20).

Nhưng, để được ân sủng của sự sống mới nơi Chúa Giê-su Ki-tô, thì người tội lỗi phải có lòng “ăn năn hối cải”, như Chúa Giê-su đã nói: “Nếu các người không ăn năn hối cải, thì tất cả các người cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Người còn đưa ra dụ ngôn cây vả không sinh trái, người làm vườn xin hạn kỳ một năm để chăm bón, tưới tắm, nếu sang năm mà nó cũng chẳng có trái trắng tốt lành xinh đẹp nào, thì xin chủ vườn hãy chặt nó đi.

Ước gì các gia đình luôn sám hối. Sám hối và đổi mới đời sống là đòi hỏi của Tin Mừng. Sám hối không dừng lại ở bước ý tưởng hay một khát khao, nhưng phải tiến đến một quyết tâm thực hiện điều tốt ngược lại với những điều chưa tốt. Mỗi ngày sống của chúng ta như những phút bù giờ trong trận đấu được Chúa Giê-su xin thêm để chúng ta củng cố đời sống và trở sinh hoa trái công chính. Hãy nhắc nhau sám hối và đổi mới.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sám hối và quyết tâm sống công chính, nhờ Lời Chúa và Thánh Thể Chúa Giê-su. Amen.

24/3 THỨ HAI, TUẦN 3 CHAY

2 V 5, 1-15a, Lc 4, 24-30

YÊU MẾN CHÚA GIÊ-SU NOI NGƯỜI BÉ MỌN

“Nhu Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu”.

Sau lễ sáng, mấy cụ uống trà với cha sở. Cụ Bá nói: “Sáng nay cha giảng làm con chột dạ, cha nói: “Cái tật người mình là “Thấy người sang, thì bắt quàng làm họ”. Nghe vậy, Ông Tư nói linh tinh: “Chột dạ là vì: “Thấy kẻ khó thì xít chó đuổi đi” chứ gì?! Thế là cả bàn trà cha con cùng tám đủ chuyện đời!

Giá mà ông Giuse làm trưởng thôn Nagiaret, hay chủ tịch xã thôi, thì dân làng may ra còn chút kiêng nể con ông cháu cha!

“Nhân bất học, bất tri lý”, “nhỏ chần trâu mà lớn làm đại úy”, “nhỏ thất học mà lớn làm tiến sĩ” thì ai mà chấp nhận được!

Vâng! Cũng là những chuyện thường ngày hợp lý ở cõi phàm nay thôi. Bởi “con anh thợ mộc ngày nào, học hành ở đâu, mà bây giờ lại nói rạch ròi chuyện Thánh Kinh và chú giải những điều huyền nhiệm”, thì người làng không điên lên mới lạ!

Nhưng ấy là việc kỳ diệu của Thiên Chúa. Thiên Chúa thực hiện những điều lớn lao vĩ đại, qua người bé nhỏ khiêm nhường.

Ước gì các gia đình bỏ đi tính xấu ganh ghét, tỵ hiềm, hơn thua vì chuyện danh gia vọng tộc, vì chuyện giàu nghèo sang hèn, vì chuyện học rộng tài cao hay non lòng tốt dạ, nhưng luôn tập nhìn thấy điểm tốt đẹp quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Mỗi người đều được quyền đón nhận Chúa Giê-su và ân sủng của Người. Mỗi người có một ơn gọi rất riêng trong nhiệm cuộc cứu rỗi. Tôn trọng ơn gọi của nhau, của người khác, là nhìn nhận sự hiện diện của Chúa Giê-su trong họ.

Ước gì các gia đình đón nhận Chúa Giê-su và Lời Tin Mừng của Người vào nhà mình, vào lòng mình, để tin cậy yêu mến Người, để thực hiện Lời Người dạy, và sống vui, hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su noi những người khiêm nhường bé mọn thực thi Lời Người. Amen.

25/3 TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng.

Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.

CHÚA MUỐN CÁC GIA ĐÌNH ĐÁP LỜI XIN VÂNG

“Ngày Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”

Tiên tri Isaia loan báo cho nhà Đavít rằng: “Chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu lạ: Ngày một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. “Một trinh nữ sẽ thụ thai”, chuyện lạ lùng chưa từng có trong trần gian này.

Vâng, chỉ có Thiên Chúa đầy uy quyền và giàu tình thương mới thực hiện được chuyện lạ lùng này! Chuyện lạ ấy không là một thần thoại, nhưng là một sự thật, và giờ của Sự Thật đã đến:

“Trinh nữ Maria, người đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, nay được vinh dự tiếp kiến Thiên Sứ Gabriel của Thiên Chúa với lời chào long trọng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Maria bối rối, không thể hiểu nổi điều gì. Và Thiên sứ báo tin: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Ngày Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Thiên sứ truyền tin Con Thiên Chúa Nhập Thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và chờ đợi sự đồng thuận của Đức Maria. Việc ấy cho thấy một Thiên Chúa vì yêu đã hạ mình đến sâu thẳm. Thiên Chúa uy quyền muốn, thì Người cứ làm, hà có chi phải thân hành hỏi ý kiến và chờ đồng thuận của một cô thôn nữ!

Lời ‘xin vâng’ của Đức Maria khai mở kỷ nguyên ơn cứu rỗi. Thiên Chúa cũng đang hỏi ý kiến mỗi người, mỗi nhà chúng mình, có đồng thuận cho Chúa Giê-su ngự vào không, và Người đang chờ chúng ta trả lời “xin vâng” để Người cứu độ.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khát khao và đồng thuận để Chúa Giê-su ngự vào nhà, ngự vào lòng mỗi người. Amen.

25/3 THỨ BA, TUẦN 3 CHAY

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

HÀO PHÓNG CHO ĐI, HÀO PHÓNG GIÚP NGƯỜI

“Nếu chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”.

Người khiêm nhượng thì nhận ra tất cả những gì mình đang có, đều là của Chúa ban cho. Còn người kiêu căng thì vẫn tự hào rằng tất cả những gì mình đang có là do bởi tự sức mình.

Người kiêu căng thì cứ vun quén, ky cốp, tích lũy đầy cái kho ích kỷ của mình, còn người khiêm nhượng thì biết mọi sự là của Chúa nên quảng đại cho đi mà không cần tính toán.

Người kiêu căng nếu có cho ai cái gì thì xem như họ mắc nợ mình, còn người khiêm nhượng khi đã cho đi thì xem như mình đã làm một bổn phận chia sẻ những quà tặng của Thiên Chúa.

Người kiêu căng không nhận ra hồng ân Chúa để mà tạ ơn Chúa, và cũng không giúp đỡ ai để tỏ lòng tạ ơn Chúa, nhưng giúp đỡ người khác là để người khác biết ơn mình, tạ ơn mình!

Người khiêm nhượng tạ ơn Chúa bằng cách quảng đại cho đi để người khác nhận ra tình thương của Chúa mà tạ ơn Chúa.

Vâng Thiên Chúa giàu lòng xót thương đã ban tặng cho mỗi người, mỗi nhà chúng ta biết bao là hồng ân, nhưng Người không xem chúng ta là những người mắc nợ. Cũng vậy, Người muốn các gia đình mặc lấy lòng xót thương người mà cứ giúp đỡ nhau khi ngặt nghèo túng quẫn, khi khốn khó gian truân.

Thật đáng tiếc, có người chỉ giúp đỡ người khác một chút thôi, mà kể đếm suốt đời như mình là vị ân nhân vĩ đại.

Thật đáng tiếc, trong các gia đình, vẫn còn người mắc nợ người khác thì quỳ lạy van xin cho được khất nợ, mà lại đối xử tệ bạc với người nợ mình một xu bé chẳng đáng chi!

Ước gì các gia đình khiêm nhượng nhận ra tất cả của mình có là hồng ân Chúa, và hào phóng cho đi, hào phóng giúp người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình có lòng khoan dung của Chúa, không chấp nhất, nhưng tha thứ cho tất cả mọi người. Amen.

26/3 THỨ TƯ, TUẦN 3 CHAY

Dnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

SỐNG THEO LỜI CHÚA

“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”

“Quốc, có quốc pháp. Gia, có gia quy”. Chuyện ở thế gian là như vậy. Đất nước hay gia đình đều có pháp luật, có quy ước nhằm bảo đảm cho con người có một cuộc sống tốt đẹp.

Thiên Chúa cũng ban những lề luật của Nước Trời, để dân Người được sống bình an hạnh phúc trong đất nước của Người.

Pháp luật ở trần gian không bao giờ là hoàn hảo tuyệt đối, vì được thiết lập bởi con người bất toàn. Thế nhưng, Lề Luật của Thiên Chúa là toàn thiện, là toàn hảo, bởi Thiên Chúa là Đấng uy quyền, thánh thiện và thượng trí khôn ngoan.

Chúa Giê-su đến trần gian, dựa theo lề luật của Thiên Chúa mà dạy lời Tin Mừng cho dân Người. Người tuyệt đối không thay đổi hay hủy bỏ lề luật, nhưng Người kiện toàn lề luật để bảo đảm cho ai giữ lề luật của Thiên Chúa thì xứng đáng được ở trong Nước Chúa, được hưởng gia nghiệp Nước Chúa. Người nói: “Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành”.

Ước gì các gia đình yêu mến, tuân giữ, thi hành lề luật Chúa, sống Lời Chúa, không vì để được gì cho Thiên Chúa, nhưng vì để chúng ta được sống hạnh phúc ở đời này và cả đời sau nữa. Sống Lời Chúa không chỉ là lắng nghe, suy niệm, giảng giải, mà cốt yếu trước tiên là sống theo Lời Chúa dạy, và chia sẻ niềm vui Sống Lời Chúa cho mọi người. Chúa Giê-su nói: “Ai giữ và dạy người ta giữ, mới được Nước Chúa”. Còn với người không giữ mà dạy người ta giữ, thì Người đã từng lên án, như những kinh sư luật sĩ giả hình, nói một đường làm một nẻo!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến và tuân giữ lề luật Chúa, và cùng giúp nhau Sống Theo Lời Chúa Giê-su dạy, để cả nhà cùng hy vọng sum họp trong Nước Chúa. Amen.

27/3 THỨ NĂM, TUẦN 3 CHAY

Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU VÀ SỐNG LỜI NGƯỜI

“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”.

Những kẻ cứng lòng tin vào Chúa Giê-su luôn tìm cách bài xích, bôi bác Người. Ngay việc Người trừ quỷ xuất ra khỏi người câm, và người câm nói được, mà họ cũng không công nhận là phép lạ để tin vào Người, lại còn cho là Người lấy quyền của tướng quỷ mà trừ quỷ! Cứng lòng tin vì họ kiêu căng. Lòng kiêu căng của họ không cho phép họ tin được một con người tầm thường hơn họ, mà lại có quyền năng của Thiên Chúa.

Quả thực, muốn tin, hãy khiêm nhường quỳ gối xuống. Muốn tin, hãy khiêm nhường từ bỏ cái tôi hiểu biết chẳng tới đâu của mình đi. Muốn tin, hãy xóa đi bao điều ganh ghét tự hiềm bỉ ối trong lòng mình. Bao lâu còn tự cho mình là vĩ đại, thì chắc hẳn, không ai muốn tin điều gì khác, tin ai khác vĩ đại hơn mình.

Vâng! Con Thiên Chúa không xuất hiện trong dáng vẻ sang trọng, giàu có để cuốn hút lòng ham chuộng vật chất của thiên hạ, nhưng người xuất hiện trong sự khiêm nhường bé nhỏ, trong thân phận tôi tớ phục vụ và yêu thương. Ai mê muội vật chất, tôn thờ tiền bạc, danh vọng, lạc thú đời này thì khó lòng mà tin vào Thiên Chúa, khó lòng mà tin vào một cõi sống ở đời sau.

Không ai có thể tự cứu rỗi mình! Không có tiền bạc, danh vọng, lạc thú nào ở đời này cho chúng ta sự sống vĩnh cửu.

Vì thế, ước gì các gia đình khiêm tốn nhận ra thân phận chiếc bình sành đã vỡ của mình, và chỉ có Thiên Chúa, ông thợ gốm đã nhào nặn nên mình, mới có thể nhào nặn lại cho chúng ta chiếc bình sành mới, trong Đức Giê-su. “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”. Ai không tin vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su, là kẻ chống lại Thiên Chúa. Ai không cộng tác với Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su, thì tự tách mình ra khỏi ơn cứu chuộc.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vững tin vào Chúa Giê-su, và sống Lời Người, để được hạnh phúc hôm nay và mai sau. Amen.

28/3 THỨ SÁU, TUẦN 3 CHAY

Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

KÍNH MẾN CHÚA, YÊU THƯƠNG NGƯỜI

“Thiên Chúa của người là Thiên Chúa duy nhất, và người hãy kính mến Người”

“Kính mến Chúa, yêu thương người” là con đường dẫn tới Nước Thiên Chúa. Ai kính mến Chúa, yêu thương người, kẻ ấy không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu.

Nghe thực dễ dàng, nhưng cả đời người tín hữu không dễ gì mà thực hành trọn vẹn hai điều luật quan trọng và quý giá ấy.

Kính mến Chúa, không dễ, bởi phải chọn Chúa là đối tượng duy nhất để thờ phượng và kính mến, trong khi đó, lòng kính mến tôn thờ của con người lại hướng đến quá nhiều ngẫu tượng. Không thể vừa tôn thờ Chúa, lại vừa tôn thờ danh lợi dục.

Yêu thương người, cũng không dễ, bởi phải yêu thương tất cả mọi người, và yêu như Chúa đã yêu, trong khi đó, tình yêu thương của chúng ta lại giới hạn cho một số người làm vui lòng ta, và cũng giới hạn việc hy sinh sẽ chia cho người.

Vậy, để có thể sum họp trong Nước Thiên Chúa hằng sống, các gia đình cần chấn chỉnh lại hai điều luật quan trọng này:

Thiên Chúa phải là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta. Nếu lòng trí chúng ta chất đầy những thứ vật chất chóng vánh, thì còn chỗ nào cho Thiên Chúa, và như thế thì gọi là kính mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn sao được.

Cũng vậy, người nhà mình mà mình không yêu nổi thì ai tin mình yêu thương, hy sinh được cho ai. Huống nữa là còn phải yêu thương kẻ thù ghét mình, sỉ nhục mình, kẻ làm hại mình!

Đúng là hai điều luật nghe thì dễ, nói thì dễ mà thực hành không dễ chút nào. Bố ông Tư hay dặn các con: “Đừng cầu xin Chúa cho mình được điều này điều nọ, nhưng hãy luôn cầu xin cho biết mến Chúa, yêu người, ắt sẽ được mọi điều khác”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương hết mọi người như Chúa đã yêu. Amen.

29/3 THỨ BẢY, TUẦN 3 CHAY

Hs 6, 1-6; Lc 18, 9-14.

KHIÊM NHƯỢNG ĐỂ NÊN TRỌN LÀNH

“Người thu thuế ra về được khỏi tội”

Người tự hào mình là công chính, thì chưa phải là công chính, đúng hơn, đó là một người ảo tưởng công chính, hay tự phong thánh cho mình. Cách cầu nguyện của người tự cho mình là công chính trong Tin Mừng hôm nay, là cách “tố cáo người khác với Chúa”. Ông nói: “tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia...”.

Rõ ràng là ông đang đứng trước mặt Chúa, mà sợ Chúa không biết mình đã làm gì, mình sống sao, sợ Chúa không biết người khác sống sao. Cung cách ấy là cung cách của người kiêu căng, không bao giờ đẹp lòng Chúa. Và Chúa nói, người này ra về mà chưa khỏi tội, nếu không nói là mang thêm tội. Đường như loại người này thời nào cũng nhiều hơn người công chính thật?

Kiêu căng là bản chất của ma quỷ, chống lại Thiên Chúa. Vì tội kiêu căng mà con người đã phản bội Thiên Chúa, đã làm xấu đi tương quan Cha con, và đã đánh mất sự sống hạnh phúc an vui với Thiên Chúa. Vì là môn đệ trung thành của ma quỷ, nên, người kiêu căng không có lòng sám hối, không mến Chúa yêu người, và cũng không khát khao xây dựng hòa bình. Vì thế, trong đời sống cộng đoàn, người kiêu căng là kẻ phá hoại tình hiệp nhất. Thiên Chúa không bao giờ nhậm lời của kẻ kiêu căng.

Kiêu căng là mối tội đầu sinh ra các tội lỗi khác.

Ước gì các gia đình từ bỏ cái tội kiêu căng, và sống đức khiêm nhường, để trở sinh hoa trái là các nhân đức khác, và được Thiên Chúa nhậm lời khẩn cầu. Khi khiêm nhường nhận ra mình là còn nhiều tội lỗi, và chưa nên công chính, thì mỗi người, mỗi nhà sẽ còn phải nhờ ơn Chúa mà tiến thân từng ngày để nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhường nhận mình là tội lỗi, và luôn khát khao nên công chính, nên trọn lành. Amen.

30/3 CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY

Gs 5, 9a.10-12; 2Cr 5, 17-21; Lc 15, 1-3.11-32.

LÒNG THƯƠNG XÓT VÔ CÙNG CỦA CHÚA

“Em con đã chết nay sống lại”

Thánh Vịnh 102 viết: “Thiên Chúa là đấng từ bi nhân ái, chậm bắt bình và hết sức khoan nhân”, đúng như lời tri Egiekiel loan báo: “Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”. (Ed 33, 11).

Chúa Giê-su đến để tỏ bày lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, qua dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu”. Dụ ngôn cho biết: dẫu con người có tội lỗi lớn lao, kinh khủng thế nào, thì Thiên Chúa cũng không muốn con người phải ngàn đời hư mất, nhưng Người khao khát, thúc giục con người tìm về để được sống vui trong tình thương của Thiên Chúa giàu lòng xót thương.

Người cha già trong dụ ngôn là hình ảnh của Thiên Chúa: yêu thương, chờ đợi, tha thứ, vui mừng, tiếp đón, phục hồi tất cả cho con mình, bất chấp quá khứ tội lỗi nặng nề của con, bất chấp phản ứng không đồng tình vì không vui của người anh cả.

Thiên Chúa cũng đang chờ đợi mỗi người, mỗi gia đình nhận ra mình có tội, có đau khổ vì tội, có khát khao trở về, có quyết tâm trở về, và đứng lên đi về với Cha, quỳ xuống thân thưa với Cha nơi tòa hòa giải. Cha sẽ thứ tha, sẽ mở tiệc mừng con về.

Đáng đáng kính, Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận nói: “Vị thánh nào cũng có một quá khứ, và người tội lỗi nào cũng có một tương lai. Quá khứ là dĩ vãng yếu đuối. Tương lai là ngày mai tốt hơn, thánh thiện. Nhưng sự khác biệt giữa thánh nhân và người tội lỗi chính là sự sám hối, lòng ăn năn”.

Không ai hoàn hảo. Ước gì các gia đình luôn thương xót nhau vì sự yếu hèn dễ sa ngã phạm tội, luôn cầu nguyện cho nhau biết ăn năn sám hối, luôn giúp nhau hoàn thiện, luôn vui mừng với Chúa và chúc mừng nhau khi có người sám hối trở về.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình ngộ ra lòng thương xót của Chúa, để luôn sống trong niềm vui hy vọng được thứ tha. Amen.

31/3 THỨ HAI TUẦN 4 CHAY

Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

TIN VÀO CHÚA, ĐẾN VỚI CHÚA

“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”.

Một viên quan chức Do Thái ngoại giáo, nhưng vào tin Chúa Giê-su. Không phải ngồi ở nhà mà tin, nhưng ông thân hành đến với Người, bất kể ông là một quan chức trong xã hội.

Ông đã đến với Chúa Giê-su, tỏ bày và kêu xin Người chữa lành cho con ông sắp chết. Ông muốn Chúa Giê-su đến trước giờ con ông chết, nhưng Người không đến. Người nói: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Điều kỳ diệu do Đức Tin nơi ông là con ông được chữa lành ngay lúc ông tin lời Chúa Giêsu nói mà trở về nhà. Ông xin theo ý ông, nhưng ông vâng theo ý Chúa.

Tin vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su, không chỉ là một suy nghĩ, một ý tưởng bên trong, mà còn là một tỏ bày, một thể hiện, một cuộc sống bên ngoài. Chỉ với một động thái đến với Người, tỏ bày, kêu xin Người với lòng tin, thì điều kỳ diệu đã hiển hiện.

Có nhiều người vẫn còn lười lĩnh đến với Chúa, vì nghĩ mình giữ đạo tại tâm là đủ, không cần đến với các bí tích. Có người vì mình là ông kia bà nọ trong xã hội mà không đến với Chúa. Có người ngăn cản người nhà mình đi khẩn xin, đi hành hương, bài xích chuyện sốt sắng tham gia sinh hoạt phụng vụ, bác ái.

Ước gì các gia đình không chỉ ngồi ở nhà mà nói tôi tin Chúa, nhưng đến với Chúa nơi Thánh Lễ, nghe Lời Người, cùng dâng lễ với Người, là cùng kết hiệp những cố gắng hy sinh của mình với Lễ Tế của Người mà dâng lên cho Thiên Chúa. Chúa muốn các gia đình rước lấy Thánh Thể Người, để sống với Người và sống như Người đã sống, là bẻ tấm bánh đời mình ra nuôi nhau, mà chia sẻ cho người, nhất là những người cùng khổ.

Ước gì các gia đình xét lại đức tin của nhà mình có đủ khiêm nhượng, yêu mến và ký thác đời mình trong tay Chúa chưa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vững tin vào Chúa, đến với Chúa, đón nhận và thực thi Thánh ý của Chúa luôn. Amen.

LỜI CẦU XIN THÁNH GIUSE

**– theo kinh cầu Thánh Giuse,
đọc sau suy niệm và cầu nguyện.**

Ngày 1/3

Lạy Thánh Giuse là Đấng sang trọng bởi dòng Đavít, xin cầu cho các gia đình chúng con biết sống Lời Chúa để gìn giữ tâm hồn luôn xứng đáng là đền thờ Thiên Chúa ngự trị. A men.

Ngày 2/3

Lạy Thánh Giuse là sự sáng láng các Thánh Tô Tông, xin cầu cho các gia đình chúng con biết noi gương cha ông mà tuân giữ lề luật Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Amen.

Ngày 3/3

Lạy Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho các gia đình chúng con biết lắng nghe và tuân hành thánh ý Chúa với lòng hân hoan và tín thác. Amen.

Ngày 4/3

Lạy Thánh Giuse là Đấng thanh sạch gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh, xin cầu cho các gia đình chúng con sống Lời Chúa để gìn giữ tâm hồn tinh tuyền luôn thuộc về Chúa. Amen.

Ngày 5/3

Lạy Thánh Giuse là Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời, xin cầu cho các gia đình chúng con biết nuôi nhau bằng cơm bánh, và bằng Lời Hằng Sống của Chúa nữa. Amen.

Ngày 6/3

Lạy Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô, xin cầu cho các gia đình chúng con luôn biết chăm sóc cho nhau thẳng tiến nhờ cùng nhau sống Lời Chúa dạy. Amen.

Ngày 7/3

Lạy Thánh Giuse là Đấng cai quản Thánh Gia Thất xưa, xin cầu cho các gia đình chúng con yêu thương nhau, và bình an hạnh phúc nhờ lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Amen.

Ngày 8/3

Lạy Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức, xin cầu cho các gia đình chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để cùng nhau nên trọn lành như lòng Chúa ước mong. Amen.

Ngày 9/3

Lạy Thánh Giuse cực thanh cực tịnh, xin cầu cho các gia đình chúng con biết dùng Lời Chúa mà nhắc nhở nhau sống khó nghèo, thanh tịnh trong niềm vui tín thác vào Chúa. Amen.

Ngày 10/3

Lạy Thánh Giuse cực khôn cực ngoan, xin cầu cho các gia đình chúng con biết tìm sự khôn ngoan đích thực khi tuân hành thánh ý Chúa trong Lời Chúa dạy. Amen.

Ngày 11/3

Lạy Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ, xin cầu cho các gia đình chúng con kiên trung sống đức tin đức cậy đức mến, nhờ yêu mến và thực hành Lời Chúa luôn. Amen.

Ngày 12/3

Lạy Thánh Giuse chịu lụy mọi đắng, xin cầu cho các gia đình chúng con biết khiêm nhường lắng nghe, chịu lụy nhau, như Chúa Giê-su vâng Lời Chúa Cha trong mọi sự. Amen.

Ngày 13/3

Lạy Thánh Giuse rất ngay chính thật thà, xin cầu cho các gia đình chúng con biết luôn sống chân thành yêu thương nhau, và cùng nhau biến Lời Chúa thành cuộc sống. Amen.

Ngày 14/3

Lạy Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục, xin cầu cho các gia đình chúng con biết nhờ ánh sáng Lời Chúa hướng dẫn mà bỏ tính nóng nảy, nhưng nhịn nhục nhau vì Chúa.

Ngày 15/3

Lạy Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn. xin cầu cho các gia đình chúng con biết sống khó nghèo, đơn giản, để tín thác vào Chúa và được phúc như Lời Chúa hứa. Amen.

Ngày 16/3

Lạy Thánh Giuse là kiểu thức thợ thuyền noi theo, xin cầu cho các gia đình chúng con biết chăm chỉ làm việc và làm tất cả các việc vì yêu thương nhau như Lời Chúa dạy. Amen.

Ngày 17/3

Lạy Thánh Giuse là Đấng làm cho sáng danh gia đạo, xin cầu cho các gia đình chúng con biết chiếu tỏa niềm vui của Tin Mừng qua cuộc sống chan hòa yêu thương êm ấm. Amen.

Ngày 18/3

Lạy Thánh Giuse che chở kẻ giữ mình đồng trinh, xin giúp chúng con luôn cầu nguyện cho nhau và cho những người sống đời thánh hiến sống trọn ba lời khuyên Phúc Âm. Amen.

Ngày 19/3

Lạy Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con, xin nâng đỡ gia đình chúng con biết trung kiên và anh dũng làm chứng cho Tin Mừng. Amen.

Ngày 20/3

Lạy Thánh Giuse là Đấng an ủi kẻ mắc gian nan, xin an ủi gia đình chúng con để chúng con luôn vững tin vào Lời quyền năng và lòng xót thương của Chúa. Amen.

Ngày 21/3

Lạy Thánh Giuse là nơi cậy cho kẻ liệt lào, xin phù hộ những người già nua yếu bệnh trong các gia đình để họ bằng lòng theo thánh ý Chúa, và tín thác hoàn toàn vào Chúa. Amen.

Ngày 22/3

Lạy Thánh Giuse là bốn mạng kẻ mong sinh thì, xin cầu cho ai đang ngặt nghèo nguy tử luôn tin tưởng vào Lời Cứu rỗi, và cậy nhờ Thánh Giuse bầu cử trong Nước Chúa. Amen.

Ngày 23/3

Lạy Thánh Giuse làm cho quý thần kinh khiếp, xin cầu cho các gia đình chúng con biết dùng Lời Chúa như vũ khí sắc bén, mà chiến thắng các cám dỗ bất chính trong đời. Amen.

Ngày 24/3

Lạy Thánh Giuse là quan thầy bầu chữa Hội Thánh, xin cầu cho các gia đình chúng con là Hội Thánh thu nhỏ, biết hiệp nhất với Giáo Hội và yêu thương hết mọi người như lời Chúa dạy. Amen.

(những ngày khác, tùy chọn một trong 24 câu trên)

Hoặc:

1. Lạy Thánh Giuse, chúng con khẩn xin Người cầu bầu cho chúng con biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa mà chúng con đã gẫm suy và ước nguyện, để mỗi ngày, chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn, nên hoàn thiện hơn. Amen.

2. Lạy Thánh Giuse, Người đã lắng nghe và thực hiện thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời, xin Người cầu bầu cho chúng con yêu quý Lời Chúa và luôn sống theo Lời Chúa dạy, để được Chúa yêu thương và cứu rỗi. Amen.

LỜI DẪN BÀI HÁT: TẠ ƠN THÁNH GIUSE

Chào tháng 3, mừng kính Thánh Giuse.

Lạy Thánh Giuse, chúng con vui mừng và tạ ơn Giáo Hội, vì Giáo Hội đã dành riêng cho chúng con tháng 3 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp Đức Công Chính của Người. Người đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, nên Người tinh lặng và âm thầm để cho Thiên Chúa thực hiện nơi Người công trình cứu chuộc nhân loại.

Nhờ ân sủng Thiên Chúa, Người đã nên Đáng có thần thể trên trời, và lời cầu xin của Người luôn được Thiên Chúa chấp nhận.

Xin cầu thay nguyện giúp cho các gia đình và con dân đất Việt được an vui trong niềm tin cậy mến Chúa, để giữa bao nguy biến, mọi nhà luôn tràn đầy phúc lộc Chúa ban, và mọi nhà dâng lời ca tụng Chúa. Xin tạ ơn Thánh Giuse, tạ ơn Thánh Giuse. Amen.

BÀI HÁT: TẠ ƠN THÁNH GIUSE

(Phỏng ý kinh cầu Thánh Giuse)

PK1. Lạy Thánh Giuse Đáng sang trọng bởi dòng Đa-vít, sự sáng các thánh tông, là Bạn Đức Mẹ Chúa Trời. Người đã ân cần gìn giữ Đức Kitô Con Chúa, đã cai quản Thánh Gia Thất xưa, ôi người nhân đức cao vời.

ĐK 1 và 2 . Xin hoan ca tạ ơn Người thương nguyện giúp cầu thay, cho an vui gia đình vững niềm tin cậy mến. Giữa thế trần nguy biến, có phúc lộc Chúa ban triền miên. Muôn con tìm chân tình tạ ơn Thánh Giuse nhân hiền.

PK2. Lạy Thánh Giuse, Đáng khôn ngoan thanh tịnh công chính, người nêu gương sáng hy sinh, lòng người quý yêu khó nghèo. Người đã âm thầm làm vinh sáng danh nhà Đa vít, đã nâng đỡ thất gia chúng con, ôi người nhân đức cao vời.

PK 3. Lạy Thánh Giuse, Đấng che chở ai nguyện trình khiết, ủi an ai mắc gian nan, liệt lào khát mong sinh thì. Là Thánh Quan Thầy Hội Thánh Đức Ki-tô Con Chúa, với uy quyền Chúa ban cho Người, ôi Người uy thế khôn vơi.

ĐK 3. Xin hoan ca tạ ơn Người thương nguyện giúp cầu thay, cho con dân đất Việt vững niềm tin cậy mến. Giữa thế trần nguy biến, có phúc lộc Chúa ban triền miên. Muôn con tim chân thành tạ ơn Thánh Giuse Quan Thầy.

LỜI DẪN BÀI HẠT BỤI HỒNG 1

Lạy Chúa, mùa chay nhắc chúng con nhớ đến thân phận bụi tro của mình, và mời gọi chúng con hãy buông bỏ mọi sự phù vân thế gian, mà trở về với Chúa, trước khi trở về bụi tro. Bởi vì, nhờ tin vào Chúa Giê-su đã chết và sống lại, nhờ cùng chết và sống lại với Người, hạt bụi đời chúng con sẽ trở thành hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi, nắm tro tàn đời chúng con sẽ hưởng hồng phúc tái sinh.

Chúng con nguyện xin Chúa ban cho chúng con, cho mọi người, cho các gia đình được ơn trở về với Chúa, trước khi bắt ngờ phải trở về bụi tro, để tất cả chúng con, còn được trùng phùng hiển linh và sum họp trong Nước Chúa. A men.

LỜI DẪN BÀI HẠT BỤI HỒNG 2

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong mùa Chay. Thánh Phao-lô nói: “Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ”. (2 Cr 6,2b). Xin cho mỗi chúng con hiểu rằng: đây là lúc thuận tiện để chúng con khiêm nhường nhìn nhận sự mỏng dòn yếu đuối của đời mình trong thân phận bụi tro; và đây là ngày cứu độ, để

chúng con biết trở về với Chúa và được cứu độ, để hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi, và nắm tro tàn được ơn phục sinh.

Xin Lời Chúa giúp cho mỗi người, mỗi nhà chúng con luôn nhớ: phút nào cũng là phút bình minh của hy vọng, nhưng phút nào cũng là phút của bóng chiều đời, bóng đêm đời, để chuẩn bị cho một ngày mới nữa lên ngôi, để mỗi người mỗi nhà chúng con luôn sống trong ân sủng tình yêu của Chúa. Amen.

HẠT BỤI HỒNG

Sáng tác: PM. Cao Huy Hoàng

Trình bày Ns Thế Thông – Cs Long Vũ và nhóm bè Uyên Di

Pk1. Bóng chiều lặng lẽ buông lơì, giọt nắng nghiêng rơi nơi cuối trời, xót xa phận đời con Chúa ơi. Rồi chỉ còn một nắm tro thôi, vè giữa chơi voi theo gió vôi, và biến tan muôn đời ôi Chúa ơi!

ĐK. Xin cho con nhớ mãi mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mãi mình là nắm tro tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu nắm tro tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người, và Người phục sinh cho đời con hiển linh.

Pk2. Bóng chiều mờ khuất xa xôi, làm trái tim côì nghe rã rời nổi đau phận người con Chúa ơi. Đêm dần trôi, lời tím đôi môi, lạ Chúa yêu ơi, con biết rồi, Người xót thương muôn đời ôi Chúa ôi.

Pk3. Thế trần là cõi chia ly, người sẽ ra đi về cõi trời, bèn quê mong đợi nơi Chúa thôi. Xin tình yêu nghìn thừa khôn voi của Chúa Ba Ngôi, tha thứ tội, và dẫn con về trời ôi Chúa ôi.

TẠ ƠN CHA



Về với Cha,
con tìm lại tuổi thơ ngây ngày nào
chẳng chút lo âu, nhưng hồn nhiên lắng
trong tay cha bình yên vui say đắm
ngon giấc nồng đẹp thắm ước mơ ngoan

Về với Cha,
con mặc lại chiếc áo gấm dát vàng
ngày khai sinh cha ban cho quý tử
con xứng xính trước sân vườn gia tỵ
cha quên rồi cả quá khứ đời con

Về với Cha,
con no say, bữa tiệc rượu thơm ngon
thèm thường lắm mấy mùa xa biệt
con đẹp ra sau tháng ngày khánh kiệt
bởi lòng cha tha thiết quý yêu con

Về với Cha,
hình dáng cha tiêu tụy đến hao mòn
nhãn vàng trán héo hon làn tóc bạc
lưng còng xuống già nua cùng tuổi tác
bồng bề ra cùng hương ngát sức xuân

Về với cha.
Mới hiểu ra nhà ta đẹp vô ngần
Chẳng nơi đâu có lòng nhân cao cả
Chỉ trong cha, con thôi ngày tất tả
Được an vui như phép lạ tình thương

Tạ ơn Cha, con sống lại mộng thường
Những hạnh phúc ngất ngây dường bất tận
Bởi cha yêu xóa đi ngày nhớ bản
Tình thương Cha tắm trịnh trắng đời con

Tuyết Mai Texas, 07-3-2013





HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
“CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG”
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2025)

Mời nghe ở link:

<https://www.youtube.com/channel/UCZoH842rgvrgdUuoiXXdKfw>
hoặc vào Google, đánh chữ: **Sống Theo Lời Chúa TV**

PM. CAO HUY HOÀNG

THÁNG 02-2025

0989774007

pmcaohuyhoang@yahoo.com

pmcaohuyhoang@gmail.com