

LỜI TỎ TÌNH

THÁNG 12-2023



HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
“Mối hiệp thông giữa các tín hữu
được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa”
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2022)

THÁNG 12-2023
PM. CAO HUY HOÀNG

Mời nghe ở link:

<https://www.youtube.com/channel/UCZoH842rgvrgdUuoiXXdKfw>

hoặc vào Google, đánh chữ: **Sống Theo Lời Chúa TV**

LỜI TỎ TÌNH

THÁNG 12-2023



HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
“Mỗi hiệp thông giữa các tín hữu
được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa”
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2022)

Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Nguyện Lời Chúa thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này.

Quý mến
PM. Cao Huy Hoàng
30-11-2023

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VỀ GIÁO HỘI THAM GIA

Anh chị em thân mến,

Chúng tôi, các giám mục tham dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận (TTMV TGP) Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, xin gửi đến anh chị em lời chào thân ái và tình hiệp thông trong Chúa Kitô.

Trong Thư Chung nhân dịp Đại hội Hội đồng Giám mục (HĐGM) năm 2022, chúng tôi đã đề nghị lộ trình mục vụ cho ba năm liên tiếp: Cùng cố sự hiệp thông (2023); Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội (2024) và Cùng nhau loan báo Tin Mừng (2025). Chúng tôi ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi thành phần Dân Chúa để cùng cố sự hiệp thông với Chúa, thể hiện qua việc học hỏi Lời Chúa và những chấn chỉnh kỷ luật Phụng vụ, nhất là Phụng vụ Thánh Thể; và cùng cố tình hiệp thông huynh đệ, thể hiện qua đời sống hiệp nhất cộng đoàn và qua những hoạt động bác ái thiết thực. Qua thư này, chúng tôi đề nghị anh chị em tiếp tục sống tình hiệp thông, đồng thời mời gọi anh chị em thực hiện chương trình đã đề ra cho năm 2024 là Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội.

1 - Nền tảng của sự tham gia

Tham gia là một trong ba yếu tố căn bản của Giáo hội hiệp hành. Ở đó, mọi người đều bình đẳng, cộng tác tùy theo ơn gọi của mình và phục vụ lẫn nhau qua các ân huệ đã lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần. Việc tham gia xây dựng Giáo hội là sứ mạng tự bản chất của người Kitô hữu. Qua Bí tích Thanh tẩy, chúng ta cùng chung một phẩm giá là con Thiên Chúa, thành viên của gia đình Giáo hội, anh chị em trong Đức Kitô, cùng tham dự vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Người. Tài liệu làm việc của Thượng HĐGM thế giới lần thứ XVI nêu rõ: “Bí tích Rửa tội tạo ra một sự đồng trách nhiệm

thực sự giữa tất cả các phần tử của Giáo hội, được thể hiện qua sự tham gia của tất cả mọi người vào sứ vụ và qua việc xây dựng cộng đoàn Giáo hội tùy theo đặc sủng của mỗi người” (số 20). Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi tham gia vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội. Nếu không có sự tham gia thực sự của Dân Chúa, nói về hiệp thông có nguy cơ chỉ còn là một ước vọng đạo đức... Trao quyền cho mọi người tham gia là một bổn phận thiết yếu của Giáo hội!” (Diễn từ khai mạc Thượng HĐGM thế giới XVI, ngày 09/10/2021).

2 - Tầm quan trọng của sự tham gia

Như anh chị em đã biết, Giáo hội công giáo hoàn vũ đang cử hành Thượng HĐGM thế giới lần thứ XVI với chủ đề Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng, mọi thành phần Dân Chúa đều được mời gọi nói lên những ưu tư và kỳ vọng của mình. Hai giám mục Việt Nam được Đức Thánh Cha bổ nhiệm sẽ tham dự phiên họp Đại hội của Thượng Hội đồng tại Rôma vào tháng Mười năm nay. Các ngài đại diện cho Dân Chúa tại Việt Nam, đóng góp ý kiến trong tinh thần đồng trách nhiệm và hiệp thông sâu xa với Giáo hội hoàn vũ.

Tại Việt Nam, do hoàn cảnh lịch sử, cùng với những khó khăn trong đời sống và cách hiểu giáo lý chưa đúng, một số giáo dân sống đức tin thụ động và dửng dưng với những hoạt động của cộng đoàn địa phương. Với họ, đời sống đức tin chỉ bao hàm trong việc tuân giữ ngày Chúa nhật. Do đó, thúc đẩy sự tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội tại Việt Nam là một nhu cầu cấp thiết.

3 - Những đề nghị

Một cách cụ thể, chúng tôi muốn nhấn nhủ và mời gọi anh chị em nhiệt tình và chủ động tham gia xây dựng Giáo hội ngay chính nơi mình đang sống và làm việc.

- Anh em linh mục hãy ý thức chức tư tế thừa tác mà mình được lãnh nhận là để phục vụ chức tư tế cộng đồng do Bí tích Rửa tội. Cả hai chức tư tế, theo cách thức riêng của mình, đều tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Do đó, các chủ chăn có chức thánh phải nhìn nhận và phát huy phẩm giá và trách nhiệm của giáo dân trong Giáo hội. Các ngài cần sẵn sàng lắng nghe ý kiến của họ, tín cần giao phó công tác để họ phục vụ Giáo hội, cho họ tự do và quyền hạn để hành động, hơn nữa, cũng nên khuyến khích và tạo điều kiện để họ đảm nhận những công việc do chính họ khởi xướng (x. LG 37).

Các linh mục cần tổ chức những lớp đào tạo giáo dân, giúp họ hiểu đúng về vai trò, bổn phận, ơn gọi và sứ mạng của họ trong Giáo hội. Tại các giáo xứ, linh mục và tu sĩ không kiêm nhiệm hết mọi việc thay thế giáo dân, nhưng hướng dẫn và đồng hành để giúp họ chu toàn ba chức năng của Bí tích Thanh tẩy.

- Anh chị em tu sĩ là những người đang sống theo ba lời khuyên Phúc âm, như dấu chỉ sự hiện diện của Nước Trời giữa trần gian, đồng thời dẫn thân vào mọi môi trường của xã hội, như muối và ánh sáng giữa đời. Anh chị em hãy sống đúng và phát huy đặc sủng của mình, đồng thời cộng tác với các linh mục giáo phận, củng cố đời sống đức tin nơi các tín hữu và tích cực dẫn thân trong những hoạt động bác ái và xã hội như chúng ta đang làm, góp phần làm toả sáng hình ảnh Đức Kitô trong xã hội hôm nay.

- Anh chị em giáo dân hãy ý thức về sứ mạng và vai trò của mình trong Giáo hội. Nhờ phẩm giá chung do phép Rửa tội, anh chị em là những người đồng trách nhiệm với tất cả các linh mục và tu sĩ nam nữ, đối với sứ mệnh của Giáo hội. Anh chị em không những thuộc về Giáo hội mà là Giáo hội (x. Christifideles laici, số 9). Do đó, hãy nhiệt thành tham gia và cộng tác chặt chẽ với các linh mục để xây dựng Giáo hội và thực thi sứ mạng làm chứng cho Chúa ở giữa đời.

Cách riêng, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, giáo lý viên, thừa tác viên ngoại thường của Bí tích Thánh Thể, những người đặc trách Phụng vụ, thành viên của các hiệp hội và hội đoàn, cần có đời sống nội tâm và học hỏi giáo huấn của Giáo hội để tham gia các sinh hoạt với tinh thần siêu nhiên, tích cực nhiệt thành mà vẫn luôn hiệp thông hài hòa với các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn.

Anh chị em thân mến,

Di sản đức tin của hơn 400 năm loan báo Tin Mừng tại Việt Nam được trao phó cho chúng ta. Di sản ấy đã phải đánh đổi bằng lao nhọc của các bậc Tiền nhân và máu các Thánh tử đạo. Chúng ta có bổn phận gìn giữ và phát triển, để có thể chuyển tải di sản ấy cho các thế hệ tương lai. Xin anh chị em cùng với chúng tôi, theo bậc sống và khả năng Chúa ban, xây dựng một Giáo hội hiệp hành như chúng ta mong muốn.

Năm 2023 này, Giáo hội công giáo Việt Nam kỷ niệm 35 năm các anh hùng tử đạo được phong hiển Thánh (1988-2023). Đây là dịp để chúng ta học hỏi về lịch sử loan báo Tin Mừng tại Việt Nam, về gương anh hùng của các bậc Tiền nhân, qua đó chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, nguyện bước tiếp thế hệ đi trước, viết lên những trang sử hào hùng của Giáo hội, dấn thân làm chứng cho Chúa và góp phần xây dựng Quê hương an bình, thịnh vượng.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Chúc anh chị em luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui trong ơn Chúa.

TTMV TGP Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2023
(*đã ký*) (đã ấn ký)

+ *Giuse Đỗ Mạnh Hùng*
Giám mục Giáo phận Phan
Thiết
Tổng Thư ký HĐGM Việt Nam

+ *Giuse Nguyễn Năng*
Tổng Giám mục TGP Sài Gòn -
Tp. Hồ Chí Minh
Chủ tịch HĐGM Việt Nam

01/12 THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN.

Đn 7, 2-14; Lc 21, 29-33

CHUẨN BỊ CHO SỰ SỐNG ĐÒI SAU

“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến”.

Tiên tri Daniel kể lại thị kiến về 4 con vật không lồ dữ tợn phải tiến ra trước ngai vàng của Con Thiên Chúa mà chịu xét xử, và cái kết đấng của các con vật ấy là: một con bị huỷ diệt, ba con khác bị tước hết năng lực, trở về con số không vô hiệu.

Chúa Giê-su báo trước về sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem, và bao điều kinh hoàng như dịch bệnh, chiến tranh loạn lạc xảy ra trong toàn cõi thế gian này, là dấu chỉ của ngày Tận Thế. Nhưng Người bảo tất cả chúng ta hãy như cây vả đâm chồi nảy lộc xanh tươi nhờ ân sủng của Thiên Chúa, nhờ sống Lời Chúa Ki-tô, hết lòng tin cậy mến Chúa và chân thành yêu người, để chuẩn bị cho sự sống đời sau vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa sắp đến.

Ước gì các gia đình nhận ra rằng chúng ta đang sống giữa biết bao sự dữ, mà cứ ảo tưởng như là hạnh phúc bình an. Thật nguy hiểm. Cách sống vô thần duy vật, không tin Thiên Chúa, chẳng tin đời sau, cứ cắm đầu hưởng thụ vật chất thế gian này cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt, không phải là chúng ta đang sống chung với lũ dữ đó sao? Cứ để lòng mê muội và làm nô lệ cho danh vọng, tiền bạc, lạc thú, không phải là tự bằng lòng chịu huỷ diệt ngàn thu đó sao? Chiến tranh loạn lạc không ở đâu xa, ở ngay trong nhà mình: mẹ phá thai giết con tử trong trứng nước, vợ chồng không yêu thương chung thủy, giết chết niềm tin niềm hy vọng của nhau, huynh đệ tương tàn vì đôi ba mét đất, không phải là chuyện kinh hoàng đó sao? Không tham gia xây dựng tình hiệp nhất cộng đoàn, lại còn bất cộng tác, gây chia rẽ, ganh ty, hiềm thù, bè phái, chống đối, không phải là sự dữ đó sao?

Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng nghe và sống Lời Chúa, luôn Tin Cây Mến Chúa trên hết mọi sự trần gian, luôn biết hy sinh vì yêu Chúa, yêu nhau, yêu thương hết mọi người. Amen.

02/12 THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN.

Đn 7, 15-27; Lc 21, 34-36

NHỚ TỚI CHÚA 24 GIỜ TRONG NGÀY

“Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến”.

Hôm nay, ngày cuối cùng trong Năm Phụng Vụ, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy chuẩn bị cho ngày tận diệt của trần gian này, và cách riêng, là ngày tàn tận của chính mỗi người.

Ai rồi cũng phải chết, không đợi đến ngày tận thế mới chết. Xin đừng suy nghĩ như những kẻ vô thần rằng: chết là hết, cho nên khi sống thì hãy lo mà hưởng thụ danh vọng bạc tiền lạc thú cho đã đời đi. Vì thế, họ vợ vết bao nhiêu tiền về mình cũng không thấy đủ, chức quyền danh vọng bao nhiêu cũng không vừa, có sơn hào hải vị hay bao nhiêu khoái lạc xác thịt trần gian này cũng chưa thoả. Thế thì cuộc đời họ chẳng có gì là hạnh phúc, và đúng là, cái chết của họ là dấu chấm hết ngàn thu!

Chúa Giê-su dạy các gia đình biết rằng: sự chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là lối mở vào sự sống lại và sự sống đời đời với Thiên Chúa. Vì thế, đừng “chè chén say sưa và quá lo lắng việc đời”, nhưng hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để tránh khỏi “dấu chấm hết ngàn thu” đáng buồn ấy!

Ông Tư kể chuyện: Một người đi tu có “giờ cầu nguyện”, còn bọn mình là giáo dân, đầu tắt mặt tối lo cơm áo gạo tiền, nên không có lịch giờ cầu nguyện, mà lúc nào cũng cầu nguyện, cầu nguyện 24 giờ. Bà Tư nói: “Anh nói tào lao”. Ông trả lời: “Làm việc gì cũng nhớ tới Chúa là cầu nguyện rồi đó em à”. Bởi vậy mới có chuyện: “Giờ cầu nguyện thì không được hút thuốc, nhưng khi hút thuốc thì vẫn có thể cầu nguyện”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình “nhớ đến Chúa luôn, sống trước mặt Chúa” mọi nơi, mọi lúc, để Lời Chúa giữ gìn các gia đình tránh khỏi những ước muốn xấu xa, những suy nghĩ bậy bạ, những lời nói việc làm mất lòng Chúa, buồn lòng mọi người. Nhớ đến Chúa để sống đẹp lòng Chúa, vui lòng nhau. Amen.

03/12 CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG.

Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7; 1 Cr 1, 3-9; Mc 13, 33-37.

KHÁT KHAO ĐƯỢC CHÚA NGỰ VÀO NHÀ MÌNH

“Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”.

Mùa vọng với Năm Phụng Vụ mới, mời gọi chúng ta sống tâm tình của dân Chúa lúc bi thương, là khao khát Chúa đến.

Ước gì mỗi gia đình nhận ra mình đang lữ hành trên trần gian này và cũng đang cần Chúa đến để giải thoát khỏi những khổ đau do lòng vương vấn, do sự ràng buộc của hạnh phúc hư ảo. Quả thực, có bao ước muốn, bao khát khao trong cuộc đời này, nhưng những ước muốn danh lợi dục, những khát khao hạnh phúc chóng vánh đời này, đều dẫn chúng ta đến bất hạnh.

Mùa vọng mời gọi chúng ta hãy ước muốn và khát khao Chúa Giê-su đến ngự trong tâm hồn mình, trong nhà mình, thì tâm hồn mình mới thực sự bình an, thì nhà mình mới có hạnh phúc thật. Cụ thể hơn, Mùa Vọng muốn chúng ta dọn tâm hồn mình cho sạch những ước muốn vật chất, và hãy khát khao, tha thiết kính mời Chúa Giê-su, đón nhận Lời Người, và Thánh Thể Người ngự vào căn nhà tâm hồn mình, ngự vào mái nhà mình, để mái nhà mình trở nên tổ ấm bình an yên vui hạnh phúc thực.

Và khi đã có Chúa Giê-su, có Lời Người, có Thánh Thể Người trong căn nhà tâm hồn, thì các gia đình hãy luôn vui mừng khi Chúa đến gọi về với Người, và hãy an tâm với niềm hy vọng được Người ban cho sự sống vĩnh cửu của Người.

Ông Tư hay nói linh tinh: “Sống ở đời, có nhiều ước muốn, nhưng chỉ có ước muốn duy nhất thực sự mang lại hạnh phúc đích thực, đó là “ước muốn có Chúa Giê-su trong lòng”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình quyết tâm bỏ đi những ước muốn, những thèm khát thế gian, để chỉ còn một ước muốn là có Chúa trong tâm hồn, trong gia đình, để từ nay, các gia đình sửa sang lại tâm hồn sạch đẹp, chỉnh đốn lại tình yêu gia đình đúng nghĩa hy sinh, cho xứng đáng là nơi Chúa ngự đến. Amen.

**03/12 THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê. Bồn Mạg các xứ
Truyền Giáo. 1Cr 9, 16-19. 22-23; Mc 16, 15-20**

SỨ VỤ, ẬN SỪNG VÀ HIỆP THÔNG

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng”.

Loan báo Tin Mừng là sứ vụ cao cả mà Chúa Giê-su đã ủy nhiệm cho các tông đồ. Và quả thực, 12 con người này đã đi khắp thế gian với tình yêu và nhiệt huyết nhận lãnh bởi ân sủng của Thiên Chúa. Như vậy, đằng sau sứ vụ thiêng thánh này, là ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng ấy là Thánh Thần tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa. Ân sủng ấy là động lực, là nhiệt huyết, là tinh thần của Đức Giê-su Đấng thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Và nhất là, ân sủng ấy là quyền năng vô biên của Thiên Chúa Cha. Người nhận sứ vụ Loan Báo Tin Mừng không hề tự quyết theo ý mình, nhưng theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa; không hề đơn độc trong hành trình của mình, nhưng luôn có Thánh Thần phù trợ; không hề duy nhất có mình, nhưng cùng hiệp hành với tất cả anh em, với mọi người, với Giáo Hội.

Bởi vậy, chỉ có 12 con người, nhưng họ đã đi khắp thế gian bằng đôi chân của nhiều anh em nối tiếp nhau, họ có thể loan Tin Mừng tới tận cùng bờ cõi trái đất, bằng tiếng nói và cuộc sống của thế hệ này sang thế hệ khác. Tất cả đều đang trong kế hoạch yêu thương cứu độ không ngừng nghỉ của Thiên Chúa.

Thánh Phan-xi-cô Xavie đã nhận ra hồng ân Loan Báo Tin Mừng, và nối tiếp công trình của Chúa Giê-su, của mười hai tông đồ thế nào, thì mỗi tín hữu, mỗi gia đình cũng phải nhận ra ơn gọi và thực hành ơn gọi truyền giáo như vậy. Ước gì không có ai không muốn nhận ra, không muốn nhận lãnh, và không muốn thi hành sứ vụ đi khắp thế gian. Hãy bắt đầu sống Tin Mừng và Loan báo Tin Mừng ngay trong gia đình chúng ta, đến hàng xóm láng giềng, đến mọi hoàn cảnh sống...

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết nối tiếp sứ vụ Loan Báo Tin Mừng bằng việc lắng nghe và Sống Lời Chúa, cùng nhau xây dựng gia đình công giáo yêu thương và bình an. Amen.

04/12 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG.

Is 2, 1-5 (hay Is 4, 2-6); Mt 8, 5-11.

XIN CHÚA HÃY PHÁN MỘT LỜI VỚI CHỒNG CON

“Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.

Viên đại đội trưởng nắm trong tay một chút quyền lực đối với một số lính thuộc hạ, nhưng ông biết rõ sự bất lực của ông trước căn bệnh ngặt nghèo của con nhà ông. Vì thế ông đến với Chúa Giê-su. Việc ông hạ mình xuống mà đến với Chúa Giê-su cho thấy, ông cần Chúa. Chúa thấu hiểu, và nói: “Tôi sẽ đến nhà ông”. Nhưng ông lại khiêm nhường tuyên tín rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh”.

Đây là câu tuyên xưng của một lòng tin mãnh liệt: “Lời là Người”, “Lời của Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót”.

Hôm tĩnh tâm tháng 11 ở Hồ Thánh Mẫu, chị Tú chia sẻ: “Em thường thưa với Chúa: “Xin Chúa phán một Lời với chồng con, chứ con nói ảnh không nghe”. Không biết Chúa đã nói gì với ảnh, mà hôm nay, ảnh đã chính thức bỏ rượu, bỏ cách xử không đẹp với vợ con, sau hơn 30 năm nhà em tưởng như tù ngục! Bây giờ, ảnh rất dễ thương! Xin mọi người tạ ơn Chúa với em”.

Ông Tư thì chia sẻ: “Có nhiều người viếng mộ chị Võ Thị Sáu ở Côn Đảo, và xin chị phù hộ cho giữ được quyền lực, nhưng có giữ được đâu. Mọi quyền lực đều do Thiên Chúa ban cho. Và quyền lực ấy là quyền lực của đức công chính và xót thương, chứ không phải quyền lực bất lương, bất chính”.

Lời Chúa mời gọi các gia đình hãy tin vào sức mạnh quyền năng của Lời Chúa, có thể làm biến đổi cả vận mệnh mỗi người, từ chết đời đời, sang sống vĩnh cửu trong Nước Trời. Tất cả mọi người từ phương đông tới phương tây, ai tin vào Lời Thiên Chúa uy quyền và giàu lòng xót thương, thì sẽ được Người cứu độ.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin vào Lời Chúa, nghe lời Chúa dạy và sống Lời Chúa để được hạnh phúc bình an. Amen.

05/12 THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG.

Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24.

KHIÊM NHƯỢNG HIỀN LÀNH ĐỂ ĐÓN CHÚA ĐẾN

“Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần”

Tiên tri Isaia nói về Chúa Giê-su: “Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công bình mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở”.

Tin Mừng cho biết: “Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ”.

Quả thực, Chúa Giê-su đã đến với người nghèo khó, hiền lành khiêm nhường đơn sơ vì đó là điều đẹp ý Chúa Cha, Đáng quyền năng, có thể phạt tội con người đời đời kiếp kiếp, nhưng lại khiêm nhường vì xót thương con người, nên sai Con Một của mình xuống thế theo con đường khiêm nhường hiền lành ấy.

Quyền năng, nhưng khiêm nhường để xót thương, đó là quyền năng chỉ có nơi Thiên Chúa. Chúa muốn các gia đình sống hiền lành khiêm nhường mà đón nhận và sẻ chia lòng xót thương của Người cho mọi người. Chính đức khiêm nhường hiền lành của Chúa Giê-su mang lại cho trần gian một cuộc sống hoà bình tuyệt đẹp của cõi trời thiêng thánh. Cảnh hoà bình của người khiêm nhường hiền lành được ví von trong sách Isaia rằng: “Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống khiêm nhường hiền lành, để được Chúa Giê-su ngự vào tâm hồn, ngự vào nhà, và chúc phúc cho cuộc sống gia đình an vui, thánh thiện. Amen.

06/12 THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG.

Is 25, 6-10a; Mt 15, 29-37.

RỘNG MỞ TRÁI TIM, NÓI DÀI BÀN TAY...

“Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều”.

Tiên tri Isaia nói: “Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người”.

Lời tiên tri ấy nay đã ứng nghiệm. Tin Mừng cho biết Chúa Giê-su làm phép lạ chữa lành nhiều người bệnh và cho bánh hoá ra nhiều nuôi hơn bốn ngàn người ăn no.

Ước gì các gia đình luôn xác tín rằng Lời Chúa Giê-su chữa lành bệnh phần xác, phần hồn, và cho các gia đình có cuộc sống ấm no hạnh phúc, không đợi đến đời sau, mà ngay ở đời này.

Có người nói, sau năm 1975, ai cũng than thở vì khổ cực, thiếu đói, và phải ăn khoai lang qua bữa. Bây giờ mới hiểu ra, khoai lang đắt tiền hơn gạo, bỏ hơn gạo. Bây giờ mới hiểu ra: không ai chết vì đói, chỉ chết vì sự ích kỷ của người khác; không ai chết vì bệnh, chỉ chết vì con người thiếu tình thương!

Chúa Giê-su thương đoàn dân theo người đang đói, và trình thuật khác, Người nói với các môn đệ: “Chính các con hãy lo cho họ ăn”. Lời Chúa cũng đang nói với các gia đình hãy rộng mở trái tim và nói dài bàn tay xót thương của Chúa, để biết chạnh lòng thương, biết sẻ chia một niềm cảm thông, một lời nguyện cầu, đôi viên thuốc, vài chén gạo, dăm ba đồng tiền nhỏ, chia sẻ chút bận tâm với người bệnh, người nghèo. Và như thế là dọn sạch lòng mình, dọn sạch nhà mình, để đón Chúa đến.

Ông Tư hay nói: “Em ơi, đừng để tủi lạnh nhà mình chật cứng thức ăn, không tốt cho mình mà cũng chẳng lợi gì cho người”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết quảng đại cho đi, rộng lòng giúp đỡ người bệnh, người nghèo, và chờ Chúa đến. Amen.

07/12 THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG.

Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27.

ĐẠO YÊU THƯƠNG, SỐNG ĐẠO YÊU THƯƠNG

“Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”.

“Người có đạo” hay “Ki-tô hữu công giáo” không chỉ là một tên gọi, một danh xưng, hay một chỗ cho có đứng trong hàng ngũ, trong đoàn, trong đảng như ở xã hội đời, nhưng là một đời sống. Việc ấy, được chính Chúa Giê-su nói đến như một lời cảnh tỉnh: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời”.

Nhưng, làm sao biết được ý Chúa Cha, để mà thực hiện cho được vào Nước Trời? Chính Chúa Giê-su cho chúng ta biết: “Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá...”.

Lời Chúa Giê-su dạy là: yêu Chúa, yêu nhau, yêu người như Chúa yêu. Vậy, người có đạo, là người phải sống đạo yêu thương của Thiên Chúa. Ki-tô hữu công giáo là người phải sống cách sống yêu như Chúa Ki-tô đã yêu: Yêu mến và vâng phục Chúa Cha hết lòng, và chân thành yêu thương mọi người đến mức hy sinh mạng sống. Ai sống yêu như Người, được kể là người khôn ngoan biết chiếm hữu Nước Trời, còn ai không yêu như Người, thì kẻ là người dại dột đánh mất mình muôn thuở.

Có rất nhiều lương dân muốn tin đạo, mà không dám tin “người có đạo”, vì người mang danh có đạo mà không sống đạo.

Chị Ba mới vào Legio, sang nhà chị Sáu chơi, có ý mời chị Sáu theo đạo. Chị Sáu trả lời: “Năm ngoái, thằng Tùng nhà tui bị tai nạn. Cả xóm vận động giúp tui ít tiền lo cho cháu mổ sắp lại xương chậu. Nghe nói, đến nhà chị, chị rầy: “Giúp chi cho mấy thằng say xỉn”. Tôi buồn lắm. Đạo đâu có dạy chị nói thế!

Thiết nghĩ, các gia đình nên cảm ơn chị Sáu rất chân thành!

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình cụ thể sống đạo yêu của Chúa, để mọi người nhìn thấy lòng yêu mà ca tụng Chúa. Amen.

08/12 ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. St 3, 9-15.20; Ep 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38.

XIN MẸ GIỮ CHO HỒN XÁC TINH TUYỀN

“Chào Trinh Nữ đây ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”.

Bà Eva đã nghe lời dụ dỗ của con rắn, là Sa-tan, và cùng ông Adam bất tuân lệnh cấm của Thiên Chúa. Sa-tan đã phá hỏng tuyệt phẩm được Chúa dựng nên giống hình ảnh Người. Vì con người được ban cho tự do, nhưng không dùng ân huệ tự do ấy mà tuân phục Người. Kết đoạn trích sách sáng thế, có câu: “Và Adam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh”. Vâng, Evà là mẹ của chúng sinh, mẹ của loài người đã được sinh ra trong tình trạng mất ân nghĩa với Chúa. Bởi thế, thánh vịnh 51, câu 7 viết: “Mẹ con đã thai con trong tội”.

Lời Chúa tuyên chiến với Sa-tan, cũng là lời hứa cứu độ con người từ sau khi con người phạm tội: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”. Nếu đã có một Eva bất tuân Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con người một người nữ tuân phục Thiên Chúa và thực hiện ý muốn cứu rỗi của Thiên Chúa. “Người phụ nữ” ấy là Đức Maria mà Thánh Phao-lô gọi là người nữ đã được ơn tiền định từ khởi thủy. Mẹ Maria đã vâng phục Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa thực hiện ý định cứu rỗi của Người ngang qua cuộc đời Mẹ, là: sinh ra Đức Giê-su Đấng Cứu Thế. Nhờ Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, sinh ra bởi lòng Mẹ Maria, mà chúng ta được phục hồi ơn nghĩa tử của Thiên Chúa. Vì thế thánh Phao-lô nói: “Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người, qua Đức Giêsu Kitô”.

Năm 1858, Đức Maria tỏ bày mình là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội” khi hiện ra với cô Bernadette ở Lộ Đức. Đây không chỉ là đặc ân, mà còn là huyền nhiệm Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn biết tôn vinh, cảm tạ Mẹ Maria, và tha thiết khẩn xin Mẹ cho được giữ xác hồn tinh tuyền sạch tội, để xứng đáng là nghĩa tử của Thiên Chúa. Amen.

08/12 THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG.

Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31

XIN CHỮA LÀNH ĐÔI MẮT

“Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành”.

Ở đời, có những chuyện tưởng vô lý, nhưng lại là có lý, và có thực. Ấy là chuyện có người tưởng mình đang thấy, thực sự họ đang mù; có người tưởng người khác mù, nhưng thực sự người khác đang thấy. Lại nữa, tưởng người ta dại, hóa ra người ta khôn; tưởng mình quá khôn, ai dè mình quá dại.

Vâng! Chúa ban cho đôi mắt để nhìn thấy, nhưng tiếc là có người nhìn mà không thấy. Hay đúng hơn chỉ thấy để mà thấy, vì không đem cái mình thấy vào trong trái tim, không biến cái mình thấy thành một việc làm công chính. Chúng ta còn nhớ cái thấy người bị nạn trên đường Giê-ri-cô của những người lấy mắt ngó và đi qua, không bận tâm xuống ngựa, xuống tay cứu người gặp nạn. Giả như người bị nạn ấy là một cô gái đẹp, một người giàu có, thì hẳn là sự việc đã trở nên khác chẳng? Hoặc đơn giản hơn, người nhà thấy việc trong nhà, mà chẳng động tay động chân, để ai làm thì làm. Vậy thì họ đang mù hay đang nhìn thấy?

Ấy thế, có người dùng đôi mắt để tìm nhìn và muốn thấy những điều chỉ để thỏa mãn cái danh lợi dục của mình. Đọc một bản tin, nhưng chỉ đọc đoạn có nhắc tới tên mình, hoặc chỉ đọc và muốn thấy cái thành quả của mình, mà không thấy cái thành quả, cái tốt lành của tha nhân. Có người sử dụng các phương tiện thông minh để xem tin tức, phim ảnh thỏa mãn cái dục vọng hư hèn. Tất cả những cái thấy ấy có lợi gì cho tâm hồn của người sử dụng đôi mắt Chúa ban? Họ đang mù hay đang nhìn thấy?

Lạy Chúa Giê-su, xin chữa lành đôi mắt cho các gia đình, vì cách nào đó, các gia đình cũng đang mù lòa. Xin cho các gia đình nhìn thấy ơn lành của Chúa và tạ ơn Chúa; nhìn thấy các việc phải làm cho đẹp ý Chúa, đẹp ý nhau; nhìn thấy tội lỗi để sám hối, nhìn thấy tình Chúa yêu để yêu như Chúa yêu, nhìn thấy bao mảnh đời bất hạnh để thi thố lòng thương xót. Amen.

09/12 THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG.

Is 30, 19-21.23- 26; Mt 9, 35-10,1.6-8.

CHÚT BÁNH ĐAU THƯƠNG, ÍT NƯỚC KHỐN CÙNG
“Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ”.

Tiên tri Isaia nói: Đáng sẽ đến, là đáng xót thương con người. Người động lòng xót thương và mau đáp lại lời người khốn khổ kêu xin. Người ban cho chúng ta chút bánh đau thương, ít nước khốn cùng, nhưng Người không hề lia bỏ chúng ta.

Lời tiên tri, nay ứng nghiệm: Chúa Giê-su nhìn thấy “đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”. Người còn xót thương họ như những đồng lúa chín vàng những khát khao chân chính. Người dạy các môn đệ hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến, để cho họ thoả mãn niềm khát mong thánh thiện.

Hoá ra, chút bánh đau thương, ít nước khốn cùng, lại là quà tặng để các gia đình đón nhận lòng xót thương của Thiên Chúa.

Một bà có nằm trên giường bệnh đã ba năm nay, vẫn thân thưa với Chúa: “ Lạy Chúa, con tin Chúa đồng hành với con trong hồi đau thương. Con xin tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thôi thúc bao nhiêu người thương mến con, đồng hành với con, cho lòng con hiểu là “Chúa đang ở rất gần bên con”. Con tạ ơn Chúa”.

Vì yêu mến Chúa, mà chúng ta thương mến nhau, xót thương nhau trong cuộc sống chung giữa cuộc đời này, là điều đẹp ý Chúa, là điều Chúa khát khao nơi mỗi gia đình. Xin đừng để ai cô độc hay bị bỏ rơi trong chính căn nhà mình, trong chính gia đình mình, giáo xứ mình. Không có nỗi cô đơn nào nguy hiểm cho bằng nỗi cô đơn của người có vợ, có chồng, có cha mẹ, có con cái! Ước gì, mái nhà trở nên mái ấm cho nhau, giáo xứ là đại gia đình sum vầy hạnh phúc, nhà thờ là nơi hẹn của niềm tin, của lễ cậy trông và của tình yêu thương hiệp nhất.

Chút bánh đau thương, ít nước khốn cùng, nhưng Người không lia bỏ chúng ta. Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn biết xót thương nhau, luôn có nhau, không bỏ nhau cô độc. Amen.

10/12 CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG.

Is 40, 1- 5.9-11; 2 Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8

“NHÀ MÌNH CÓ KHÁCH QUÝ EM OI!”

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”.

Ngày ấy, “Chúa phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm! Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng...” . Và hôm nay, Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.

Lời Chúa mời gọi các gia đình dọn dẹp sạch đẹp căn nhà tâm hồn mình để đón Chúa đến. Trong tiếng Việt, từ dọn, đi với từ dẹp thật hay. Dọn nhà cho sạch đẹp thì cần phải dẹp bỏ những thứ ngồn ngang không gọn gàng ngăn nắp, hay chẳng đẹp đẽ gì. Thảo nào, dọn đường cho Chúa đến, dọn nhà cho Chúa ngự, cần phải sám hối, cần phải dẹp bỏ những gì là xấu xa, bất chính.

Hãy lấp mọi hố sâu ngăn cách, mặc cảm, cô độc, loại trừ. Hãy bạt mọi núi đồi kiêu căng tự phụ, quyền hành, áp bức, gia trưởng, vũ phu. Con đường cong queo gian lận tham lam, mưu kế, xảo quyệt, lừa đảo hãy làm cho ngay thẳng, thật thà, chân chất. Con đường gò ghề lởm chởm những dị thường, dị biệt, ngông nghênh, hãy san cho bằng phẳng, hồn nhiên, thanh thản.

Chúa muốn các gia đình sám hối, thú tội, và làm mới lại căn nhà tâm hồn gia đình để Chúa ngự vào. Hãy nói với nhau đi: “Nhà mình có khách quý em ơi! Không phải khách Sài Gòn hay Hà Nội, mà là khách của cõi trời ngự xuống, viếng thăm và cứu rỗi nhà mình!” “Vâng! Anh nhớ đừng nói lời thô lỗ nữa. Hãy dịu dàng trìu mến cho dễ thương” “Còn em, em phải thật hiền hậu khiêm nhường, đừng chảnh choẹ như lệ thường cao ngạo”

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình dọn và đẹp tâm hồn sạch đẹp tinh tuyền, cho thơm tho các nhân đức, để đón Chúa đến. Amen.

11/12 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

VIỆC KỲ DIỆU CỦA NGƯỜI BÉ NHỎ TÂM THƯỜNG

“Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng”.

Chúa Giê-su làm những việc lạ lùng mà từ tạo thiên lập địa đến nay chưa từng có ai thực hiện được, và chắc chắn là từ nay đến tận thế cũng chẳng có. Thánh Luca khẳng định: “Người dùng quyền lực của Thiên Chúa mà chữa lành nhiều người bệnh”. Quyền năng ấy là quyền năng của lòng xót thương, quyền năng thi thố lòng xót thương, vì thế, Người nói với bệnh nhân bất toại rằng: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!”. Vâng! Việc tha tội, minh chứng Người là Thiên Chúa.

Đúng như lời Tiên tri Isaia loan báo: “Chính họ sẽ được thấy vinh quang của Chúa, và vẻ tráng lệ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy nâng đỡ những bàn tay mỗi một, và hãy làm vững mạnh những đầu gối rã rời. Hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ!”.

Thế mà, các luật sĩ và biệt phái bất bình tỏ ra không vừa lòng vừa ý, vì họ không muốn xác nhận một con người mang tên Giê-su kia là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai. Họ không muốn nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa trong một con người mà họ cho tầm thường hơn họ. Họ muốn dựng nên một Đấng Cứu Thế theo khuôn mẫu của họ, làm theo ý của họ, vì họ kiêu căng.

Chúa Giê-su mời gọi các gia đình hãy khiêm nhường nhận ra việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi những con người rất bé nhỏ tầm thường chung quanh chúng ta. Ông Tư hay tâm sự: “Tôi được sống, được vui, được bình an cho đến hôm nay, là nhờ lời cầu nguyện của những người nghèo khổ, người bệnh ung thư, người nằm một chỗ trên giường bệnh”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhường cộng tác với Chúa Giê-su, nâng đỡ những bàn tay mỗi một, làm vững mạnh những đầu gối rã rời, bằng một lời cầu nguyện, một lời ủi an, một chút sẻ chia, một tấm lòng xót thương thấu cảm. Amen.

12/12 THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Is 40, 1-11; Mt 18, 12-14.

TÌM CON CHIÊN LẠC CỦA NHÀ MÌNH

“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”.

Đây Thiên Chúa các người sẽ đến trong quyền lực, và cánh tay Người sẽ thống trị. Người chấn dất đoàn chiên Người như một mục tử. Người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ.

Chúa Giê-su hôm nay lại được tiên tri Isaia giới thiệu và loan báo như một Đấng Uy Quyền thống trị muôn dân bằng tình thương của một người mục tử nhân lành. Bởi thế mà Người hỏi: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao?”.

Đúng là, đáng thánh từ trời cao cả, bước xuống trần gian cách khiêm hạ, rồi vất vả tìm con chiên lạc đã đi xa, cõng nó trên vai vác về nhà vui thoả! Thiên Chúa không muốn bất kỳ con người bé nhỏ nào phải hư mất, không muốn ai phải hư mất đời đời!

Chị Bảy Gạo đi chợ về, thấy con heo xổng chuồng chạy đâu mất. Chị chạy quanh xóm đi tìm. Đến ngã tư cuối xóm, thấy Ông Hai đang uống trà trước thềm, chị hỏi: “Ông ơi, sáng giờ ông có thấy con heo choai choai nào chạy qua đây không?”. Ông trả lời: “Heo thì không thấy, nhưng thấy thằng con trai mới lớn của chị đánh bài bên nhà kia từ hồi tối tới giờ”.

Ước gì các gia đình luôn bận tâm đến nhau, nhớ nhau, đi tìm nhau, giúp nhau nên sống tốt và tốt hơn, giúp nhau nên thánh, nên người con sống đẹp lòng cha mẹ, đẹp lòng Chúa. Hình như nhà nào cũng có con chiên đi lạc, và bổn phận tìm chiên lạc trở về vẫn mãi là bổn phận của những cha mẹ mục tử. Hình như giáo xứ nào cũng có con chiên đi lạc, và bổn phận của mỗi gia đình là cầu nguyện và tham gia vào công cuộc tìm chiên về.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình yêu Chúa, yêu nhau, yêu người. Yêu nhau thì tìm nhau, mời nhau sống Lời Chúa. Amen.

13/12 THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Is 40, 25- 31; Mt 11, 28-30.

GIẢI THOÁT NHỮNG NỠI VÁT VẢ, CỰC NHỌC

“Hãy đến với Ta, hồi những ai vất vả cực nhọc”.

Sống đời sống vợ chồng, gia đình, luôn đầy những gian nan khôn khó, từ chuyện chấp nhận những xấu tốt của nhau để tâm đầu ý hợp, đến chuyện cùng nhau xây dựng một cuộc sống có đủ điều kiện lo cho con cái ăn học, nên người, nên sự nghiệp. Không đơn giản chút nào, nếu không nói là đầy vất vả, cực nhọc.

Thế nhưng, rất vui mừng, vì đã có những vợ chồng đến với Chúa Giê-su qua việc cầu nguyện, kính lễ, nghe và thực hiện Lời Chúa, và họ đã tìm được bình an, tìm được hạnh phúc nữa.

Quả thực, Chúa Giê-su nói: “Hãy đến với Ta tất cả, hồi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. Và hơn nữa, tìm đến Chúa Giê-su, ta tìm được chìa khoá hoá giải mọi nỗi khổ của cuộc đời. Chìa khoá ấy là bài học “hiền lành khiêm nhường”. Chúa nói: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an”. Ông Tư hay nói: “Người có lòng khiêm nhường hiền lành, không bao giờ cảm thấy mình đau khổ, chỉ luôn thấy mình sống khoẻ, sống vui!”

Rất tiếc, có biết bao vợ chồng đau khổ, mà không đến với Chúa Giê-su, không biết hoá giải khổ đau bằng chiếc chìa khoá linh nghiệm này. Đã vậy, lại đi tìm không đúng địa chỉ cất gánh khổ, rồi tiền mất, tật mang, chuốc thêm tai hoạ cuộc đời.

Các ông thì “Một xị mở mang trí hoá. Hai xị giải phá cơn sâu...nhưng rồi, có mười xị cũng có giải phá được gì đâu, chỉ có phá sức, phá người, phá nát nhân cách, trí khôn, trí hiểu.

Các bà thì tìm bạn giải khuây, tám chuyện, sau đó là đua đòi, nhảy đầm, tiếp đến là chuyện tình ngoài như sợi tơ mong manh, rồi cuối cùng là nằm gọn trong ổ mạng nhện không lối thoát.

Lạy Chúa, xin cho các vợ chồng biết tìm đến Chúa Giê-su khi vui, khi buồn, để được Người nâng đỡ ủi an, tiếp sức. Amen.

14/12 THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Is 41, 13-20; Mt 11, 11-15.

KHIÊM NHƯỢNG LÀ SỨC MẠNH CỦA NƯỚC TRỜI

“Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”.

Ông Gioan Tẩy Giả mời gọi mọi người sám. Có nhiều người nghe lời kêu gọi của ông mà sám hối và chịu phép rửa để dọn lòng đón Đấng Cứu Thế đến. Nhưng cũng không thiếu những người lòng chai dạ đá, cứng lòng tin. Có thể họ là những người chẳng khao khát Đấng Cứu Thế, hoặc không muốn sám hối vì còn mãi lưu luyến những chuyện bất chính phàm trần. Họ cứng tin vì kiêu căng. Họ không khát khao Đấng Cứu Thế, và bám víu vật chất, cũng là vì kiêu căng dẫn tới chỗ mê muội.

Ôn cứu độ không dành cho người kiêu căng. Bởi vì, kiêu căng là bản tính của ma quỷ, là đối tượng phải tiêu diệt, và là vòng vây hãm con người cần phải được giải nguy.

Chúa Giê-su đến để cứu chúng ta khỏi vòng vây kiêu căng của ma quỷ, để chúng ta được Thiên Chúa xót thương cứu độ. Vì thế, Chúa nói ông Gioan cao trọng vì sứ vụ Thiên Chúa đã trao, nhưng kẻ bé mọn trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Nghĩa là, ai nên giống Chúa Giê-su hiền lành khiêm nhường, mới chiếm được nước trời, và sẽ nên cao trọng trong Nước trời.

Ước gì các gia đình quyết tâm chiến thắng cái tôi kiêu căng của mình. Chúa nói: “Phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy. Những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được nước trời”.

Nhưng, lấy đâu ra sức mạnh, sự can đảm mà chiến đấu? Hãy học với Chúa Giê-su bài học hiền lành khiêm nhường. Hiền lành khiêm nhường là sức mạnh của Nước Trời. Chúa Giê-su khiêm hạ làm người nhỏ nhất trong Nước Trời, vâng ý Cha, làm người bé nhỏ. Người khiêm nhường chiến thắng ma quỷ kiêu căng.

Trong gia đình, người khiêm nhường mới có lòng yêu đích thực. Cả nhà khiêm nhường mới đích thực một gia đình yêu!

Lạy Chúa, xin cho giúp các gia đình đón nhận Chúa Giê-su và học sống hiền lành, khiêm nhường, yêu thương. Amen.

15/12 THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19.

CHÚNG TÔI THỐI SÁO, MỜI NGƯỜI MÚA NHẢY!

“Họ không nghe lời Gioan và lời Con Ngươi”.

Người Do Thái tự hào là Dân Riêng Thiên Chúa, và tự hào quá đáng, nên tự kiêu, tự cho mình là biết đủ về Thiên Chúa. Họ tự hoạ cho mình một Thiên Chúa theo ý hiểu của họ. Họ tự đặt định khuôn mẫu đạo đức theo ý thích của họ. Họ chối từ lời mời sám hối của Gioan Tiền Hô, và không đón nhận Chúa Giê-su là Đấng Thiên Sai đến giải thoát họ khỏi những nô lệ của tội lỗi.

Chúa Giê-su ví họ như những “bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thối sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”.

Họ đang ảo tưởng ai đồng tình với họ mới đúng là người theo chân lý. Họ đang thối sáo, và họ cũng muốn Chúa Giê-su đồng tình múa nhảy với họ. Họ thật sai lầm vì lòng kiêu căng, nên không nhận ra chân lý thuộc về Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su.

Trào lưu tục hoá đang quấy nhiễu các gia đình, làm lung lạc niềm tin vào Thiên Chúa, và cũng làm cho con người tự miễn chức bổn phận giữ các giới răn và lề luật của Chúa, của Hội Thánh. Con người mất cảm thức về tội, tự tha tội cho mình.

Tại Việt Nam, người ta đang chủ trương và cổ xúy việc sống thử, ngừa thai, phá thai, ly dị. Họ cho rằng đó là giải pháp dẫn đến hạnh phúc gia đình. Họ bảo vệ quyền hưởng thụ của người lớn, mà không bảo vệ quyền sống của thai nhi. Đúng là họ đang thối sáo và tha thiết mời các gia đình công giáo múa nhảy!

Thật đáng buồn, vì cũng có những gia đình trẻ đang đồng tình múa nhảy với họ! Nhưng thử hỏi kết quả của sự tục hoá nơi các gia đình ấy, là hạnh phúc vô biên hay bất hạnh triền miên?

Cô kia nói: “Đêm nào em cũng nghe tiếng kêu khóc của ba thai nhi bốn tháng tuổi của em. Đau đầu! Không ngủ! Suy sụp!”

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình tin cậy mến Chúa luôn, tuân giữ lề luật Chúa, và sống Lời Chúa để được bình an. Amen.

16/12 THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Hc 48, 1-4.9-11; Mt 17, 10-13.

KHIÊM NHƯỢNG, TIN TƯỞNG VÀ ĐÓN NHẬN

“Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”.

Những người mang danh là luật sĩ, tự cho mình là thông luật, là hiểu biết mọi lẽ huyền bí cao siêu trên trời dưới đất, đã nói rằng ‘Elia phải đến trước khi Đấng Cứu Thế xuất hiện’.

Họ không hiểu chính Gioan Tiên Hô là Elia mới, người mà họ mong đợi sẽ đến trước Đấng Cứu Thế. Họ muốn vẽ nên một Elia, một Đấng Cứu Thế theo ý họ, phải là một trang anh hùng hảo hớn, một bậc đại nhân sang trọng lộng lẫy. Bởi thế, họ không thể chấp nhận có một Elia mới mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu với mật ong rừng, lang thang nơi hoang địa. Và họ càng không thể nhận ra Đấng Cứu Thế xuất thân từ một gia đình bình thường, mà họ cho là tầm thường. Thảo nào, Chúa Giê-su nói: “Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.

Hoá ra, bao lâu chúng ta còn kiêu căng không nhận ra Thiên Chúa rất khiêm nhượng trong những con người bé nhỏ, thì Chúa Giê-su còn đau khổ nhiều. Giáo Hội có phẩm trật, nhưng phẩm trật không phải là giai cấp! Không có giai cấp cai trị và giai cấp bị trị, nhưng tất cả chúng ta đều là hoạ ảnh, là thân thể Chúa Giê-su Ki-tô. Ai cũng phải tham gia vào giáo hội trong bậc sống, trong ơn gọi của mình. Ôn gọi nào cũng phải được trân trọng.

Ước gì các gia đình hiểu được ý yêu thương, ý tốt lành của Thiên Chúa, mà đón nhận những con người được Chúa sai đến mở đường cho Người, có thể là những con người rất đỗi thấp bé, tầm thường trong mắt chúng ta, con người vô danh tiểu tốt!

Bà giàu mua rau cải. Chị bán rau vui vẻ đưa 2 bó rau cải cho bà. Bà trả tiền. Bỏ bó rau vào giỏ, bà thấy có con sâu. Bà lấy bó rau ném vào mặt chị bán rau. “Trả tiền lại đây”. Chị bán rau trả lại tiền và nói: “Cảm ơn bà. Bà đừng làm vậy đau lòng nhau”.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nhận ra Chúa Giê-su đang đi giữa dòng đời, nơi những người nghèo khổ, bé mọn. Amen.

17/12 CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG.

Is 61,1-2a.10-11; 1 Tx 5, 16-24; Ga 1, 6-8.19-28.

CHÚA GIÊ-SU ĐANG SỐNG TRONG NHÀ MÌNH

“Giữa các người có một Đấng mà các người không biết”.

Chúa Con được Chúa Cha xúc dầu tấn phong làm Vua, được tràn đầy Thánh Thần, và được sai đến trần gian để loan Tin Mừng: Nước Thiên Chúa đã được tái lập ở trần gian. Đây là Tin Mừng vĩ đại cho toàn nhân loại, vì nhân loại được ơn cứu thoát khỏi sự chết ngàn thu và được sống đời đời trong Nước Chúa.

Lời tiên tri Isaia vang lên: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xúc dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.

Mẹ Maria đã đón nhận Tin Mừng của Thiên Chúa, và đã cất tiếng ca tụng, tạ ơn Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi”.

Để xứng đáng đón nhận Tin Mừng, Thánh Phao-lô cầu xin cho chúng ta: “Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến”.

Ước gì các gia đình mở lòng ra và vui mừng đón Chúa đến. Đừng như những biệt phái và luật sĩ kiêu căng, ảo tưởng, rồi vòng vo ngờ vực, thắc mắc. Ước gì không có gia đình nào hờ hững với tình yêu Chúa Giê-su, để phải chịu trách cứ rằng: “Nhưng giữa các người, có Đấng mà các người không biết”.

Vâng, chẳng đâu xa, ngay trong nhà mình, Chúa Giê-su đang nói những Lời Tỏ Tình quý mến qua từng trang Tin Mừng sống động mỗi ngày, đó chính là tình yêu hy sinh của cha mẹ vợ chồng con cái. Hãy vui mừng đón nhận tình yêu thương của nhau, và nhận ra Chúa Giê-su đang sống trong nhà mình!

Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu mến Chúa Giê-su, hân hoan sống Lời Người dạy, yêu nhau như Người đã yêu. Amen.

18/12 THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG.

Gr 23, 5-8; Mt 1, 18-24.

ĐỨC CÔNG CHÍNH ĐÃ NẤY MẦM

“Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Đavít”.

Tiên tri Giêrêmia nói: “Đấng Cứu Thế sẽ xuất thân từ dòng dõi vua Đavít như một mầm giống Công Chính của thời đại mới, thời đại Cứu Chuộc, và “người sẽ là Vua thống trị, sẽ là Đấng khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước”.

Vâng, “Đức Công Chính của Thiên Chúa đã nẩy mầm”, đó là: “Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Đavít”. Thánh Giuse là người công chính, nên khi biết việc Maria bạn mình mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần như lời sứ thần báo: “Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”, thì ông đã vâng ý Chúa, đón nhận bạn mình.

Chúa Thánh Thần đã làm tất cả các việc, để Chúa Giê-su làm người theo cách của Thiên Chúa công chính, Mẹ Maria khiết trinh trọn đời, có Thánh Giuse công chính trọn đời. Thật khó hiểu, nhưng đó là mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa.

Ước gì các gia đình đón nhận Chúa Giê-su vào tâm hồn mình, vào nhà mình, và xin Người khai mở, tái lập một đời sống công chính ngay trong gia đình mình. Bây giờ các gia đình sẽ quyết tâm xoá bỏ cách sống bất chính, buông tuồng, và quyết tâm xây dựng một đời sống mới công chính. Tình yêu vợ chồng nên công chính là tình yêu không vương mùi tục lụy, là tình yêu chân thành, chung thuỷ, tinh khiết thanh cao; là tình yêu dám sống dám chết cho nhau, và là tình yêu hướng đến đời sau vĩnh cửu.

Bây giờ, các gia đình sẽ ngộ ra rằng, sống trong Đức Công Chính, là đích thực sống hạnh phúc bình an với Chúa Giê-su và với Thiên Chúa, ngay hôm nay, trong cuộc lữ hành trần thế này.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống công chính theo Lời Chúa Giê-su, mầm giống công chính của Thiên Chúa. Amen.

19/12 THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG.

TI 13, 2-7.24-25a; Lc 1, 5-25.

KHÔNG GÌ MÀ THIÊN CHÚA KHÔNG LÀM ĐƯỢC

“Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra”.

Con người ở mọi thời, đều có những ước muốn thực hiện bao điều vĩ đại dựa vào tài năng trí tuệ của mình, nhưng hầu như chỉ dừng lại ở việc góp phần tô điểm cho công cuộc sáng tạo xinh đẹp hơn, nếu có, chứ không có gì có thể gọi được là sáng tạo mới. Khoa học thời nào cũng có khát vọng sáng tạo một con người, nhưng không bao giờ thực hiện được. Còn đối với Thiên Chúa, thì không việc gì là không thể.

Sách Giu-đích kể lại việc Samson được sinh ra khi ông bà Manuel son sẻ, và Tin Mừng kể lại việc ông bà Giacaria Elizabeth son sẻ sinh ra Gioan lúc tuổi đã già, cho chúng ta biết, Thiên Chúa uy quyền thực hiện bao việc lạ lùng vĩ đại mà con người không thể thực hiện được. Vĩ đại nhất, có thể nói là việc Con Thiên Chúa Giáng Sinh làm người, bởi một Trinh Nữ. Đây là tin mừng vĩ đại, việc vĩ đại trước mắt nhân loại.

Nếu Samson là niềm vui cho ông bà Manuel, Gioan là niềm vui lớn cho ông bà Giacaria, thì Chúa Giê-su là niềm vui vĩ đại cho nhân loại. Niềm vui vĩ đại là vì: nếu gia đình nhân loại son sẻ, không có một người nào trong nhân loại này có đủ khả năng để cứu con người khỏi án chết đời đời, thì nay, Thiên Chúa đã cho xuất hiện Con Người có đầy quyền năng để thực hiện việc ấy. Chúa Giê-su quyền năng và xót thương đã biến trần gian cần cỗi, chết chóc này thành trần gian đầy sinh khí của sự sống, sự sống yên bình hạnh phúc hôm nay và sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa, Lời Chúa những ngày áp lễ Giáng Sinh mời gọi các gia đình xác tín rằng, chỉ có Chúa Giê-su Con Thiên Chúa làm người, là Đấng Cứu Độ duy nhất, có thể cứu nổi loài người khỏi chết muôn đời, và ban lại sự sống vĩnh cửu. Xin cho các gia đình chuẩn bị tâm hồn sốt mến và xứng đáng, để đón Chúa Giáng Sinh vào tâm hồn và mái ấm gia đình hạnh phúc. Amen.

20/12 THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA VỌNG.

Is 7, 10-14; Lc 1, 26-38

TRIỀU ĐẠI NGƯỜI SẼ VÔ CÙNG, VÔ TẬN

“Ngày trình nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”.

Không có dân tộc, quốc gia nào tồn tại đến muôn đời, bởi, dân tộc nào, quốc gia nào, con người nào, và kể cả nhân loại này, đều có cái hạn kỳ chóng vánh của nó. Vua chúa thế gian, đảng phái chính trị nào đi nữa, thì rồi cũng tiêu tan không mấy chốc. Tình đời trần gian cũng dừng lại, cũng ly tan, cũng đổi thay tan tác không một chút tiếc thương, lưu luyến. Không có một thực tại trần gian nào lâu dài tới vĩnh cửu.

Thế nhưng, chính vì chuyện chóng vánh của đời người, của tình đời, của vật chất, của mọi sự trên thế gian này, mà con người ta luôn phải khao khát cho được, ngộ cho ra, tìm cho thấy sự sống vĩnh cửu vững bền chỉ có nơi Thiên Chúa.

Con Thiên Chúa Giáng Sinh, là mẫu nhiệm của tình thương Thiên Chúa. Tình thương của Thiên Chúa tồn tại đến muôn đời. Và Thiên Chúa đã trao ban tình thương muôn đời ấy cho nhân loại, để cái hạn kỳ chóng vánh của nhân loại sẽ được kéo dài tới vĩnh cửu, tới thiên thu. Sự sống của nhân loại, giờ đây, không còn là mối lo “nay còn, mai mất”, nhưng tin chắc rằng: “nay còn, mai vĩnh cửu, và vĩnh cửu trong Chúa Giê-su Ki-tô.

Ước gì các gia đình vững tin như thế, vì triều đại của Nước Thiên Chúa sẽ tồn tại đến muôn đời, trong Đức Giê-su Ki-tô. Sách Samuel nói: “ngôi báu người sẽ vững bền mãi mãi”. Thánh Phao-lô dạy: “Lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, theo mạch khải mẫu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày”. Và trong lời truyền tin, sứ thần nói: “Maria đừng sợ! Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận”. Các gia đình hãy vững tin và nguyện xin Chúa Giáng Sinh trong tâm hồn mình, trong nhà mình, để Người thấp lên trong nhà mình niềm hy vọng vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sốt sắng đón Chúa Giáng Sinh, với niềm vui được sống đời đời trong Nước Chúa. Amen.

21/12 THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA VỌNG.

Đc 2, 8-14 (Hay Xp 3, 14-18a); Lc 1, 39-45.

THIÊN CHÚA ĐÃ VIẾNG THĂM DÂN NGƯỜI

“Bởi đâu mà tôi được ơn này, là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi”.

Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng do Chúa Thánh Thần khởi động và tác động để cuộc gặp gỡ ấy biến thành niềm vui cho nhau, cho mọi người. Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Đức Maria qua lời sứ thần truyền tin, là cuộc gặp gỡ kỳ diệu mang lại niềm vui vĩ đại cho nhân loại. Và sau khi đã nhận lấy thai nhi Giê-su trong lòng, Mẹ Maria đã lên đường viếng thăm chị họ là Elizabeth. Lại có thêm một cuộc gặp gỡ diệu kỳ: Hài nhi trong lòng bà Elizabeth nhảy mừng và bà cất tiếng lên ngợi khen Thiên Chúa: “Bởi đâu mà tôi được ơn này, là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi”.

Mẹ Maria, người tiên phong nhận ý Chúa Thánh Thần, đem Chúa Giê-su đến thăm nhân loại. Mẹ nối tiếp cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.

Đúng là Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Sách Diễm Ca trình bày cuộc viếng thăm ấy, thật tha thiết chân tình, như chuyện thăm nhau của đôi tình nhân đầy lãng mạn: Tiếng người tôi yêu, đây người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người tôi yêu giống như nai rừng, ví tựa hươu con. Đó, người đứng sau vách nhà chúng tôi, ngó qua cửa sổ, nhìn vào chấn song.

Này người tôi yêu nói với tôi: "Hãy chỗi dậy, mau lên, bạn tình ta! Bỏ câu ta, kiêu nữ ta, hãy đến! Vì tiết đông đã qua, mưa phùn đã dứt. Trăm hoa đua nở trên đất chúng ta. Thời cắt tia đã đến, tiếng chim gáy véo von trên đất chúng ta. Cây vả sinh trái đầu mùa, vườn nho trở hoa thơm ngát. Hãy chỗi dậy, bạn tình ta, người đẹp ta, hãy đến!

“Bỏ câu ta trong hốc đá, trong kẹt ghềnh, hãy cho ta thấy mặt mình, tiếng mình hãy thánh thót ở tai ta, vì tiếng mình êm ái, nét mặt mình xinh tươi”.

Vâng! sách Diễm Ca thật mượt mà tình tứ: “Hãy chỗi dậy, mau lên, bạn tình ta! Bỏ câu ta, kiêu nữ ta, hãy đến!”

Hãy mở cửa tâm hồn, mở cửa mái ấm nhà mình, và bước ra khỏi cái lâu đài vỏ ốc của mình, mà đón mừng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đoái tới nỗi cùng khổ của dân Người, Thiên Chúa bước xuống viếng thăm dân Người. Quả thực, Con Thiên Chúa Giáng Sinh là một bước xuống của tình thương vĩ đại.

Sách Sophonia viết: “Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy sung sướng và hết lòng hân hoan! Chúa là Vua Israel ở giữa ngươi” Thánh vịnh 32 reo lên: “Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, hãy ca mừng Người bài ca mới!”.

Quả thực, không có cuộc tình lãng mạn nào ở trần gian này có thể sánh ví với cuộc tình nồng nàn thắm thiết của Thiên Chúa yêu con người. Một cuộc tình bước xuống. “Con chưa kịp ngược lên, thì Ngài đã bước xuống. Con chưa bùng hy vọng, Người đã thấp tin yêu”. Thiên Chúa đã đi bước trước và bước xuống thực khiêm hạ nhưng anh dũng, thật âm thầm nhưng vĩ đại.

Có người nhờ ông Tư viết cho câu đối để treo trước hang đá nhà mình, ông Tư chạy đến xem hang đá thế nào. Ôi trời, Chúa Giê-su nằm giữa một đồng ve chai hỗn độn, có cả lon bia, giấy vụn và cả những thứ đồ sắt đồ đồng han gỉ. Hoá ra, ông Ba Ve Chai trân trọng đón Chúa đến với cái nghề nghiệp bé nhỏ của mình. Ông Tư nói với Chúa, “Lạy Chúa, con biết viết gì đây?” Đến trưa ông mang đến cho ông Ba Ve Chai câu này: “Cõi thánh hạ mình thăm chôn tục, nơi phàm nâng cánh hóa cung thiêng”.

Lời Chúa mời gọi các gia đình hãy vui mừng đón Chúa Giáng Sinh với lòng tạ ơn một tình yêu vĩ đại. Đừng quá bận tâm những chuyện mừng lễ cách hình thức bên ngoài, nhưng hãy nhận ra, vui mừng, đáp trả bằng việc khao khát đón nhận Chúa Giê-su và nhờ Lời Người để từ nay sống vui, sống thánh.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vui mừng mở cánh cửa căn nhà tâm hồn tinh tuyền xinh đẹp của nhà mình ra, mà đón Chúa Giê-su đang đến thăm viếng và chúc phúc lành bình an. Amen.

22/12 THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG.

1 Sm 1, 24-28; Lc 1, 46-56.

HÂN HOAN VUI MỪNG TẠ ƠN CHÚA GIÁNG SINH

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hân hoan vui mừng và tạ ơn hồng ân Chúa Giáng Sinh. Vui mừng vì cánh cửa trời nghìn năm đóng kín nay đã mở ra, và Thiên Chúa bước xuống với dân Người. Hân hoan vì ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi Chúa Giê-su, đã đến. Hân hoan, vui mừng vì mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa đã mạc khải tỏ bày nơi Con Thiên Chúa làm người như chúng ta và ở với chúng ta. Tạ ơn Thiên Chúa vì mối tình bất cân xứng của Thiên Chúa cao sang vĩ đại thánh thiện dành cho con người hèn mọn, thấp kém, tội lỗi. Tạ ơn Thiên Chúa vì lòng xót thương khoan hồng vô biên vô lượng dành cho loài người tội lỗi đáng phải chết ngàn đời, nay được cứu sống!

Vui mừng và tạ ơn như bà Anna khi đón nhận con trai Samuel. Vui mừng tạ ơn như Mẹ Maria đón nhận con mang và hạ sinh Con Thiên Chúa. Kinh Magnificat Mẹ Maria cất lên, là nỗi lòng của chính Mẹ, cũng là nỗi lòng của dân riêng Thiên Chúa, của những người bé nhỏ khiêm nhường, và của tất cả những ai thành tâm khao khát ơn cứu rỗi. Vì thế, chúng ta không chỉ vui mừng tạ ơn hồng ân cho mình, mà còn phải vui mừng tạ ơn hồng ân thay cho nhiều người, bởi hồng ân giáng sinh không chỉ của riêng mình, mà là của cả nhân loại.

Những ngày này, nơi đâu cũng rộn ràng, réo rắt âm thanh mùa giáng sinh, nơi đâu cũng long lẫy trang hoàng Chúa Giáng Sinh... nhưng ước gì, mỗi gia đình hãy lắng lòng nghe tiếng nói rất thật của Thiên Chúa: “Hỡi các con yêu đang đầy tội lỗi, Chúa yêu và Chúa cứu các con. Hãy dọn cõi lòng như uế cho sạch đẹp để Chúa ngự vào, và gia đình con sống đời sống mới xinh đẹp.

Lạy Chúa Giê-su Giáng Sinh, xin cho các gia đình hân hoan vui mừng dọn căn nhà tâm hồn cho tinh tuyền để đón Chúa, và tạ ơn Chúa bằng chính cuộc sống yêu thương chan hoà. Amen.

23/12 THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG.

MI 3, 1-4.23-24; Lc 1, 57-66

TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA

“Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả”.

Lời Chúa ngày áp lễ Chúa Giáng Sinh nói đến việc Gioan được sinh ra trước Chúa Giê-su để dọn đường cho Chúa Giê-su thực hiện ơn cứu rỗi. Việc này nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa như lời Tiên tri Malakhi: “Chúa phán: Nay đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta”.

Sự hiện diện của bất kỳ con người nào trên trần gian này cũng đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa muốn chúng ta tín thác hoàn toàn nơi quyền năng và lòng thương xót của Người. Ông Giacaria chưa đủ tin vào quyền năng Chúa có thể làm cho vợ chồng già son sẻ này có thể có con. Vì thế, Người đã tôi luyện đức tin của ông bằng cách cho ông câm đi một thời gian. Và ông chỉ nói được khi đã tín thác hoàn toàn vào Chúa.

Cũng vậy, mỗi sự hiện diện chúng ta đều nằm trong kế hoạch yêu thương và cứu rỗi của Chúa. Người đã yêu thương cho chúng ta làm người và còn yêu thương cứu rỗi chúng ta, để chúng ta không chỉ sống ở đời này, mà còn được sống trong Nước của Người muôn đời nữa.

Các gia đình hãy vững tin: không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Điều Thiên Chúa thực hiện, luôn luôn là điều tốt nhất cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta bỏ đi cái ảo tưởng mình hiểu biết, tài năng, hay vĩ đại, nhưng hãy khiêm nhường đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời. Hãy đặt mình vào trong bàn tay Chúa và khiêm nhường nhận ra Chúa đang thực hiện nơi chúng ta điều tốt đẹp cho phần rỗi của chúng ta và của mọi người.

Lạy Chúa, nhờ Con Chúa Giáng Sinh làm người, mà mỗi sự hiện diện của chúng con trên đời này đều trở nên quý giá. Xin cho các gia đình luôn sống trong niềm vui tạ ơn và hân hoan làm chứng cho Tin Mừng Cứu Rỗi, nhiệt tình mang Chúa Giê-su và Lời Tình Yêu của Người đến cho tất cả mọi người. Amen.

24/12 CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG.

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16, 25-27; Lc 1,26-38

MÀU TÍM CỦA LỜI XIN VÂNG VÀ XIN DÂNG

“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai”.

Gọi là màu Nhiệm Nhập Thể, vì Thiên Chúa đang nói với chúng ta bằng ngôn ngữ của Thiên Chúa, và chúng ta không thể hiểu nổi, vì chúng ta vẫn đang sử dụng ngôn ngữ của loài người.

Tin mừng hôm nay mời chúng ta chiêm ngưỡng cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Thiên Chúa và một thôn nữ mộc mạc, chân chất. Tên thôn nữ ấy là Maria. Không chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, mà còn hết chuyện ngõ ngang này, sang chuyện ngõ ngang khác, hết ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên kia. Ngõ ngang, hay ngạc nhiên vì khó mà hiểu được ý của Thiên Chúa.

“Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Sao lại có người mở lời chào như thế, khi cả nhân loại này đều đang ở trong tình trạng thất sủng, không có “Thiên Chúa ở cùng”. Vì thế, “Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì”. Không ngõ ngang đó sao?

Rồi sứ thần trả lời cho chuyện ngõ ngang đầu tiên: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Một trinh nữ mà thụ thai sao được? Lại còn sinh con trai nữa chứ! Không thêm một chuyện ngõ ngang nữa đó sao? Quá ngõ ngang đi chứ. Bởi vậy mà Maria thưa ngay: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Hết ngõ ngang, lại đến ngạc nhiên vô cùng ngạc nhiên, khi sứ thần nói: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già

và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sê; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”

Và bây giờ thì chìa khoá để mở ra cuốn tự điển ngôn ngữ của Thiên Chúa chính là lời “Xin Vâng” của Mẹ Maria. “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”.

Vâng! Ngôi Lời của Thiên Chúa, chính là ngôn ngữ tình yêu của Người. Và cuốn tự điển ngôn ngữ huyền nhiệm ấy đang được mở ra sau lời xin vâng của Mẹ Maria, và qua cuộc sống yêu thương cứu độ của Chúa Giê-su, Ngôi Lời của Thiên Chúa.

Đúng là cuộc gặp gỡ nào cũng khởi đi từ Chúa Thánh Thần, và có tác động của Chúa Thánh Thần. Việc của chúng ta là làm cho cuộc gặp gỡ ấy nên bình an, nên hạnh phúc cho nhau.

Mẹ Maria đã đón nhận cuộc gặp gỡ ấy, bằng lời XIN VÂNG, và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã biến cuộc gặp gỡ ấy thành bình an, hạnh phúc cho Mẹ, cho Thiên Chúa và cho cả loài người, bằng việc XIN DÂNG tất cả cho Thiên Chúa.

Có người nói: “lời xin vâng của Mẹ màu tím”, vì, “Xin Vâng là Xin Dâng”. Tím một tuổi hồng, tím một ước vọng nồng nàn của thiếu nữ đương xuân thì phơi phới! Tím một nỗi đau vì phải đánh mất chính mình đi, để tín thác hoàn toàn trong bàn tay quyền năng và từ ái của Thiên Chúa. Tím một đời mẹ khi chứng kiến con mình bị thiên hạ xem thường là con bác thợ mộc! Tím trái tim mẹ khi nhìn con mình bị sỉ nhục, bị đòn vọt, bị tra tấn, phải vác thánh giá. Và cuối cùng không chỉ tím, mà còn phải tan nát cõi lòng khi nhìn con trai mình chết treo trên thập giá.

Ước gì các gia đình gẫm suy lời xin vâng và xin dâng của Mẹ Maria, để thấu hiểu niềm vui cứu độ, niềm hy vọng cứu độ, hạnh phúc hôm nay và mai sau của chúng ta, được đổi lấy bằng chính một màu tím xin vâng thánh ý và xin dâng theo thánh ý Cha.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình biết noi gương Chúa Giê-su, noi gương Mẹ Maria, thánh Cả Giuse, và tất cả những ai Chúa đã dùng trong công cuộc cứu độ, luôn biết “xin vâng và xin dâng” theo thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Amen.

CHIỀU 24/12 LỄ VỌNG GIÁNG SINH, Lễ Vọng
Is 62, 1-5; Cv 13, 16- 17.22-25; Mt 1, 1-25 (Hay Mt 1,18-25)

EMMANUEL – THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

“Maria sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giê-su”.

Chúng ta đang chờ đợi chiêm ngưỡng một vì Thiên Chúa viếng thăm nhân loại. Người chính là Đấng Emmanuel. Người sẽ sinh ra để ở cùng nhân loại và cứu rỗi nhân loại.

Nhà ai kia đang đau khổ khôn cùng, cũng mong có người viếng thăm, an ủi. Nhà ai kia đang nghèo nàn túng quẫn, cũng mong có người đến cảm thông xót thương và chia sẻ. Nhà ai kia đang đứng bên bờ vực thẳm sống còn, cũng mong có người ra tay cứu giúp để thoát khỏi sự chết tan tác muôn đời.

Thử hỏi, ai dám tin rằng: căn nhà nhân loại trên hành tinh chúng ta đang không có đau khổ, khôn cùng, đang không có nghèo nàn túng quẫn, đang không đứng bên bờ vực thẳm sống còn, và nhất là, ai dám tin rằng thân phận con người ngày nay đã trường sinh nhờ khoa học bảo lưu sự sống này bất tử?

Ai dám nói rằng: vật chất, tiền bạc, phương tiện, danh lợi dục trần gian này là hạnh phúc viên mãn đích thực cho con người rồi, không cần hạnh phúc nào hơn nữa?

Ai dám tin, dám nói, dám xác nhận rằng: sức mạnh kinh tế, vũ khí hạt nhân có thể gìn giữ hòa bình thế giới, có thể thống lĩnh thế giới, và còn có thể bảo hành cho thế giới trần gian này tồn tại đến muôn đời?

Hẳn là không ai dám tin, dám nói, dám xác nhận những điều ảo tưởng như thế, bởi không ai là vĩnh cửu, và cũng chẳng có điều chi trên đời này là trường tồn, vĩnh cửu hay bất biến!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình trào tràn niềm vui hân hoan, và cõi lòng luôn xác tín vững chắc rằng: được Thiên Chúa viếng thăm, thì còn vinh dự nào bằng; được Thiên Chúa ở cùng, thì còn hạnh phúc nào bằng; và nhất là, được Thiên Chúa cứu rỗi, thì không có bút sách có thể diễn tả nỗi ân sủng huyền nhiệm này. Lạy Chúa Giê-su, xin Ngài ngự đến. Amen.

25/12 THỨ HAI. CHÚA GIÁNG SINH, Lễ Nửa Đêm
Is 9, 1-6; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14.

CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI BÉ NHỎ

“Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”.

“Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh cho chúng ta”. Hơn hai ngàn năm sau biến cố Con Thiên Chúa Giáng Sinh, đã có vô vàn suy gẫm và cảm nghiệm về niềm vui Con Thiên Chúa làm người: Con Thiên Chúa làm người cho con người được phục hồi ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người vì yêu thương con người, vì muốn giải thoát con người khỏi mê lầm tội lỗi, khỏi sự chết ngàn đời, và được sống sự sống của Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người, để mở cánh cửa trời đã nghìn đời đóng kín, để bước xuống trần gian và mở lối cho con người lên trời. Con Thiên Chúa khiêm nhượng làm người để cứu rỗi loài người khỏi án chết đời đời vì tội kiêu căng. Con Thiên Chúa làm người để mạc khải lòng xót thương của Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người để xóa đi những bất an vì cuộc sống bất công, bất chính, và mang lại một nền hòa bình công chính viên mãn, nhờ sống cách sống Tin Mừng Cứu Thế.

Tạ ơn Chúa đã giáng sinh cho chúng ta. Biết bao người thánh thiện đã tạ ơn, chiêm niệm, suy gẫm, và chia sẻ cho chúng ta những cảm nghiệm quý giá về mầu nhiệm nhập thể, về việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng thiết tưởng, điều cần thiết nhất nhất của mỗi gia đình lúc này đây, là hãy đặt mình trước máng cỏ, hãy thật thình lạng giữa bao ồn ào réo gọi, hãy thật bình an buông bỏ những bất an do điều bất chính, và lắng nghe tiếng Hải Nhi Giê-su đang thầm thì to nhỏ trong lòng ta.

Ước gì, mỗi chúng ta có thể nghe được tiếng thầm thì của Chúa Giê-su Hải Nhi: “Tôi làm người bé nhỏ, trong máng cỏ, để bạn được làm người lớn, trong cung điện Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Giê-su Hải Nhi Giáng Sinh, xin tỏ cho biết điều Chúa muốn các gia đình thực hiện, trong đêm nay và trong suốt cuộc đời này, cho các gia đình được ơn cứu rỗi. Amen.

25/12 THỨ HAI. CHÚA GIÁNG SINH, Lễ Rạng Đông
Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20.

CHIÊM NGẮM HÀI NHI GIÊ-SU

“Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi”.

Tiên tri Isaia nói: “Hãy nói với thiếu nữ Sion: Ngày đây Đấng Cứu Độ người đến”. Và hôm nay, Chúa Giê-su đã giáng sinh. Người mang cho chúng ta cả phần gia nghiệp Nước Trời và làm cho chúng ta nên Dân Thánh của Thiên Chúa.

Thánh Phaolo chiêm niệm và chia sẻ: “Khi Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của Người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng do lòng từ bi của Người, mà Người đã cứu độ chúng ta bằng phép rửa tái sinh và sự canh tân của Thánh Thần”.

Vâng, “Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh cho chúng ta”. Tin Mừng cho biết những người chăn chiên nghèo khó đơn sơ bảo nhau hãy đến Belem xem sự lạ mà Thiên Chúa đã cho họ biết. Thế là, họ đã đi, đã đến, và đã gặp thấy Mẹ Maria, Thánh Giuse và Hài nhi Giê-su. Họ đã gặp được hài nhi Giê-su, một con người đích thực là con người trong thân phận một hài nhi mới sinh, nhưng lại là Con Thiên Chúa làm người.

Chỉ trong con người hài nhi bé nhỏ kia, hài nhi vừa cất tiếng khóc chào đời, lại chứa đựng một kho tàng vĩnh cửu, một nguồn bình an vô tận, một hồng phúc tái sinh nhân loại, một chứng nhận cho chúng ta được thừa kế sự sống đời đời trong Nước Thiên Chúa. Không phải là một thách đố với niềm tin của nhân loại đó sao? Hãy ghi nhớ và suy niệm trong lòng, điều bé nhỏ ấy lại chính là điều vĩ đại lạ lùng của Thiên Chúa. Nếu Con Thiên Chúa giáng sinh nơi cung điện châu báu ngọc ngà, thì thử hỏi, đám chăn chiên nghèo khổ kia đến bao giờ mới gặp được? Huyền nhiệm của tình yêu khiêm nhường cứu thế.

Lạy Chúa xin cho các gia đình tạ ơn Chúa, vì tình yêu khiêm nhường, Con Thiên Chúa, Hài nhi Giê-su, đã đến tận nơi cùng đing bé nhỏ, để người bé nhỏ được chiêm bái kính thờ. Amen.

**25/12 THỨ HAI - CHÚA GIÁNG SINH. Lễ Ban Ngày
Is 52, 7-10; Dt 1, 1-6; Ga 1, 1-18 {hoặc 1-5, 9-14}**

NGÔI LỜI SÁNG THẾ, NAY GIÁNG THẾ

“Ngôi Lời đã làm Người và ở cùng chúng ta”

Mở đầu Tin Mừng theo Thánh Gioan là một bài giáo lý trọn vẹn về Ngôi Con Thiên Chúa, Đức Giê-su, Đấng đã xuống thế làm người để cứu rỗi nhân loại, cứu rỗi tất cả chúng ta.

Thánh Gioan gọi Đức Giê-su là Ngôi Lời của Thiên Chúa, và là Thiên Chúa Thật. Ngôi Lời đã dùng quyền năng Thiên Chúa mà “phán một Lời” liên có vũ trụ và con người, Ngôi Lời Sáng Thế. “Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành”

Không phải hôm nay, mà ngay từ khởi thủy, sự Sáng của Ngôi lời đã chiếu tỏa thế gian, nhưng con người không đón nhận sự sáng khôn ngoan ấy, lại chọn cho mình sự mê muội tối tăm. “Người là sự sống, sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng”.

Vì thế, “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”. Ngôi Lời Sáng Thế nay Giáng Thế trong thân phận một con người trần gian, để mang Ánh Sáng của Thiên Chúa vào chỗ mê muội tối tăm, soi chiếu cho nhân loại lối về nguồn sống vĩnh cửu bằng ơn Tái Sinh trong chính Ngôi Lời.

Con Thiên Chúa Giáng Sinh để cứu chuộc nhân loại, là hồng ân xót thương của Thiên Chúa. Quà tặng vĩ đại đã đến nhà trần gian, lẽ nào chúng ta chối từ. Mỗi người có thể tự hỏi: nếu có ai đem đến cho ta một núi vàng, có lẽ lòng mình sẽ vấp vồ đón nhận và vui mừng hân hoan lắm. Thế nhưng, liệu núi vàng ấy có tồn tại với chúng ta không, và có bảo đảm cho chúng ta sự sống bình an hạnh phúc hôm nay và mai sau không?

Lạy Chúa Giê-su Hài Nhi, xin cho các gia đình vui mừng tạ ơn và đón nhận quà tặng quý giá, là chính Chúa, Ngôi Lời ban bình an hạnh phúc cho các gia đình ngay hôm nay trên trần gian, và sự sống vĩnh cửu trong Nước Chúa mai sau. Amen.

26/12 THỨ BA. T. TÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
Cv 6,8-10;7,54-59; Mt 10,17-22.

"LẠY CHÚA GIÊSU, XIN ĐÓN NHẬN TÂM HỒN CON"

"Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha"

Thánh Stephano xuất hiện lần đầu trong lịch sử Giáo Hội như một trong bảy vị Phó tế mà các tông đồ đã tấn phong (Cv 6) để trợ giúp các Ngài trong việc quản trị, nhưng Ngài dường như đã dẫn mình vào việc rao giảng và hộ giáo hướng tới những hội đường nói tiếng Hy Lạp. Chính ở nơi một trong những hội đường này mà nhóm người "tự do" đã tố cáo Ngài trước hội đồng công toạ như một người lạc đạo. Họ bắt giam và thử thách thánh Stephano. (st)

Đúng như Lời Chúa Giê-su nói: "Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha".

Sự khôn ngoan nơi Thánh Stephano là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, vì thế, hội đồng công toạ không thể nào đối đáp tranh luận, bắt bẻ Ngài được. Không những thế, Ngài còn cho biết Ngài đã thấy "trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa". Trong khi bị ném đá, Ngài đã thưa với Chúa: "Lạy Chúa Giê-su, xin đón nhận tâm hồn con", và xin Chúa tha thứ cho những người ném đá Ngài.

Ước gì các gia đình vui mừng vì tin chắc rằng: thánh Stephano đã đón nhận Chúa Giê-su với lòng tin cậy mến, và tỏ bày lòng tin cậy mến ấy bằng cách hiên ngang sống đức tin, vững bền đức cậy, nồng nàn đức mến Chúa yêu người...đồng nghĩa với việc sống trọn vẹn Lời Chúa Giê-su dạy trong Tin Mừng, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ được Chúa Giê-su đón nhận vào Nước Trời, và bên tòa Chúa, Ngài cầu bầu cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hân hoan đón nhận Chúa Giê-su Giáng Sinh với lòng tin cậy mến, và tỏ bày niềm tin cậy mến trong cuộc sống chứng nhân giữa đời thường, là sống công chính theo Tin Mừng Chúa Giê-su đã dạy. Amen.

27/12 THỨ TƯ. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, LỄ KÍNH.

1 Ga 1, 1-4; Ga 20, 2-8.

NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐƯỢC CHÚA YÊU

“Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông”.

Thánh Gioan Tông Đồ, thánh sử, vị Tông đồ của tình yêu. Thánh nhân là tác giả sách Tin Mừng thứ IV, ba lá thư và sách Khải Huyền.

Ngài là ngư phủ ở Galilê, con của ông Giêbêđê và bà Salômê. Năm 20 tuổi, Ngài là môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả đang giảng dạy trong sa mạc. Ngài luôn khát khao tìm kiếm sự hoàn thiện. Gioan Tẩy Giả đã thấy Chúa Thánh Thần xuống trên Chúa Kitô và loan báo cho mọi người rằng Người ở giữa họ, nhưng người ta không nhận biết Người. Ngày kia, Chúa Giêsu đi qua, Gioan Tẩy Giả chỉ cho Gioan và Anrê: "Đây là chiên Thiên Chúa". Lập tức, hai ông đã theo Chúa Giêsu.

Tin Mừng hôm nay cho biết: khi bà thánh Madalêna báo tin ngôi một trống thì chính thánh Gioan đã chạy đến mộ Chúa Giêsu trước thánh Phêrô, nhưng Ngài nhường cho Anh Cả Phê-rô vào trước, Ngài vào sau. Và chính Ngài đã xác nhận trong Tin Mừng: “Gioan đã thấy và đã tin”.

Theo như lời truyền tụng thì Đức Mẹ đã về ở với thánh Gioan ở Ephesô và chính ở đó thánh Gioan đã viết sách Tin Mừng thứ tư. Sau đó thánh Gioan lui về sống ở Patmôs. Ở đó Thánh Gioan được thị kiến và đã ghi lại trong Sách Khải Huyền. Trong tuổi già thánh Gioan muốn truyền đạt lại cho hậu thế điều căn bản mà Gioan đã học được nơi Thầy của mình: “Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúng ta hãy yêu thương nhau.” (St)

Mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử trong những ngày mừng Chúa Giáng Sinh, ước gì các gia đình hãy cùng Ngài khát khao nên hoàn thiện trong Thiên Chúa là Tình Yêu, hân hoan đón nhận tình Chúa yêu, và sẽ chia tình yêu của Chúa cho đời.

Lạy Chúa Giê-su Giáng Sinh, xin tôn vinh Chúa là Tình Yêu. Xin cho các gia đình yêu Chúa, yêu nhau, yêu người. Amen.

28/12 THỨ NĂM. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO
1 Ga 1, 5-2, 2; Mt 2, 13-18

ƯỚC AO VÀ ĐÓN CHÀO HỒNG ÂN SỰ SỐNG

“Hêrôđê giết hết các con trẻ ở Bêlem”.

Thiên Chúa quyền năng vô biên, tác thành vũ trụ và con người. Mọi loại đều là thụ tạo. Thế mà giờ đây, loài thụ tạo ra lệnh truy nã, bắt bớ và tìm giết chết Đấng Sáng Tạo ra mình. Có phải là con người đang giơ chân đạp mũi nhọn đấy không?

Vâng, theo lệnh Thiên Thần truyền, Thánh Giuse và Mẹ Maria đem Con Thiên Chúa đi sang đất Ai Cập giữa đêm khuya khoắt, để trốn tránh sự lùng bắt của vua Herode. Bởi vì, Vua Herode muốn bảo vệ sự sống còn của ngôi vua, của ngai vàng trần thế, mà ông đã không tiếp đón Chúa Giáng Sinh, còn ra lệnh lùng bắt, truy sát Con Trẻ Giê-su. Nhưng khi không tìm được, ông đã không ngại ra tay tàn sát thanh trùng bao sinh linh trẻ thơ vô tội từ hai tuổi trở xuống trong khắp thành. Nhà nhà tang tóc. Nơi nơi dậy tiếng khóc của những bà mẹ đau đớn mất đứa con yêu. Giáo Hội gọi các sinh linh trẻ thơ ấy là Các Thánh Anh Hài bởi cái chết vô tội ấy cũng là cái chết vì Con Thiên Chúa, vì trần gian ghen ăn tức ở với Con Thiên Chúa.

Thật vô lý! Sao Con Thiên Chúa phải lặng thinh ngoan ngoãn như một trẻ thơ trong tay mẹ, mà không cất tiếng lên “phán một Lời”, ắt phá đổ ngay âm mưu của Herode? Hoá ra, có thinh lặng như thế mới thấu hiểu “huyền nhiệm xin vâng” của Con Thiên Chúa, là phải tuân phục theo Thánh Ý Cha luôn luôn.

Ngày nay, con người không muốn con người được sinh ra nữa. Cha mẹ không ước ao đón chào con cái. Các bệnh viện công và tư nhân cổ xúy và tiếp tay giết chết các thai nhi vô tội. Chuyện ấy nhan nhản ngoài đời và trong nhà chúng ta. Vẫn còn vô số các hài nhi bị giết chết vì sự ghen ăn tức ở của lòng người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết quý chuộng, đón chào hồng ân sự sống của Thiên Chúa, nơi Chúa Giê-su Hài Nhi, và nơi các thai nhi con cái mình mà Thiên Chúa ban tặng. Amen.

29/12 THỨ SÁU. NGÀY THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1 Ga 2, 3-11; Lc 2, 22-35.

ÁNH SÁNG TIN MỪNG BÌNH AN

“Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân”

Thánh Giuse và Mẹ Maria đem Hài Nhi Giê-su lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa theo đúng Luật Môi-sê. Cụ Simeon được tận mắt nhìn thấy Đấng Cứu Thế, được tận tay ẵm Chúa Hài Nhi, thì hạnh phúc mãn nguyện cất lên bài thánh ca tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa. “Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Vâng, Hài Nhi Giê-su là Ánh Sáng chiếu soi các lương dân, những con người có lòng khát khao sống hiền lành lương thiện. Cụ còn nói tiên tri về Đức Giê-su và Mẹ Người: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

Lời tiên tri của cụ Simeon vẫn còn ứng nghiệm trong trần gian này, và nhất là trong mỗi gia đình hôm nay. Gia đình nào có lòng khát khao điều công chính, lương thiện, sẽ được ánh sáng Tin Mừng chiếu soi, hướng dẫn đến đích trọn hảo. Gia đình nào đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể Chúa Giê-su với lòng tin cậy mến sẽ khôi phục lại hạnh phúc bình an sau những ngày đau thương bi đát, và vợ chồng sẽ giữ vững được giao ước hôn phối thánh thiện trước những thách đố cuộc đời.

Cùng Mẹ Maria, những người làm vợ, làm mẹ trong gia đình luôn vững lòng dâng hiến, hết lòng hy sinh lớn lao cho gia đình được êm ấm, an vui. Đau khổ vì yêu của Mẹ là vinh dự, là hạnh phúc lớn lao cho chồng, cho con, cho cả gia đình, dòng tộc.

Lạy Chúa, xin ánh sáng Tin Mừng Bình An của Chúa Giê-su chiếu soi các tâm hồn trong mỗi gia đình chúng con. Amen.

30/12 THỨ BẢY. NGÀY THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1 Ga 2, 12-17; Lc 2, 36-40.

MẮT TÔI ĐÃ NHÌN THẤY ƠN CỨU ĐỘ

“Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel”.

Tin mừng hôm nay là đoạn tiếp theo trình thuật Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria tiến lên đền thánh dâng Chúa Giê-su cho Thiên Chúa theo luật định. Ông Simeon được phúc ẵm Hài nhi Giê-su trên tay và cất lên lời ca tụng Nunc Dimittis “bây giờ, xin cho con được bình an, mắt con đã thấy rõ ràng ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Bà tiên tri Anna, cũng đã được tận mắt chiêm ngưỡng bái thờ Đấng Cứu Thế. Và bà cất tiếng nói về ơn cứu chuộc nơi con người Chúa Giê-su cho tất cả mọi người, tiếng nói tự lòng khát khao tin và tự lòng tin vững chắc.

Ơn cứu chuộc đã đến với dân Chúa chính là Con Thiên Chúa Làm Người. Việc còn lại của dân Chúa, cách riêng là của mỗi người chúng ta là mở đôi mắt tâm hồn ra mà nhìn thấy và đón nhận ơn cứu chuộc nơi Chúa Giê-su.

Hơn hai ngàn năm qua, có biết bao người đã mở lòng ra, đón nhận Chúa Giê-su, tin yêu và sống chết với niềm tin của mình. Chúng ta tin họ đã được hồng ân cứu chuộc nơi Chúa Giê-su. Chúa muốn “đôi mắt tâm hồn của chúng ta nhìn thấy ơn cứu độ, nơi Chúa Giê-su”. Và nhất là, những người ở tuổi xế bóng, những người đi qua cuộc sống trần gian này với biết bao là phủ phàng biến đổi, tan bay... càng cảm nghiệm được điều cao quý này: không có hạnh phúc trần gian nào tồn tại. Chỉ có tình yêu Chúa Giê-su mới đưa chúng ta đến hạnh phúc muôn đời bất biến, bất diệt. Và chỉ khi nào sống trong tình yêu của Chúa Giê-su, tin tưởng, yêu mến, cậy trông Người suốt đời, mới có thể thốt lên: “Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.

Lạy Chúa Giê-su Giáng Sinh, là Đấng duy nhất cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Xin cho các gia đình Tin, Cậy, Mến Chúa trên hết mọi sự, và luôn hướng lòng về Chúa. Amen.

31/12 CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA

St 15, 1-6; 21, 1-3; Dt 11, 8.11-12.17-19; Lc 2, 22-40.

XIN VÂNG VÀ XIN DÂNG, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

"Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan".

Thiết tưởng, với quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Giê-su có thể xuống thế làm người cách long trọng, hùng vĩ, để thiên hạ nhận biết và thờ kính Người. Tại sao Người phải chọn cách xuống thế như một trẻ sơ sinh, qua cung lòng một người nữ và trong một gia đình bần hàn. Hẳn là Người đã khiêm tốn thực hiện đúng như lời các tiên tri loan báo từ xa xưa trước, và muốn mặc cho đời sống gia đình chúng ta một ý nghĩa cao quý.

Vâng! Người đã làm người trong một gia đình.

Một Maria tin tưởng và khiêm tốn “xin vâng” để Thiên Chúa được nhập thể. Một Giuse từ bỏ ý riêng để chấp nhận thánh ý thật thánh khiết thanh cao. Một Con Thiên Chúa xin vâng để làm người từ phôi đến thai đủ chín tháng mười ngày trong bụng mẹ, để mẹ mang nặng, đẻ đau, cho con bú, mớm con ăn, ru con ngủ, thuốc khi bệnh, thao thức với con những đêm trời trở gió...

Gia đình của Chúa không khác gì những gia đình trần gian, nên đã có những mục đồng như những người hàng xóm đơn sơ, thân thương, có lòng yêu trẻ con, có niềm vui đích thực đến chúc mừng khi nghe con trẻ cất tiếng khóc chào đời...

Các bà, các mẹ hẳn đã có những kinh nghiệm đau đớn và vui mừng lúc sinh con, thì ắt hẳn hiểu được tâm tình của người Mẹ mang tên Maria trong phút bi tráng ấy. Các ông, những người làm cha hẳn đã âu lo và sung sướng thế nào khi nghe tiếng oa oa con trẻ, thì hẳn cũng hiểu tâm trạng của người cha, người chồng mang tên Giuse kia. Những người làm cha mẹ hẳn đã trải nghiệm niềm vui khi được bà con chúc mừng con cái mình!

Lạy Chúa, Chúa đã giáng sinh trong một gia đình, xin cho các gia đình biết noi theo gương nhân đức của Ba Đấng, là xin vâng thánh ý Chúa và xin dâng tất cả cho Chúa với lòng tín thác, để các gia đình được bình an và hạnh phúc viên mãn. Amen.

LỜI DẪN BÀI HÁT: ĐƯỜNG HY VỌNG

Đấng Đáng Kính Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận nói: “Con hãy là hy vọng giữa một thế giới vô vọng”.

Vâng! chính Ngài đã sống niềm hy vọng tuyệt vời, là sống với Chúa Giê-su trong mọi hoàn cảnh. Trong đau khổ, Ngài nhìn thấy vinh quang. Trong tù đầy, Ngài nhìn thấy cánh đồng truyền giáo mới. Trong tủ nhục, Ngài nhìn thấy Thiên Chúa được vinh danh. Trong những mất mát, Ngài nhìn thấy điều tồn tại vĩnh cửu.

Lạy Chúa, sống Mùa Vọng, xin cho các gia đình luôn lắng nghe và Sống Lời Chúa dạy, để thắp lên trong lòng mình niềm hy vọng bình an hạnh phúc nơi Thiên Chúa, và thắp lên trong lòng mọi người ngọn lửa đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loài. A men

ĐƯỜNG HY VỌNG

Sáng tác: PM. Cao Huy Hoàng (Nha Trang 1978)

Trình bày: Ban Hợp Xướng Trùng Dương

Pk1. Đường ta đi là con đường đau khổ. Đường đau khổ là đường tới vinh quang. Đường ta đi bước theo Đường Thập Tự: Sống cho đời, chết cho mọi người. Đường ta đi từ chân trời im lặng. Đường im lặng là đường tới thiên cung. Đường ta đi đặng cay còn nghìn trùng. Bước kiêu hùng, nhịp bước lên đường

ĐK. Bạn ơi bước rộn ràng rộn ràng, lời ca vang trên đường, ta bước qua muôn ngàn nỗi đau thương. Bạn ơi, Chúa đồng hành đồng hành, đi ta đi trên đường, đường đau khổ là đường đưa tới vinh quang

Pk2. Đường ta đi đầy muôn lời chê cười. Lời chê cười là lời lắm thương yêu. Đường ta đi đến quê trời rạng ngời. Chón cao vời, chón xa cuộc đời. Đường ta đi đầy muôn lời lăng mạ, lời vu vạ lời gian trá điêu ngoa. Đường ta đi cứ theo Lời Thật Thà. Chúa chính là Đường chúng ta đi.

Pk3. Đường ta đi là con Đường Hy Vọng. Đường Hy Vọng là Đường Chúa Giê-su. Đường hân hoan giữa đêm dài mịt mù, Chúa với ta sống trong ngục tù. Đường ta đi là con Đường Hy Vọng. Đường Hy Vọng là đường Sống Tin Yêu. Đường hy sinh đắng cay dù còn nhiều. Hãy Hy Vọng nhịp bước lên đường.

LỜI DẪN BÀI HÁT: ƯỚC VỌNG NHỎ MÙA GIÁNG SINH ĐẸP

Mùa Giáng Sinh đã về, mùa ân lộc vô vàn từ trời cao đổ xuống như sương, như mưa, tưới tắm lòng người tinh tuyền, thơm ngát hương tình thương huyền nhiệm của Thiên Chúa.

“Thiên Chúa ở cùng chúng ta” là hạnh phúc lớn lao cho nhân loại.

Sống Theo Lời Chúa TV kính chúc quý vị Mùa Giáng Sinh An Lành, Hạnh Phúc. Nguyện Chúa Giáng Sinh, Giáng Sinh trong lòng mỗi người, Giáng Sinh trong mỗi gia đình, để tình yêu Chúa Giáng Sinh làm nòng nân tình yêu gia đình, và tình yêu gia đình làm nòng nân tình yêu nhân loại.

Một Mùa Giáng Sinh đẹp. Chúc cho người an vui.

Một Mùa Giáng Sinh đẹp. Chúc cho người yêu đời.

ƯỚC VỌNG NHỎ MÙA GIÁNG SINH ĐẸP

Sáng tác: PM. Cao Huy Hoàng, Hoà Yên 1976

Trình bày: Ns Thế Thông - Alee Nguyễn – Ca đoàn Sao Mai

1. Một mùa giáng sinh đẹp. Chúc cho người an vui. Một mùa giáng sinh đẹp. Chúc cho người yêu đời Hát lên đi cùng hát câu ca mừng Chúa Giáng Sinh xuống cõi đời: Nơi nơi, người người, được yên vui hạnh phúc. Hát lên đi cùng hát lên muôn lời Chúa đã sinh ra đời: nơi nơi, người người, được chứa chan tình thương. Con muốn làm một chú chiên nhỏ, dâng hơi thở ấm Chúa Hải Nhi. Con muốn làm chú lừa ngựa ngác, nhìn máng cỏ rom cười êm đêm

ĐK. Dâng lên Chúa những ước vọng thơ ngây. Đêm Noel Chúa sinh nơi trần thế. Con biết dâng gì, chỉ có trái tim này. Ngàn đời không phai mỗi tình đẹp đêm nay.

2. Một mùa giáng sinh đẹp. Chúa yêu người cô đơn. Một mùa giáng sinh đẹp. Chúa cho người thôi buồn. Hát lên đi cùng hát câu ca mừng Chúa Giáng Sinh xuống cõi đời: Nơi nơi, người người, được yên vui hạnh phúc. Hát lên đi cùng hát lên muôn lời Chúa đã sinh ra đời: nơi nơi, người người, được chứa chan tình thương. Con muốn làm một chú mục đồng, nghe Tin Mừng hồi hả về đây. Con thấy lòng thắm Tình Yêu mới, và muốn chạy ngay mời muôn người.

3. Một mùa giáng sinh đẹp. Chúa yêu đời nhân gian. Một mùa giáng sinh đẹp. Chúa yêu người cơ hàn. Hát lên đi cùng hát câu ca mừng Chúa Giáng Sinh xuống cõi đời: Nơi nơi, người người, được yên vui hạnh phúc. Hát lên đi cùng hát lên muôn lời Chúa đã sinh ra đời: nơi nơi, người người, được chứa chan tình thương. Con muốn làm một chút râu nhỏ, bu trên bờ vách đá lạnh sương, nghe khóc cười mỗi tình êm ấm: Mẹ mãi nhìn Cha mừng âm thầm

Kết: Dâng lên Chúa những ước vọng thơ ngây. Đêm Noel Chúa sinh nơi trần thế. Con biết dâng gì, chỉ có trái tim này. Ngàn đời không phai mỗi tình đẹp đêm nay.

**SỐNG THEO LỜI CHÚA TV
KÍNH CHÚC QUÝ VỊ
MÙA GIÁNG SINH AN SẼNG, HẠNH PHÚC
MỘT NĂM MỚI HỒNG LỘC, BÌNH AN**



**SỐNG THEO LỜI CHÚA TV
ĐÃ PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH YOUTUBE
TỪ NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 2020
VÀ LIÊN TỤC CHO ĐẾN NAY
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THÍNH GIẢ
ĐÃ NGHE, CÙNG SUY GẪM VÀ CẦU NGUYỆN**

Ước mong quý thính giả
chuyển tiếp đến nhiều người thân,
hoặc giới thiệu link STLC TV đến nhiều người.

Trên điện thoại thông minh,
chỉ cần vào Google
đọc “Sống Theo Lời Chúa TV”
là thoát sẽ hiện trang lên ngay.

Chân thành cảm ơn
Những người thực hiện
PM. Cao Huy Hoàng, Đa-Minh Đức Trọng
Và Nhóm STLC TV

AI ĐI VỀ PHÍA NHÀ MÌNH

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”
(Ga 1, 11)

Ai đi về phía nhà mình
Người quen, người lạ, người tình, người dung?
Mà hoa lá bỗng ngập ngừng
Mây xôn xao gió chín từng băng khuâng

Trăng sao đứng lặng tằm ngàn
Sương đêm vỡ hạt hóa thân mưa hồng
Bầu trời chẳng đặng thình không
Thiên hà máy động một vòng nghinh vương

Còn em say mộng tâm thường
Giả vờ bất giác mười phương vô tình
Không nghe khao khát lòng mình
Chẳng màng vũ trụ đẹp xinh bất ngờ

Bởi vì một mối tình thơ
Đơn phương nở nụ bên bờ trần gian
Nghìn thu đã nhận phụ phàng
Thêm nghìn thu nữa, trót mang, cũng đành

.....

Trời ơi! Trời quá chân thành
Còn em chẳng hiểu ngọn ngành tình yêu
Em xin đứng lặng bên chiều
Cảm ơn Trời đã đến liêu... nhà em!

Chút tình dầu có hom hem
Xin Trời vui nhận thôi đêm lạnh lòng

Ba Chuông, 03-01-2014



**HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ**

Mời nghe ở link:

<https://www.youtube.com/channel/UCZoH842rgvrgdUuoiXXdKfw>

hoặc vào Google, đánh chữ: **Sống Theo Lời Chúa TV**

PM. CAO HUY HOÀNG

THÁNG 12-2023

098977007

pmcaohuyhoang@yahoo.com

pmcaohuyhoang@gmail.com